

Nr. 622 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 29. maj 2020

Nøgleord: **Mestrene.**

Godmorgen i dag er det fredag den 29. maj, og vi skal have morgenmeditation nr. 622. I dag er vi stået op til en smuk dag igen, solen skinner, det bliver nok en god dag på alle måder.

Vi arbejdede forleden med at give energi, vores kraftords energi til Shambala, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, vores indre vejleder og til menneskeheden.

I dag vil jeg gerne, at vi beskæftiger os meget mere med Hierarkiets mestre. Når vi tænker på Hierarkiets mestre, det er et åndeligt Hierarki. Vi kan sige, at alle de forskellige mestre de har slidt og slæbt sig igennem alle personlighedens begrænsninger og overvundet dem. Det vil sige, de er i stand til at give os den energi, vi skal have til at stimulere os i udvikling for at komme videre. Det er dejligt at tænke på, at sådan noget er til stede hele tiden. Men Hierarkiets mestre de arbejder jo totalt i taknemmelighed, fordi de har gennemgået alle processerne, man kan sige, de har udviklet taknemmelighed, tillid, kærlig forståelse.

Jeg arbejder udelukkende for at hæve menneskehedens bevidsthed. Jeg synes mange gange, at vi ikke tænker så meget på de mestre, som stimulerer os hver dag med energi. Tænk på mange af de forskellige mestre, hvilke stråler de arbejder på, hvordan det påvirker vores legemer, vores udvikling. Det er lidt fantastisk, der ligger sådan et åndeligt Hierarki. Jeg ved ikke, hvilke mestre I er tiltrukket af, men I kender en del af dem, Tibetaneren Djwhal Khul, mester Morian, Kuthumi, Kristus, Mahachohanen, Manuen. Der er mange mestre, som inspirerer os som er forbillede for os, som vi kan leve op til, igennem den viden I har, som jeg sagde forleden, vi er jo selv ved at udvikle os til at blive en mester, en åndelig mester, ikke bare en sjælelig mester, men en åndelig mester. Prøv at tænke på når åndshierarkiet er det, der styrer menneskeheden, så vil vi få en anden verden. Men vi kan jo fremelske den verden ved at give den opmærksomhed, ved at give energi til de mennesker der udelukkende arbejder for at hæve klodens bevidsthed. De kan godt bruge lidt energi.

Tænk på når I laver jeres opgave derhjemme, så fremelsker I jer selv, I udvikler jer til at kunne fremstå som noget andet. Det er altid godt at lave de her hjemmeopgaver, fordi det viser altid, at vi står lige nøjagtig der og der, og den næste proces vi skal igennem se sådan og sådan ud, det kunne være godt at være bevidst om, hvad man skal igennem.

Mange mennesker vil jo gerne være forberedt til den næste proces, og den næste proces, det kan man jo også gøre ved at se, hvad der forhindrer os i fremgang, og personligheden vil jo altid spænde lidt ben, fordi den ønsker ikke forvandlingen, så derigennem kan man se den næste proces, man skal lære.

Der er mange gange, man siger, ”tænk hvis nu jeg havde vidst det her, inden jeg gik i gang med det, hvis nu jeg havde haft visdom omkring det, så kunne jeg have løst det på en anden måde.”

Men forestil jer at I er ved at udvikle jer til en visdomsmester, der er bevidst på alle planer. Som jeg snakkede om i går, vi har ubegrænsede muligheder, det vil sige, mestrene kan arbejde med ubegrænsede muligheder, kan håndtere de her ting og videregive informationer til os.

Jeg kan huske engang for mange meditationer siden, hvor vi havde en rejse tilbage i tiden, hvor vi telepatisk kunne kommunikere med os selv i en anden inkarnation, og fortælle lidt om hvordan og hvorledes fremtiden ville se ud, og så skulle vi sove på det og så se, om vi opfattede ideen i det, og så se på hvordan det så ud 10 år

længere fremme i tiden. Tænk på det kan vi også se på i dag. Jeg prøver på at give jer inspiration hver dag for at fremelske jeres bevidsthed og udvikle jeres evner og kvaliteter. Husk vi arbejder på at hæve klodens bevidsthed. Det jeg ønsker er, at I skal være et forbillede for andre mennesker. I skal kunne vise vejen til andre mennesker, så de kan gå den oplyste vej. Det er da sådan et dejligt ønske, jeg har til jer alle sammen. I skal være et forbillede, og igennem jeres lidelser og smerter der vil I udvikle kærlighed, kærlighed, tillid og forståelse, det er helt enkelt. Nogen dage der kører det, som det skal, og så kan man slet ikke forstå, at livet har en bagside også. Bagsiden det er det, der skal frem til overfladen og ses på og forvandles med kærlighed. Ikke bare det der med at holde fast i sine gamle ting, men virkelig forandre det. Tænk på hvor meget vrede, irritation, ligegyldighed, had der kommer til at bestemme, kritik. Prøv at forestille jer at man kan ændre det til oplysthed og til kærlig forståelse. Det er spændende, og vi har muligheden hver eneste dag at skabe en ny dag i ren kærlighed.

Jeg synes, at vi i dag skal meditere på Hierarkiets mestre. Begynd at forestille jer hvad for nogle mestre I vælger at give energi til et stykke tid, og som indirekte arbejder med jer. Mange af mestrene er også Avatarer. Der er mange, I kan give energi til, der er også Kristus, Manuen, Buddha og Baba. Forestil jer at I giver energi til Hierarkiets mestre. I kan altid give jeres kraftords energi. Tænk på når vi påskønner deres arbejde i kærlighed og taknemmelighed. Prøv at forestille jer hvad der sker med os, når vi lægger fuld bevidsthed ind på det. Kærlighed, tillid og forståelse.

Begynd nu at meditere på Hierarkiets mestrer. Kristus er det åndelige Hierarkis forbillede, det er mestrenes mester, en Kærlighedsavatar. Prøv at forestille jer at I kan se nogle af de forskellige processer, de forskellige mestre har gået igennem. Prøv at se mesterens tidligere inkarnationer, det kan I få adgang til. Det kunne være dejligt at have en indre ro, fuldstændig indre ro og en ophøjet tillid. Giv energi til Hierarkiets mestre og udvis taknemmelighed, taknemmelighed, kærlighed og tillid. Forestil jer den undervisning jeg giver jer hver eneste dag, vil fremelske alle jeres kvaliteter, og på sigt bliver I selv en mester. Vi giver i dag energi til Hierarkiets mestre, opmærksomhed, kærlighed, taknemmelighed. Forestil jer hvis I har mesterhierarkiet i jeres hjerter, forestil jer at I kan give rummelighed til mestrene, rummelighed til at udvikle jeres selvbevidsthed til en gruppebevidsthed. Vi giver energi til Hierarkiets mestre, og vi fremelsker kærligheden. Forestil jer mestrene arbejder fra en åndelig synsvinkel.

Vi sender fjernhealing til Hierarkiets mestre, og hvis I ønsker det åben jeres hjerter for mestrene, så vil de være inde i jer. De har altid været der, og de vil altid stimulere jer, så vi er aldrig alene. Jeres egen sjæl er også en mester. Forestil jer at vi fremelsker det åndelige Hierarki her på kloden, vi går fra personlighedsbevidsthed til sjælsbevidsthed, til gruppebevidsthed gennem ren kærlighed og ren visdom.

Jeg vil gerne ønske jer allesammen en god dag i dag, forestil jer I kan være i jeres ophøjede væren hver eneste dag, se muligheder, være i den indre balance. Godmorgen og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk