

## **Nr. 626 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation tirsdag den 2. juni 2020

**Nøgleord: Stenene vi har i murværket, er også undervisningsmateriale.**

Godmorgen i dag er det jo tirsdag den 2. juni 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 626, og nu skal vi snart starte op på en god EVF-dag i morgen, det er noget, vi skal glæde os til.

I dag tænkte jeg lidt anderledes, i dag skal vi lave en lidt anderledes opgave. I kan huske, når I sommetider har fået energi af mig, I sidder foran mig her, når jeg oplader rummet her og jer med energi, så har I sommetider lagt mærke til, at den væg jeg sidder op ad, den kan lyse. Fugerne kan lyse, både langfugerne og studsfugerne. Det betyder, at hver eneste fuge er en dimension, en bevidsthedsdimension man kan gå ind i med hele sin opmærksomhed, med hele sin væren. Det giver muligheder, for en for en større forståelse.

Det vi kigger på er helt nede fra gulvhøjde og helt op til loftshøjde. Prøv at tænke på alle de forskellige dimensioner I kan gå ind i. Hvis nu vi forestiller os her i dag, at der skal I igen prøve at se de her ting, som I har set tidligere. Så når I ser på sådan et tidligere billede, af at I har set sådan en væg lyse her bag ved mig, så prøv ligesom at lade jeres intuition bestemme, hvilken en af fugerne I ønsker at lægge jeres bevidsthed i. Det her kræver selvfølgelig, at I har styr på følelserne og tankerne først, men nu har vi arbejdet med mange morgenmeditationer, så skal vi kunne styre det, så vi ikke kommer på afveje, når vi sidder og arbejder med meditation.

Hvis nu I forestiller jer, at I vælger en af fugerne i en bestemt højde, som tiltrækker jer, det kan være en langfuge, det kan være en studsfuge, studsfuger det er de, der går lodret. I kan se, at de forskellige sten også kan komme til at lyse. Man kan vælge et eller andet sted på væggen, som man lægger sin opmærksomhed ind på. Nu kan I se fugerne her bag ved mig. Det betyder, når I har meget energi, så lyser de fuger, væggen den lyser. Jeres æteriske syn begynder at virke. I kan vælge en eller anden langfuge eller en studsfuge at lægge jeres opmærksomhed ind på. Når I trækker vejret stille og roligt og siger, jeg vil se sådan en fuge, jeg vil være vidne til, hvilken dimension jeg kan træde ind i (der er en masse små fuger her også) så prøv at være bevidst om den dimension ind til en anden verden, en verden som er både her og i fortiden, og den kommer også til at ligge i fremtiden, så det er bevidsthedsdimensioner.

I skal forestille jer, I trækker vejret stille og roligt har opmærksomhed på jeres hjerteenergi (vælg fuger højere oppe på væggen til hjerteenergien). I anvender jeres forestillingsevne, så går bevidstheden ind i fugerne, enten en langfuge eller en studsfuge de lodrette små fuger. Stenene vi har i murværket, er også undervisningsmateriale. I alle stenene er der oplagret viden. Det vil sige, at i hver eneste sten, der ligger der skriftruller. Der er nogen, der ligger på den lange vandrette led af væggen, og så er der nogen, der ligger med enden udad. Dybest set er det skriftruller der ligger i erindringen fra tidligere liv, også hvor I måske har været sammen med mig i tidligere inkarnationer, og kan se noget af det arbejde vi har lavet tidligere for at udvikle og hæve menneskeheden bevidsthed. Tingene er tilstede i rummet her, og det er et fantastisk gode at tage nogle af de ruller frem og se på, hvad der står på dem.

Nu lyder det lidt abstrakt det her, det er det også. Men hvis nu I forestiller jer, når I sidder her, så er rummet også helligdommen, det hellige der er inde i jer i jeres ophøjede bevidsthed. Det er altid dejligt at komme derind og mærke fornyelsen indefra. Der kan også komme en vis form for ydmyghed, hvis man er opmærksom på det. Nogle mennesker kan godt betræde hellige rum, hvis de er ude omkring i naturen, kirker, templer. Men hvis de ikke er bevidst om, hvad de går ind i, så er det bare et rum. Men er man nu bevidst om, at der er informationer til en i sådan et rum, hvor det kan åbne jeres sind for åndelig udvikling. Det er klogt at være tilstede i det så meget som muligt, så meget som muligt.

I forestiller jer, I tager en af fugerne eller studsfugerne, eller I tager sådan en papyrusrulle, der ligger gemt inde i stenene. I forestiller jer, I kan træde ind og få fat i en gennem jeres sjælsbevidsthed. Sjælen, jeres Solengel

åbner døren ind til de indre dimensioner. Jeg har et billede her bag ved mig, det er en egyptisk mester, som er fuld bevidst på alt i det indre liv og det ydre liv samtidig, en mester der kan være allestedsnærværende. Det kan også være et mål for os. Vi kan leve det indre liv i den ophøjede bevidsthed.

Vi skal nu fokusere på, når I oplever rummet her som en ny dimension så læg hele jeres opmærksomhed ind i det. Måske se på mig som formidler den bevidsthed I ligesom skal have at forstå med. Jeg formidler den bevidsthed, fordi jeg vil gerne se, I vokser, I kan tage del i verdens nød, I er i stand til at forvandle tingene.

Vi kan give de nye dimensioner ind i alt det, vi ser, det ligger i fugerne, det ligger i stenene, det ligger i rummet. Stedet her er et samlingssted for mange sjæle, der både er i inkarnation og ikke i inkarnation. De samles her omkring stedet, fordi de ønsker at gå på den oplyste vej, oplystheden, de ønsker at lade hjerterne forenes med hinanden i en større samklang med Fredens Avatar, Solavataren, Kærlighedsavataren. Forestil jer rummet er vibrerende af højfrekvent energi, som lyser op ind imellem, og som kan oplyse jeres bevidsthed.

Jeg vil tilføre jer energi lige nu, jeg vil løfte jer og inspirere jer. Forestil jer at alt er muligt, og at vi har ubegrænsede muligheder. Bag angsten og frygten ligger der ubegrænsede muligheder, så lad os anvende de ubegrænsede muligheder og lægge fokus på det, løfte og inspirere. Jeg siger lige mit kraftord her: ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder, jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens, og jeg kommer med den åndelige viljes energi.” Viljen der kan styre tankerne, og tankerne der kan styre følelserne. Jeg lukker op til en ny dimension, til jeres indre liv.

Jeg glæder mig til at se jeres notater på jeres morgenmeditation her i dag den 2. juni 2020.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en god dag, en dejlig sommerdag. Tak fordi I lyttede med, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)