

Nr. 631 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 7. juni 2020

Nøgleord: Mesteren lever i monadisk bevidsthed.

Godmorgen. I dag er det søndag den 7. juni 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 631. Okay. Hvad skal det handle om i dag? Det gode sommervejr, regnvejr, vækst, ja vækst skal det handle om.

Se det der er så vigtigt, det er jo at hver eneste dag at være med i morgenmeditationen, det skaber højde i ens bevidsthed, det skaber solhøjde. Hvis nu vi siger for eksempel, en kaptajn der sejler på sit skib, han tager også solhøjde om middagen for at beregne kursen på skibet, og navigere efter det han har planlagt.

Når vi arbejder med meditation, så navigerer vi også ind i vores højere bevidsthed. Det skulle faktisk være noget, man vil hver eneste morgen, for at skabe den der indre klarhed der skal til. Der sker bare alt for mange gange, at det er personligheden, der bestemmer i, hvad vi skal navigere ind imod, så skal vi have rettet fejlen lidt igen for at køre ind mod vores ophøjede bevidsthed.

Så i dag skal vi forestille os, vi er sjæle, der ingen begrænsninger har i den forstand, men prøv at lytte ind til jer, og sig ”jamen jeg vil gerne arbejde med det indre liv.” Vi ved jo, vi er guddommelige dybest set inde i os selv, men vi skal meditere i dag på åndens bevidsthed, mod monadens indsigt, og det er det samme som at meditere på solen, den åndelige bevidsthed, den monadiske bevidsthed.

Så vi begynder at meditere ind mod monaden i dag det åndelige liv. Prøv at tænke på mesteren lever i monadisk bevidsthed, for at give os inspiration hver dag. Det man gør med meditation, det er, at man får noget indsigt med sig i hierarkiets visdomssider. Så lad os meditere på monadens bevidsthed, lys.

Prøv at forestille jer vi er ved at udvikle et aktivt, smidigt tankesind.

Vi mediterer ind mod monadens bevidsthed, vores åndelige bevidsthed.

Hovsa. Lige et øjeblik. Ja, undskyld jeg har fået lidt krillerhoste, det kan jo ske.

Vi mediterer ind mod monadens bevidsthed, åndeligt Hierarki. Jeg arbejder som Solavatar og legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens og tilgivelseslyset, og jeg kommer med den åndelige viljesenergi.

Forestil jer hvis man er rorgænger her, mediterer på monadens bevidsthed, det vil sige, på skolen her er der en åndelig styring på. Den åndelige styring er okkultismens retningslinjer og styrer ind i den åndelige verden. Lad os forestille os i dag, at hver sjette time der mediterer vi igen på vores åndelighed, åndens viljesenergi.

Prøv at forestille jer mens I mediterer på monadens bevidsthed, det åndelige Hierarki, forestil jer at I tilbyder dem jeres tjeneste, mesterhierarkiet og hjælper mennesker, mestrene med at fremelske kærligheden på vores klode. Prøv at forestille os som sjæle, vi fremelsker det guddommelige liv, det åndelige liv. Og forestil jer hvis I kan udvikle jeres evner til at blive en verdensfrelser. Det har noget med indivielsesvejen at gøre det her, det er derfor, vi mediterer på det åndelige liv i dag, og der vil altid komme en form for indtryk, når vi gør det.

I skal så bare lære at skelne, hvad der er personlighedens begær, eller hvad der er ren viden. Jeg arbejder nu med at overføre åndelig viden til jer, åndelig viden og visdom. Så når vi mediterer på den åndelige videns energi, så kan der være perioder, der ingenting sker, men giv det accept det er en del af vejen at få den her opfattelse, men vi fortsætter alligevel, vi fortsætter og tænker på, at målet er nær. Vi mediterer på åndens viljesenergi, så ved vi også, at vi er gruppeminded, sjælene er gruppebevidste. Det vil sige, det er vigtigt at være klar hver eneste dag. Jeg skulle lige til at sige ved pumperne, vi er også pumper, når vi skal bygge nyt liv ind i menneskeheden bevidsthed. Vi skal virkelig udvikle udholdenhed, oprigtighed og kærlighed, og ikke mindst vise overfor os selv

at det er det, vi gerne vil, vil gerne det indre liv, i den rette forståelse, i rette tiltag. Og så lade sådan et center vi har her, hvor vi udvikler kærlighed og den åndelige viljesenergi. Prøv at se om I kan meditere hver sjette time i dag, og se hvad det vil give jer, I ser om man kan mærke noget virkelig, men det kan være, det er selve processen, I skal gøre, der har en virkning.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen og ønske jer en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med og god morgen til jer alle sammen, og mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk