

Nr. 638 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 14. juni 2020

Nøgleord: Tilgivelse, Velsignelse og Fornyelse.

Godmorgen i dag der det søndag den 14. juni 2020, og vi skal have en ny morgenmeditation, 637.

Jeg fik en lille opfordring på, hvad vi skulle lave i dag af Inga, det synes jeg også.

Når jeg arbejder med legemliggørelsen af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Nådens lys betyder også, at man skal tilgive. Det vil sige en tilgivelsesproces, man skal kunne tilgive sig selv, og man skal kunne tilgive andre. Tilgivelsen er en guddommelig egenskab. Man kan sige, at det er faktisk en af de højeste egenskaber, man kan have i sit liv, det er at arbejde med tilgivelse.

Man skal altid tænke på, at nogle mennesker kan fejle, men kan vi tilgive dem? Er vi i stand til at gøre det? Så åbner vi for hjertets kvaliteter, og så kan vi se en større fremgang i begge liv, både for den man tilgiver og for en selv. Så det er vigtigt at arbejde med tilgivelsen. Der kan jo ligge så mange ting, man skal ind og tilgive, menneskehedens begær liv, vrede, had, misundelse, jalousi, og andre ting der ligger, måske utroskab, kan man tilgive det, så er man godt på vej.

Der skal vi lidt ind omkring, er der nogle steder? Der er jo meget i livet, som er både medgang og modgang. Det drejer sig om, det er jo at kunne være i tilgivelsens centrum, det betyder, at man er i Guds nåde. Jeg synes lige, jeg ville tage den del med, at når man arbejder med den guddommelige nådes energi, det betyder, at man arbejder med tilgivelsen, så kommer man dybere ind i sine guddommelige egenskaber. Dette er en lille forsmag på i dag.

Den her lille opfordring jeg fik af Inga, det var, om vi skulle prøve at meditere på de tre Aktivitetsdevaer, som er over Healerskolen. Den første står for viljekraft, den anden står for kærlighed visdom, den tredje står for aktiv intelligens. Det er godt, når man er samlet på skolen, og man kan sige, man er til stede i sin ophøjede bevidsthed. Nu har jeg jo set det her nogle dage, hvor folk kommer derind og siger, vi ønsker faktisk at være i vores sjæls bevidsthed hele tiden, her kan vi se alle de gode egenskaber, alle de gode kvaliteter i hinanden, og vi opnår måske en indre salighed, en indre fryd hvor vi siger, at nu er vi kommet hjem. De er simpelthen kommet hjem i deres ophøjede bevidsthed.

Vi kan jo sige, at morgenritualet her er at komme hjem i templet, at gå igennem det guddommelige tempel som er templet her, bygningen. Når I så forestiller jer, at I sidder nede i stalden, og man sidder og mediterer, så begynder man at arbejde ind mod sin ophøjede bevidsthed. Mange mennesker siger i starten, ”jeg kan ikke rigtig, mine tanker de smutter frem og tilbage.” Jamen så må man jo ind og kigge i sig selv og sige, man skal have dem ensrettet, vi skal have dem rettet ind mod det indre liv i stedet for sit ydre livs virkeområder.

Hvis nu vi gør det her i dag, at vi lægger opmærksomheden på vejrtrækningen, sidder og trækker lyset ind, vejrtrækning på ind og udånding og giver slip på det ydre, glæder os over en ny dag, solen skinner, vi har mange muligheder i dag, og det er jo det, vi skal have, mange muligheder hver eneste dag.

Jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan opfordre jer til, i går skulle vi arbejde med at blive en årsag, en leder. Prøv at se om I kan hjælpe de mennesker, som har svært ved at tilgive et andet menneske. Det er en god opgave for en verdienstjener at hjælpe den vej rundt, at prøve at vise tingene fra forskellige synsvinkler. Det kan jo altid være en god ting at vise, så man kan komme videre igen.

Vi prøver igen at være opmærksomme på vejrtrækningen, tænker på fred, lys og ubetinget kærlighed, vi trækker vejret stille og roligt og giver slip på vores begrænsninger. Vi fylder hjertet op med kærlighed, kærlighed, tillid

og forståelse, tænk på at i hjertets lønkammer der ligger alle kvaliteterne, alle de positive egenskaber man har. Det er vigtigt at åbne sig for hjerteenergien, kærlighedsenergien. Der kan ligge mange sårede elementer fra tidligere, hvor man kan opleve sorg, svigt og afvisning, men når man er ved at udvikle hjertechakraet, så kommer alle de gamle dele op igen. De kommer op til overfladen, for at vi får muligheden igen for at forandre det. Forestil jer I sidder overfor mig i dag, og jeg siger til jer, jeg vil give jer en fornyelse, en velsignelse og en fornyelse. Det betyder at arbejde med en velsignelse til jer. I velsignelseslyset der ligger også tilgivelseslyset, og det er nådens lys. Det betyder, jeg har åbnet direkte ind til jeres guddommelighed, og jeg siger til jer, jeg velsigner jer, og jeg fornyer jer.” Så fornyelsen ligger i hjertet, kærligheden ligger i hjertet, og kærligheden er det guddommelige. Når I prøver at være til stede her og være oplyste, forstående, og vi er i stand til at tilgive, så sker der en gradvis forandring i jeres legemer, livsglæden begynder at strømme. Forestil jer at tilgivelseslyset kommer inde fra hjertechakraet i hovedcentret, tilgivelseslyset strømmer igennem jer, og oplader jer. Vi kan sige, at tilgivelseslyset hænger sammen med syndernes forladelse. Selve fornyelsesenergien er opstandelsen og har sit liv ind i sit åndelige liv.

Hvis vi forestiller os, når vi sidder i skolen her, eller I sidder hjemme hos jer selv, men I kan være forbundne til den gruppe her på skolen, og forestiller jer over skolen der er tre Aktivitetsdevaer, som står for, den ene for viljekraft, den anden for kærlighed og visdom og den tredje for aktiv intelligens. De står i en krafttriangel her over skolen, de udsender energi, de er forbundne med Sollogos og Sanat Kumara, der er en direkte strøm derfra til de her Aktivitetsdevaer. De er også forbundne med solen Sirius og med andre ting i den kosmiske natur. Vi har en mulighed for at få den energi, vi skal bruge, og den drivkraft der er nødvendig for at komme videre. Så vi mediterer i dag på de tre Aktivitetsdevaer, på rejsen til Sirius, Sanat Kumaras ashram og til Sollogos. Det er virkelig nogle formationer, der giver noget, vi forestiller os, vi kan modtage det i en ren kærlighedsenergi. Vi har rykket meget op i vores personlighedsliv, men tilgivelseslyset begynder at kunne få et andet brændpunkt inde i jer selv. Brændpunktet er kærlighed. Forestil jer at tilgive er guddommelig.

Nu medens I arbejder og mediterer, så vil jeg overføre velsignet energi til jer alle, velsignelsens energi, nådens lys som er tilgivelsen, og jeg vil forny jer. Fornyelsen er også helbredelsen, det er healing. Prøv at tænke på at mange døende mennesker, de holder sig i live nogle få ekstra dage, hvor de har brug for, at familien kan komme ind, og de har måske brug for at tilgive andre, eller de beder om tilgivelse fra familien. Tænk på at det sidste man leder efter, er tilgivelsen. Når de ligesom har fået tilgivelsen, har givet tilgivelsen, så lægger de ligesom deres liv ind i det guddommelige, og så kan de udånde med fred i sindet. Vi evnen til at give tilgivelse hver eneste dag. Vi ved, det kan være anderledes, vi ved, at folk kan leve i deres guddommelighed, i deres kærlighedsnatur. Det er også Kristi tilsynkomst. Så **nøgleordene i dag er tilgivelse, velsignelse og fornyelse.** Det er kærligheden, der fornyer alt, kærlighedsbudskabet. Jeg ser for mig mennesker, der har bedt om tilgivelse til allersidst i deres liv, inden de udånder, det er faktisk fantastisk smukt at se. Men nu har vi jo et godt liv, vi skal leve her. Lad os lægge noget glæde ind.

Jeg ønsker jer allesammen en fantastisk god dag, tak fordi I lyttede med, jeg er klar igen i morgen kl. 6.00. Hav nu en rigtig fornøjelig god dag, og pas godt på jer selv.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk