

Nr. 647 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 23. juni 2020

Nøgleord: Jeg vil ønske jer alle en velsignet dag, igennem tillid, fornyelse og ny forståelse.

Godmorgen. En lille smule tekniske problemer, undskyld. I dag er det jo tirsdag den 23. juni 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 647.

Nu her i dag der skal kvinderne passe særlig godt på, jeg ved godt, det er en ny dag, men det er også en dag, der er farlig for jer, særlig de sensitive spirituelle kvinder. Det kan det være farligt, for det er, fordi det er Skt. Hans, så kan man blive futtet af sådan her i aften, så I skal lige passe godt på jer, lad jer være inden døre, helst nede i skammekrogen nej, nej selvfølgelig ikke, men I skal passe godt på jer. Øhm.

Jeg kan se, solen skinner lidt herude i horisonten, det er rigtig dejligt at se på, der er dug i græsset, så det er også godt.

Vi ved jo, at hver dag er en ny dag, hver eneste dag er en ny fornyelse. Vi skal jo tænke på os selv og andre, at vi skal forny os hver dag. Det der kan være spændende for os at se på, det er, om vi kan se en markant forandring fra den ene dag til den anden, eller om vi gentager det gamle mønster med angst og frygt, ligegyldighed, opgiveness mange gange, eller vi simpelthen fornyer os går igennem angsten og frygten, og ser hvad der er omme på den anden side. Det er vigtigt at tænke på, at hver dag er en fornyelse, og det er meningen, vi skal forny os hver dag. Vi kan sige, det der var i går, er fortiden, er jo fortiden. Det er jo stadigvæk det gamle, vi ser på, men når vi ser ind i en ny verden og ny rytme, så skal vi følge med. Vi skal forny os hver eneste dag, forny os med kærlighed, tillid og forståelse, det giver sådan et godt fundament inde i os selv, kærlighed, tillid og forståelse og en fornyelse.

Vi skal meditere på, at vi fornyer os, og vi gør det med fast beslutsomhed. Vi lægger nogle af fortidens begrænsninger væk og skaber et nyt liv i harmoni, tillid og forståelse. Lad os meditere på det og lad os også gøre det. Vi mediterer på, vi fornyer os hver dag. Hver dag er en ny dag, de 100 kvaliteter vi har, dem anvender vi til at skabe en ny dag med, og så skal man gøre de her ting, man har lovet at udføre. Hold jeres løfter til jer selv og til andre.

Lig fornyelsens lys ind og tænk på at hver dag er en ny begyndelse, og hver eneste dag laver vi en bedre udgave af sig selv, end det der var i går. Lad os tænke på det. Lad os meditere på det, hvordan det ser ud så. Fornyelsen af os selv. Begynd og mere tage jeres sjælelighed i anvendelse, sjælsbevidstheden.

Tænk på den åndelige bevidsthed skal hæve vores klodes bevidsthed, og ved at dele den bevidsthed så lad det nye liv træde igennem med fuld styrke. Mediterer på fornyelsen, forvandling, at vi lever en ny dag hver dag, hvor vi fornyer os selv hver eneste dag. På den måde kan vi leve i en bedre verden. Vi kan forny os igennem sjælsbevidstheden, og lade det komme til udtryk i vores dagligdag, det er her fornyelsen ligger. Handle som sjæle. Vær bevidst om at det åndelige er det, der skaber selve fornyelsen, den åndelige kilde. Den åndelige kilde i Guds sind, Guds kærlighed, Guds visdom, igennem oprigtigheden, lyksaligheden, hengivenhed. Lad os træde ind i fornyelsens verden hvor vi fornyer os selv hver eneste dag. Begynd at blive et bedre produkt af os selv, lad selvet træde igennem, sjælsbevidstheden.

God morgen Tina.

Jeg tror lige, jeg gør noget andet. Et øjeblik. Jeg prøver lige at sætte mig i et andet rum, og ser om forbindelsen bliver lidt bedre. Det gør den måske.

Vi mediterer på, vi går fornyelsesvejen, og mens I arbejder med det, så overfører jeg åndelige energi til jer, åndelig energi. Husk at forny jer hver eneste dag. Tag kun det bedste med I har fra i går eller i weekenden, tag det allerbedste med ind i jeres liv og så forny jer igennem det. Og dem af jer der har et mål, er det altså meget nemmere at gøre, det har I nok alle sammen. Vær målstyret igennem kærlighed, tillid og forståelse.

Forestil jer mens I bygger på det, så tænk lige på at Gud ser mig, Gud er mit vidne til min fornyelse hver dag, Gud er mit vidne.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen, godmorgen. Jeg vil ønske jer alle en velsignet dag, igennem tillid, fornyelse og ny forståelse, **tillid, fornyelse og ny forståelse er nøgleordene** i dag. Godmorgen til jer. Jeg ønsker jer en velsignet dag. Tak fordi I lyttede med og hav en fortsat god dag. Tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk