

Nr. 665 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 10. juli 2020

Nøgleord: Kærligheden i hjerterne, kristusbevidstheden, den guddommelige bevidsthed, det er livsaspektet.

Godmorgen i dag er det en dejlig ny dag, det er fredag den 10. juli 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 665.

I dag tænkte jeg på, at det bliver dejligt her nu i løbet af de her darshandagene, nu har vi muligheden for ikke at være bundne til vores personligheds engagement, men vi kan være frie og oplyste i vores sjæls bevidsthed, i kristusbevidstheden og arbejde ind mod den åndelige bevidsthed. Tænk på hvad sådan en frihed betyder for en, friheden for begrænsningerne. Tænk på at begynde at få styringen på sit fysiske legeme, følelseslivet og lavere tænkeevne, prøv at tænke på at få det under kontrol, at det ikke er styrende mere, at det bare er det, man udtrykker sin ophøjede bevidsthed igennem, tænk på at være i sin ophøjede bevidsthed hele tiden og man kan overvinde det (personligheden).

Jeg er jo her som indvier én, så jeg kan give jer muligheden for at træde op i jeres ophøjede bevidsthed. Når vi kan se det fra vores ophøjede bevidsthed, så kan vi omdanne de sårede følelser og begrænsningerne til skabende aktivitet. Man gør det, man begynder at udvikle sin Buddhisk legeme eller sit abstrakte niveau, eller sin abstraktionstænkning. Gennem abstraktionstænkning der begynder vi at udvikle telepati, for det er kun i vores lavere tænkeevne, vi har begrænsningerne og modstanden. Forestil jer vi kan være i vores ophøjede bevidsthed hver eneste dag og bygge nye legemer op, helbredet kan balanceres, og man kan modtage sjælelig åndelig energi gennem vores legemer, kan tåle at modtage det, når ens begrænsningstanker er omdannet til kærlighed. Tænk på vi har muligheden for at ændre det og leve i den ophøjede væren hver eneste dag. Forestil jer en rummelighed, en visdom, tænk på de vise sider som kan være dem, man manifesterer hele tiden. Prøv at tænke på det via positiviteten, via livsglæden.

Derfor er der jo ingen grund til, hvis man lige har mistet sin kære eller sådan, hvis man har mistet en af sine kære, der er død f.eks., så kan det være godt at følge på vej, på vej ind i himmelen i stedet for og få energi til det fordi så sker der det, at sorgen bliver forvandlet igen til livsglæde. Jeg ved godt, man kommer til at sørge et stykke tid, men man har styrken i sig selv, styrken i vores hjerter, styrken til at gå fremad og vise et godt eksempel for sine medmennesker. Det er dejligt at tænke sådan, at det er det, der skal til. Forestil jer kærligheden at det er den energi, man arbejder med kærligheden i vores hjerter, kærligheden i vores legemer.

Nu havde vi en god dag og aften i går, hvor den ophøjede bevidsthed, og bevidstheden strømmer igennem. Kærlighedsbevidstheden forvandler det hele, det giver livsglæde, og det giver inspiration. Jeres ophøjede bevidsthed rummer jo alt kan skabe alt. Prøv at tænke på når vi udvikler vores sjælskræfter, vi anvender dem mere og mere, det er dejligt at tænke på.

Hvis nu I tænker på en af de sidste energioverførsler, I har fået af mig, hvad den betyder for jer, i jeres liv og i andres liv at have fået energi af mig, så forestil jer at I kan give den energi videre med det samme. Når I giver den videre uden hindringer, uden bindinger og uden at det skal forstås med jeres bevidsthed, så vil det få en kæmpe virkning, den energi jeg giver jer, den vil virke ud til alle folkeslag, det vil hæve menneskeheden bevidsthed, klodens bevidsthed. Prøv at tænke på jer der var her i går, de 22 mennesker, prøv at tænke på hvilken indsigt og visdom I kan få med jer ud i verden i løbet af de her fire dage. Det der er vigtigt, tag alle dagene, tag alt det I kan, det er lige nu, vi er ved at legemliggøre Kristusbevidstheden i menneskeheden, kærlighedsbevidstheden. Tag den energioverførsel vi havde i går, læg jeres bevidsthed ind i det, træk vejret stille og roligt ind og ud og forestil jer samtidig med, I bliver badet i et lys. Et gyldent lys over jeres hoved ned til jeres fødder forestiller I jer et gyldent æg, der står I inde i og bliver opladet af kærlighedsenergien.

Forestil jer, når I kigger på mig, er bevidste om det i jeres nærhed, så bruger I en opladende energi konstant, det betyder, renheden i jeres aurafelt vokser. Kærligheden til jer selv til alle de ting der er sårede inde i jer begynder at blive forløst, vi forløser det, får ny indsigt.

Forestil jer I har en gylden krone af lys rundt om hovedet, I har blålige udstrømninger fra jeres hænder og jeres øjne. Når I er helt hjemme i jer selv, så skinner kristuslyset, kærlighedslyset igennem jeres øjne. Når I kan begynde at mærke det, så føler I, at I er kommet hjem. I er kommet hjem i jeres åndelige nærhed, det er åndeligheden inde i jer selv, I er kommet hjem til, I er kommet hjem igen.

Når I er kommet hjem igen, så er det derfra, vi skal gå ud igen med den nye visdom. Forestil jeg oplader jer hver eneste dag med fornyelsesenergien.

Vi begynder at opdage en indre ligevægtighed, ligevægtighed og glæde, tillid, og forståelse, ligevægtighedens ånd. Vi begynder at respondere på Fredens Avatar, Kærlighedsavataren, og vi lader lyset strømme gennem vores legemer, så det er en Buddhisk bevidsthed. Når I så spekulerer lidt på mig Solavataren, som kommer med den åndelige viljes energi, så har I muligheden for at realisere det indre liv gennem oplysthed, kærlighed og tillid. Husk på at energi følger tanken. Det åndelige lys, kærligheden, tilliden og forståelsen vil vokse i menneskeheden, medmenneskeligheden. Tænk på jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Den kærlighed I har i jeres hjerter, er med jer alle dage indtil verdens ende. Kærligheden i hjerterne, kristusbevidstheden, den guddommelige bevidsthed, det er livsaspektet.

Hele morgenmeditationen her er en stor meditation, hver eneste ord jeg siger, har en opladende effekt. Jeg sidder her og har fuld bevidsthed på alle jer der var her i går, har stor glæde ved at være iblandt jer. Når I lægger bevidstheden i jeres hjerter, forestil jer jeres åndelige væsen og at I hører med til en kærlighedsarme. Jeg vil lade kosmisk energi strømme ind i jeres bevidsthed, jeg vil opløfte jer, hæve jer op på åndelige stadier. Jeg lytter til jeres hjerter og til kærligheden i jeres hjerter, så sig ”i dig har jeg velbehag.” Det vil sige, I flytter jer bevidsthedsmæssigt til at hvile i jeres ophøjede bevidsthed, det er der, man har velbehag, det er her, herlighedens håb er til stede, der er en ny himmel, en himmel med skønhed, værdighed igennem kærligheden. Forestil jer hver eneste af jer udsender kærlighedslyset, I kan være her hos mig i vores fysiske liv, I kan være sammen hos mig i den ikke fysiske verden, være sammen hos mig i engleverdenerne. I kan være som engle på kloden. Jeg bygger nyt liv ind i de forskellige naturriger. Jeg arbejder med jeres sjæle, jeg underviser jer allesammen på den anden side døden i himmelen, og jeg gør jer klar til at træde ind i en fysisk inkarnation. Det er derfor, vi er sammen her igen for at hæve klodens bevidsthed. Jeg siger mit kraftord, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Gennem de her ting responderer jeg på ydmygheden, kærligheden og tilliden. Lad vores bevidsthed være til stede som en herrens engel der hvor der er krig og ufred, og der mangler hjælp. Der er meget at give, og vi gør det.

Godmorgen til jer alle sammen, og tak fordi I lyttede med, glæd jer til dagen i dag, glæd jer til hverdagen. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk