

Nr. 668 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 13. juli 2020

Nøgleord: Tænk på at Gud er livet, Gud er kærligheden, den skabende intelligens.

Godmorgen i dag er det mandag 13. juli 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 668. Det er et smukt vejr igen, rigtig dejligt.

I dag skal vi meditere på solen Sirius, det har vi gjort tidligere. Jeg tror, det er en god ide en gang mere. Vi skal forestille os, at vi sidder i stalden hernede, vi sidder i en gruppe, og vi sidder og mediterer. Mange gange har vi sunget Gayatri mantraet først, det er også en god ide at gøre det i dag. Prøv at synge det inde i jer selv, Gayatri mantraet. Det er en opbyggende funktion, det er en måde at komme tættere på det guddommelige.

Vi sidder som sagt og mediterer her inde på skolen, lad os starte med det, det betyder, man går fra sin personlighed til sin sjælelige åndelighed ind i det guddommelige. Det er indre fordybelse. Forestil jer I fylder hjertet op med lys, kærlighed og tillid. Lys, kærlighed og tillid.

Vi kan tænke på, at når der er avatarer i verden, så er det fordi, der skal komme en ny fornyelse, den kommer indefra vores højere bevidsthed, en ny fornyelse, en ny udvikling. Det betyder, at det der er tungere end en selv, det kommer op til overfladen. Mange gange er der forskellige ting, vi kan rykke op, man kan ikke rigtig se, hvor de kommer fra i virkeligheden, og hvordan det fungerer og forgrener sig. Det kan både være fra det nuværende liv og fra tidligere liv, der går ind og blander sig. Det er godt for en at kigge lidt på det, men se på det med kærlighed, kig på kærligheden i sig selv og til andre, se det bedste i andre mennesker.

Når vi så ligesom er fundamenterede, så har vi andre muligheder igen. Vi ved jo, når vi mediterer på Sirius, på det store hvide broderskab på Sirius, så har vi opmærksomheden på vores hjerter, på hjertechakraet, prøv at lægge ydmygheden og kærligheden ind.

Vi forestiller os vi sidder i en gruppe, vi vil gerne rejse til Sirius sammen, i en gruppefusion med kærligheden som bærekraft. Vi rejser til Sirius, solen Sirius, vi kommer herop i vores lyslegemer, som solengle rejser vi. Vi tænker på, vi er fyldt op med kærlighed. Kærligheden bærer alt, kærligheden løfter alt. Vi rejser til Sirius, og som gruppe tilbyder vi vores hjælp til at være tilstede til at hjælpe det store hvide broderskab på Sirius, et mesterhierarki. Vi husker hver især på de ting, vi gerne vil udvikle, og de gode egenskaber vi har i vores kraftords energi, og vi ved, når vi giver lys og kærlighed fra os, så vil vi få masser af lys og kærlighed tilbage igen, det vi sender ud, kommer altid tilbage til en selv igen.

Vi prøver at være på solen Sirius, et andet sted end her på Jorden og en anden bevidsthed. I husker, I er klædt på med de mange energioverførsler, I har fået af mig, som har været bevidsthedsudvidende, og tænk lidt på essensen af dem og husk det hører med til jeres fundament.

Prøv at kigge på den sidste energioverførsel I fik, og prøv at forestille jer I kan registrere den i jeres sjælsbevidsthed. Det er altid, når fundamentet, energioverførslen inde i jer, så sker der det, at I står i jeres auriske æg med stor indre beskyttelse, fyldt op med kærlighed. Det er herfra, man tilbyder sin tjeneste, og når man tilbyder sin tjeneste, så kommer der altid en form for respons, måske ikke med det samme. Det kan være, der dukker en indre vished op på sit påbegyndende sjælelige adfærdsmønster. Tænk på at Gud er livet, Gud er kærligheden, den skabende intelligens.

Nu er vi rejst fra solen Sirius, så forestiller vi os, vi rejser til Tibet, der hvor Buddha engang lavede Wesak fest i forbindelse med de ting, indstrømning af en Avatars bevidsthed til kloden med oplysningskræfterne. Vi begynder at blive bevidste om indre visdom. Vi lader lys og kærlighed gennemstrømme vores bevidsthed. Fra Wesakdalen tager vi over til Hierarkiets mestre, hvor Kristus er lederen. Her kan vi igen tilbyde vores tjeneste til Hierarkiets mestre. Det er godt at bruge jeres kraftords energi til Hierarkiets mestre, til Kristus, en

kærlighedsavatar. Når vi arbejder på den måde, så højner vi bevidstheden på vores klode og for vores medmennesker. Når vi er i vores indre væren, lader lys og kærlighed strømme ud til menneskeheden så sker der en mærkbar forandring. Lyset i jeres ord vil få en anden betydning. Når der er lys i ordene, kærlighed i ordene har det en anden virkning, der kommer nye kanaler til nye bevidsthedsudviklinger i jeres liv.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en god dag, tak fordi I lyttede med.
Peter L. Simonsen hav en god dag og tak for det hele.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk