

Nr. 683 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 28. juli 2020

Nøgleord: Målrettethed, kærlighed og kærlig forståelse.

Godmorgen. Vi har en lille smule tekniske problemer igen. I dag er det tirsdag 28. juli 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 683. Solen står op i horisonten, det bliver en god dag.

Jeg tænkte på den sidste periode, de sidste dage har jeg snakket meget om erkendelsesvidenskab. Erkendelsesvidenskab ligger som en sjæls udtryksform, så det er sjælen, der kommer med erkendelsen til os. Når man så skriver sådan en erkendelse ned og sender den til mig, så skal I være opmærksom på, hvad der sker, når I skal sende den til mig, hvilke følelsesmæssige sider der kommer frem, fordi det jeg siger er jo, at jeg arbejder med jeres sjæle. Når jeg arbejder med jeres sjæle, så betyder den erkendelse, der ligger, den kan kun komme frem, hvis mentallegemet er forholdsvis stærkt, konkret, målrettet, ellers vil det være svært at få det igennem. Det er der, jeg vil give jer en energioverførsel til en større forståelse for at opbygge ny viden.

Så er det så vigtigt, lige der når jeg gør det lad nu være med at gå ind og bruge jeres følelsesliv til forståelsen, for hvis I bruger følelseslivet, der ligger de sårede følelser i, når man skal lave nogle ting for at frigøre sig fra illusioner og blændværk. Det er en frigørelsesproces, jeg arbejder med, skal hjælpe jer med og vise jer en ny verden, en ny dimension, så lad være med at få dårlig samvittighed. ”jeg sender det ikke, det hjælper nok alligevel ikke,” eller hvad man nu finder på! Det er jo en hindring i sig selv. Lad os nu prøve at bygge på vores højere bevidsthed. Det betyder så, i stedet for at man ikke får det sendt, så ligger der en mental træghed i mentallegemet, det vil sige, at det er svært for en at se, høre og forstå at det jeg hjælper jer med, det er at få en sjælelig udtryksform, i stedet for en personligheds bedrøvelses udtryksform.

Mange mennesker er bedrøvet over, at de ikke rigtig kan få ting til at fungere, og det er det system, jeg er ved at hjælpe jer med at ændre på, så tingene kan lykkes gennem kærlig forståelse og tillid.

Det er det emne, vi prøver at arbejde med hele tiden, det hedder yoga, men det hedder rajayoga, udvikling af mentallegemet, sjælslegemet, det Buddhisk legeme, også det der hedder kausallegemet. Man udvikler det og kan begynde at anvende det i dagligdagen. Det er jo ingen begrænsning i sig selv, det er et gode, man får ved at lave processen. Prøv nu at se om I opfatter det som et gode, eller man betragter det som en form for skyldfølelse, når man siger, ”jeg er ved at hæve min bevidsthed, og løfte min bevidsthed ind i den sjælelige bevidsthed.” Det skal helst ikke være en begrænsning, det skal faktisk være en naturlighed.

Der er nogle mennesker, der siger, at nu skal du prøve sådan her i den næste periode, prøv at gøre det på den og den måde, det er meget positivt for dit arbejde og din udvikling i det hele taget. ”Ja, ja,” siger de ”det har jeg gjort. ”Der ser jeg oftest, at det har man ikke, slet ikke i nærheden af det man snakker om, jamen hvorfor nu ikke det? Det er fordi, den mentale formåenhed er ikke blevet stærk nok endnu. Det er fordi, det er svært at se fremtiden i sin personlighedsopfattelse, men i sin sjælelige bevidsthed er det ret enkelt at gøre, og der får man sådan en indre inspiration til at kunne gennemføre det, fordi sjælens 3. aspekt er skaberkraften. Så vi har muligheden for at skabe det, der skal til, hvis den indre koordination er tilstede. Det er det, jeg prøver at arbejde med, det jeg prøver at videregive til jer, og videregive en anden forståelse.

Så er det, man siger, hindringer på vejen, det er sådan en hindring, der ligger her, når man siger, ”jeg får det ikke til at ske alligevel. ”Hvis man ikke får det til at ske alligevel, så siger mange, de kan lige så godt opgive, for det er de vant til, men hvis nu vi bygger en tankeform op, der er stærk og kraftfuld, det betyder jo, at hvis der er masser af kærlighed i det, og man kan anvende den dejlige ting, der hedder en viljesenergi, at viljen kan komme på banen, vilje kærlighed, så er man i stand til at gennemføre tingene, men hvis nu viljen mangler, så kan det ikke rigtig lykkes for en.

Det er så den der åndelige viljesenergi, jeg kommer med til jer og siger, ”I kan gennemføre det, I kan mærke, I går fra den ene positive opmærksomhed til den næste.” Tænk på hvor mange gange det ligger i bevidstheden, ”nu skal jeg prøve det nye igen, prøve en ny ting.” Mange mennesker tænker, at nu får jeg et nyt nederlag, fordi jeg godt ved, det aldrig lykkes for mig, sådan er der mange, der tænker. Hvis nu de skal have en større motivation til sin familie, sin arbejdsplads, eller hvor det er henne, siger jeg, at nu skal vi arbejde med det og det, vi har det der mål, vi skal hen til det mål, og vi skal hen til et nyt mål. Det er sådan set Skyttens kendetegn, man ser et mål og når man er ved at nå det mål, så ser man et nyt mål, og man bliver ved med at engagere sig, fordi glæden i at skabe det nye er helt fantastisk.

Så vi skal have det positive bygget op. Så når jeg snakker om de her ting, så prøv at se glæden i at sige at nu laver jeg et stærkt mentallegeme, jeg kan gennemføre det. Prøv at tænke på den glæde der ligger i, at man kan gennemføre processen, let og elegant, og man kan se ind i fremtiden, det er jo det, der skal til, at se ind i fremtiden, og det der ligger i fremtiden, det er så det, man skal udføre med sin ophøjede bevidsthed, for personligheden gør det ikke, den springer over.

Se nu har vi jo muligheden her til at udvikle sig yderligere, rigtig stærkt. Vi har to EVF-dage onsdag og torsdag, og vi har to undervisningsdage, fredag og lørdag. Vi har virkelig nogle ting, vi kan flytte her sådan fire dage, det vil give et fantastisk ryk.

Jeg kan se, der er dårlig dækning på telefonen i dag, det beklager jeg selvfølgelig, men jeg er ikke selv skyld deri, det er nettet.

Hvad skal vi arbejde med i dag? Vi skal arbejde med vores målrettethed, vores kærlighed, vores kærlighedsforståelse. **Målrettethed, kærlighed og kærlig forståelse**, Målrettethed det er det, vi skal arbejde med i dag, **det er vores nøgleord**. Målrettethed, kærlighed og kærlig forståelse, det er det vi mediterer på i dag. Det jeg prøver at arbejde med hele tiden, det er erkendelsesvejen, den oplyste vej.

Husk på det jeg er ved at give til jer, det er et gode en stærk karakteregenskab. Jeg tænker på, hvis vi havde udviklet telepati, så var det meget nemmere det hele, men det er det, vi arbejder hen imod, så vi kan få en korrekt opfattelse og en korrekt forståelse og målrettet tænkning.

Lad nu kærlighed, lys og tillid gennemstrømme jeres legemer. Prøv at sige højt til jer selv og til andre, ”se jeg er Guds søn, Guds søn betyder, jeg er sjælen, og jeg kan arbejde med den skabende intelligens, kærligheden, og jeg øver mig i at få kontrol på mentallegemet, som skal styre følelseslivet og viljen til at styre mentallegemet, og vi tænker på, vi er små celler i en guddommelig bevidsthed, og vi iklæder os de guddommelige egenskaber.” Hvorfor lægge forhindringer ind, når man kan arbejde med fusion.

Godmorgen til jer allesammen og tak fordi I lyttede med. Nu skal I prøve at iagttage jer selv, hvad I gør i dag af nye muligheder.

Godmorgen jeg ønsker jer en fantastisk god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk