

## **Nr. 684 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation onsdag den 29. juli 2020

**Nøgleord: Når man tror på sin sjæls bevidstheden, så tror man også på det evige liv, på kærligheden og forståelsen.**

Godmorgen. Nu starter vi på en ny frisk dag igen. Hvad skal det så handle om? Jeg kom til at tænke på, at mange som opfatter alting i deres lavere mentallegeme, ikke i sjælslivet, men bare i mentallegemet, ikke følelseslivet, men i det lavere mentallegeme. Når man bruger det som opfattelsesorgan, så hænger det sammen med illusioner også. Illusioner er en fordrejning, af den opfattelse man har i forhold til sjælsbevidsthed. Når den fordrejning er til stede, så kommer der en tvivl, en tvivl til den rette opfattelse af tingene er en spærring, det er en hindring for en selv, for at komme videre. Det vil sige, når man tvivler, så ligger opfattelsen i det lavere mentallegeme. Og siden hen oplever man det i følelseslivet, hvor hukommelsen går ind. Så ligger der mange blændværkssider samtidig. Så blændværk ligger på følelseslivet, illusioner ligger på det lavere mentallegeme. På det højere mentallegeme ligger sjælsbevidstheden. Så tvivlen ligger i vores lavere mentallegeme, man tror, man skal forstå med det legeme, det kan man bare ikke, men i det legeme ligger intellektet også på, så der er lidt modstridende opfattelser, i det man skal opfatte, idet de gamle mønstre går ind over billedet i stedet for erkendelsesvejen. Det er lidt svært det her, det kan også være lidt enkelt. Det jeg dybest set har lyst til at arbejde med i dag, hvis vi skal snakke om lyst, det skal vi næsten ikke, men lyst er jo også følelsesmæssig styret, så det ligger inde under blændværk.

Jeg havde tænkt mig, at vi skulle arbejde med den vise del af os selv, visdomssiden. Se vi er jo født med en visdomsside, sjælen er den vise. Når man taler igennem visdomsaspektet, så snakker man også om frigørelse og forhindringer. Når tingene ser sort ud i personligheden, så kan man tale til andre mennesker gennem kærlighed. Udtrykker man sig gennem kærlighed og viden, så bliver det til visdom. Når man kan være der i sin indre væren, så ser man igennem blændværk og illusioner, man ser igennem, hvorfor skulle jeg have disse ting? Hvilken proces er der her? Hvordan kommer jeg videre? Et eller andet sted i bibelen står der, "hvis du tror på mig, så bliver alting dig givet" jeg refererer til, hvis man tror på Kristus, så får man alting givet. Det betyder, der kan komme stor fremgang. For eksempel når jeg giver jer de her oplysninger, at hvis I tror på mig, så kan alting blive givet. Det betyder, at når I tror på den vise del inde i mig, så vil I få fremgang. Det vil sige, man vil virkelig kunne se bagefter på hvor store problemer, der har ligget tidligere, som man ikke har turdet løse, fordi personligheden vil noget andet. Kig tilbage på jer selv den sidste uge og se det procesforløb I er inde i, og så se på hvordan I har løst det.

Når man tror på sin sjælsbevidsthed, så tror man også på det evige liv, på kærligheden og forståelsen. Hvis man nu havde sådan én som Baba, som vi ved, er en guddommelig Avatar, en Kærlighedsavatar, der vil man ikke sætte nogen ting i tvivl på, om det er rigtig eller ej. Men der er selvfølgelig mange mennesker, som vil tvivle, på de egenskaber han har. Igen der opfatter man gennem tvivlen. Det er der, fordrejningens slør kommer ind. Men mange troende mennesker vil se det som en fantastisk kraftkilde i os selv. Vi repræsenterer kærligheden inde i os. Hvis vi kigger på mange af de gamle elever, som har været her tidligere. Vi ser dem for os, de evner og kvaliteter de har, vi ser også, at de er gået ind i en vildfaren skov en del af dem. Vi ser også en del af de muligheder, som de ikke har modtaget. Lad os nu sige, at de mennesker begynder man at lytte lidt mere til, give dem lidt mere omsorg, og når vi så ved, at kærligheden sejrer, så kan vi begynde at forestille os, at de kommer ind på kærlighedens vej igen, den oplyste vej igen. Hvis vi nu bliver ved med at tale fra den vise del inde i os, visdomssiden, kærligheden. Så betyder det, at hver eneste ord I har, vil der udspringe kærlighed af, oplysende ord, kærlighedsforståelsen. Den vil udspringe af nyt liv, af det der bliver sagt igennem visdoms siden. Nyt lys

og kærligheden vil vokse inde i jer. Det betyder igen, at den der tror på mig vil alting blive givet. Troen og kærligheden, det sjælelige vil forandre den verden, man lever i.

Nu giver jeg jer en energioverførsel, så den er bygget ind med samklang med jeres sjæls bevidsthed, med jeres sjælshensigt. Det betyder, mange mennesker siger, du kan vende billedet på stedet, hvis du ønsker det. Når der kommer tvivl og andre ting ind imellem, så betyder det faktisk, at man er under psykisk angreb. Det vil sige, at mørkets energi arbejder med os. Men fjerner vi nu tvivlen, så er det lysets kræfter, der gennemstrømmer os. Når I lever i dagligdagen, kan I se, at der er mange mennesker, der har brug for kærligheden og lyset. Vores opgaver er at motivere dem ind i lyset og ind i kærligheden. Det kan være, vi kan vise dem små eksempler, som har en kæmpe betydning for dem, hvor I har set, hvordan de har kæmpet og stridt i frigørelsesprocesser tidligere. Det er altid en god ide, at fremføre sådanne ting, selvom de har glemt det.

Jeg har sommetider været kaldt ud til mennesker, der er døende, fordi pårørende så gerne ville se, om det pågældende menneske kan blive rask. Hvis jeg så kan se, at energien ikke responderer mere, det vil sige, sjælen er tilbagetrukket, så ved jeg, at de dør indenfor 24 til 48 timer. Hvis jeg nu kan finde en hel masse af de højdepunkter i det pågældende menneskes liv, selvom jeg aldrig har set det menneske før, så kan jeg bygge på min intuitive viden, den åndelige clairvoyance og kan se de her ting i deres bevidsthed, hvor de selv har bygget en god karakter op, og jeg kan fremhæve de forskellige sider. Så betyder det, at det her menneske har de her stærke indtryk i deres opfattelse, og nogen gange kan jeg se, at de aldrig er kommet til udtryk, med de her ting de har udviklet og evnet, men så kan jeg bane vejen til et nyt liv, hvor de begynder at realisere de her evner, som de har udviklet tidligere. Så bygger vi på troen og tilliden, og nogen gange når vi bygger de billeder ind, så er der en ny fremtid, den er bygget ind, selv om det legeme de har, skal forfalde, og de skal træde ind i et nyt legeme.

Vi skal meditere i dag på den vise del inde i os selv, på visdomsaspektet. Tal igennem visdom, tal igennem kærlighed, gennem den forståelse, gennem den kommunikation vil alting blive dig givet, idet du tror på kærlighedsaspektet, Kristuslyset, den guddommelige kærlighed. I sidder her, og lytter til det jeg siger, forestil jer at lyset I jeres hjerter vokser. Der er ligesom et lys, der blaffer, det er ligesom et stearinlys, der er inde i hjertet på jer, som lyser og oplyser omgivelserne, lyset vokser til kærlighedslyset. Kærlighedslyset i alle menneskers hjerter. Forestil jer hver eneste pulsslag, der åbner bevidstheden ind til helligdommen. Tal igennem blidhed, tal igennem kærlighed.

Jeg ønsker jer alle en god dag i dag. Og tak fordi I lyttede med.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)