

## **Nr. 719 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation onsdag den 2. september 2020

**Nøgleord: Det er en skabende meditation, som fører til en ny udvikling, og nye udviklingsområder.**

I dag skal vi starte et andet sted, end det vi har gjort de andre gange. Vi skal til at tænke lidt på, at inden man kommer til verden i den fysiske verden her, så har man jo levet inde i himlen. Man har levet inde i forskellige klasser i skoler i de indre verdener. Da har man et helt klart billede af en selv, hvordan man er på alle mulige måder. Man kan se sine tidligere liv, man har mulighed for at træde ned på jorden igen i det jordiske liv og udvikle nye evner og kvaliteter. Idet man er i himlen, kan man helt tydeligt se de gamle karakterbrister, man har haft i de gamle inkarnationer. Man kan også se på de lektier, man har lært tidligere. Så da har man en vis portion evner, man er bevidst om. Man har også en vis portion fejl, man er helt tydelig bevidst om. De fejl man har, da har man jo lyst til at sige, dem vil jeg gerne ændre på, men man vægrer sig også ved et jordisk liv, idet den frihed man har i himlen, er sådan set ikke til stede her på jorden. Hvis man skal leve sit personlighedsliv igen, det vægrer man sig sådan set mod at komme ned og inkarnere i det. Men man ved sådan set også godt, at man vil lave tjeneste arbejde, at man gerne vil møde igen nogle fra sine gamle familiemedlemmer og forhold, dem vil man gerne møde igen. Så bestemmer man sig til, hvilket liv man vil have, og hvad man gerne vil have lavet godt. Det betyder, at man måske har haft en gammel fjende i mit gamle liv, den fjende vil jeg gerne have et liv med, hvor jeg gerne vil være kæreste med et menneske, fordi den ting kan jeg opsummere nogle af de gamle ting, som ikke var i orden i det gamle liv. Det kan være to fjender, der vælger at forelske sig i hinanden, når de kommer ned i det jordiske liv, og de dybest set kan udligne de begrænsninger og fejl, der var i det gamle liv. De har måske næsten slået den anden ihjel eller lemlæstet, og så skal de jo til at rette op på det.

Der kan man se, mange ting man har gjort forkert, og så sige ok et nyt liv kan forandre de tendenser, man har i sig selv, og brist og mangler. Så kommer vi her på jorden og bliver født af vores forældre. Vi påtager os en del af forældrenes karma. Karma betyder årsag og virkning. Vi har også vores egne fejl med og mangler fra tidligere liv, men vi har også positive egenskaber. De positive egenskaber, hvor man er i stand til at se igennem de forskellige dimensioner. Så begynder man at skulle fungere, man har så glemt alt om de her ting, når man bliver født. Der går lidt tid, så er man bevidst om det. Så er der nogle, der kan blive ved med at være fuldt bevidste og kan overføre den fulde bevidsthed fra den ene inkarnation til den anden. Det er de få, der kan det, og det er sjældent på nuværende tidspunkt. Men nogen gange kan man se tingene, og se de muligheder der skal til, for de store forandringer der skal ske i verden.

Så kommer vi tilbage til årsag på jorden. Så har vi altid en ting, der siger, det er menneskeligt at fejle. Det betyder så, når man siger det, så har man et eller andet sted et forbillede på, at der er nogen, der ikke fejler. Hvad er det, der ikke fejler? Det er vores højere bevidsthed. Vores solengel laver ikke de fejl, som personligheden gør. Men hvis vi går tilbage igen til, det er menneskeligt at fejle, det betyder også, at man lægger en undskyldning ind fra en selv og overfor andre. Det er menneskeligt at fejle. Men det der er sværest er, at man bliver i fejlen. Mange mennesker bliver ved med at være i den fejl, som man har fået øje på, fordi man siger, det er menneskeligt at fejle. Hvis man kommer til at fejle i en situation, så er det vigtig at kunne tilgive andre og tilgive sig selv. Fordi når man lærer at tilgive, så lukker man op for kærligheden. Det er fordi, i kærligheden forvandler man de ting, der hedder at fejle, det vil sige, kærligheden bygger op. Personligheden udfører ikke det, den ved i forvejen, den springer over, hvor gærdet er lavest, den laver overspringshandlinger. Så vi siger igen, det er menneskeligt at fejle. Det der er vigtigt, det der at begynde at se for os selv, hvad er det for fejl og mangler, jeg har, hvordan retter jeg op på det? Så nogle mennesker retter op på det, nogle er passive for at skulle rette op på sine egne fejl.

Men vi har allesammen den egenskab, at vi kan se fejlene hos andre. Det betyder, man kan se splinten i de andre menneskers øjne. Men det der er svært at se igennem, er bjælken i vores eget øje. De vil sige, vi kan være blinde på vores egne mangler, fejl og brister. Dette er så det, vi skal til at opdage, vores egne fejl og mangler. Når vi ser på vores egne fejl og siger, ”jeg kan godt se de her fejl, jeg har. Jeg kan godt se de her mønstre. De her fejl og mønstre man har, det kan være noget, man har foretaget sig i det her liv ved at undlade at handle, eller man er for passiv, eller for negativ eller en anden ting. Men det der er vigtig er, at man begynder at ændre på sin egen opfattelse af sig selv, så gør man fejlen god igen. Man kan sige, at det med at sige det er menneskeligt at fejle, det betyder, at der er brister i ens opfattelse i forhold til ens sjælsbevidsthed. Så kan man jo sige, at inden man kom i inkarnation, da har man bestemt sig til, at man vil rette på de her fejl, man vil ændre det, det har man lovet sin egen sjæl. Det er ikke noget, jeg har opfundet det her, det er sådan, det er. Så man har dybest set lovet sin egen sjæl, at man vil rette de fejl, man har og begynde, at skabe ny udvikling og ny forståelse og tillid.

Det jeg siger er, at har man fået en indsigt, en erkendelse så anvend erkendelsen med det samme, for det åbner for gennemstrømning for ny viden fra sin højere bevidsthed. Handler man ikke med det samme, så er man passiv, og bliver man ved med at være passiv, så møder man sider i sig selv, hvor man bliver vred, irriteret og kritisk, men man giver andre skylden for det. Det er så det, noget af det menneskelige hvor menneskeheden fejler, at man giver skyld til andre, fordi man ikke har mod nok i sig selv til løse sine karakterbrister. Der skal både kærlighed, tillid og mod til at sige, ”jamen jeg kan godt se de sider, jeg har. Jeg ved også, at det skal ændres.” Men det skal man begynde at sige, at tage en fast beslutsomhed og sige ”okay nu ændrer jeg på de mønstre, som jeg kan se, der ikke er hensigtsmæssige.” Det er noget, man skal bestemme sig til. Nogle mennesker siger, ”det vil jeg gerne,” men de bliver der. ”Jamen jeg vil gerne gøre det, jeg gør det også,” men der sker ingenting. Det er så det, man skal ændre på, fordi når der ingenting sker, så kommer man til at fejlbedømme den situation, man er inde i. Man graver sig længere ned i sine begrænsninger i stedet for at få åbnet for mulighederne. Hvad gør vi så, nogle mennesker kan være for meget intellektstyret, det hænger sammen med personligheden. Nogen kan være for materialistiske, nogle er vrede og kritiske. Man har forskellige ting, man kan se hos hinanden. Hvis man siger, ”jamen jeg vil prøve at hjælpe et af de mennesker, med at se på hvad der skal til for at få tingene til at fungere i samklang med ens egen bevidsthed, sit eget sjælelige liv. Jeg skal lige sige igen, at det problem man har, som er blevet trukket op til overfladen, det er ens egen sjæl, der trækker dem op. Sjælen skaber de situationer, man kan være i hver eneste dag, for at udvikle ny bevidsthed. Og så er det så der, man kommer til at skælde ud på de andre, og så kan man sige igen, at det er menneskeligt at fejle igen. Men vi skal gøre tingene gode, vi skal ikke blive ved med at være i begrænsningen. Vi skal tage energien hjem til os selv igen og begynde at handle med kærlighed, tillid og forståelse. Så hvad er opgaven? Det er at gøre tingene godt igen. Hvis man nu forestiller sig, hvordan der ser ud i ens sjælsverden, hvordan en begrænsning, en fastlåsning, et mønster bliver omdannet til livsglæde og livsenergi, det er sjælens hensigt for at skabe ny bevidsthed. Så lad os komme til at handle, være aktive.

Jeg går igen tilbage til os selv, og siger vi skal til at få øje på vores egen svage karakter, og sige den svaghed jeg har, den brister den vil jeg ændre på til indre ligevægt, til kærlighed, til skaberkraft. Når man siger, man vil ændre på det, så får man et motiv til at udvikle nye evner og selve motivet. Evne af energi er en motivations energi. Så lad os anvende den evne. Måske kender I nogle af jeres sider, der er svære. Men begynd at se den positive egenskab der ligger bagved karakterbristen. Se det med kærlighed, det er jo der jeres kraft kommer ind, som er ændret på fra personlighedsopfattelsen til sjælsopfattelsen.

Så vi mediterer i dag for at finde ud af de her mangler, vi har, bare find en det er nok. En ting af gangen. Lad os løse en af vores gamle skyggesider. Lad os omdanne det til livsenergi, til livsglæde, til inspiration for andre mennesker, hvor vi ser andre mennesker udvikle sig igennem, at vi selv har løst vores eget problem. I det vi løser vores eget problem, så løser vi en del af menneskehedens problemer. Så begynder det at få nogle store dimensioner. Lad os gøre det her, når vi ser på vores egne mangler, karaktersvaghed og omdanner denne svaghed med kærlighed og tillid. Prøv selv at få øje på den, kun tage en af de her karakterbrister. Så ved I, at I

er beskyttet af jeres sjæls kærlighed, jeres solengel, idet I laver processen her. Det er en beskyttelse til jer gennem solenglen, idet vi forvandler de her sider, bliver solenglens lysstyrke større. Og jeres evner og kvaliteter vil vokse.

Denne morgenmeditation er lige kort nok, det vil være en god idé at tage den op flere gange i løbet af dagen for at få en dybere forståelse. Og så anvende jeres meditation i længere tid. Det er en skabende meditation, som fører til en ny udvikling, og nye udviklingsområder. Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)