

Nr. 731 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 14. september 2020

Nøgleord: De ser alle mulige begrænsninger komme frem, og de begrænsninger dem tror man på.

Godmorgen. I dag er det dejligt mørkt udenfor, men det er godt, vi kan sidde indenfor så. Se i dag er det jo en ny dag, det er faktisk mandag den 14. september 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 731. Jeg synes, det lød lidt trist, dengang du sagde 731 Peter, det er det jo ikke, det er faktisk en god ting.

Se vi snakker jo mange gange om en konflikt, man nogle gange skal se, man skal ind igennem en konflikt med sig selv og med andre, eller man skal sige, der skal en forandring til i det system, man kører i. Den forandring man skal ind i, den er der jo mange mennesker, den tør de ikke tage, selv om det kan føre til det bedre. De kan vige udenom et problem i årevis, fordi de tør ikke at gå igennem. De ser alle mulige begrænsninger komme frem, og de begrænsninger dem tror man på. Jeg vil gerne have jer til at kigge lidt anderledes på det i dag, hvis det kan blive mulig, det tror jeg det kan.

Se vi arbejder i dag med forandring, vi arbejder med, vi skal gå igennem de problemer der, vi skal udvide vores bevidsthed. Jeg gentager det lige igen, fordi der kom lidt flere med. Se æh der er mange gange, vi står overfor nogle ting, man værger sig ved at gå ind i, fordi man tror, at alting vil gå i stykker, hvis man skal ind og løse et problem, som er hensigtsmæssigt i forhold til sin egen sjæls udvikling, for at komme til udtryk med sine indre dybere kvaliteter. Der gør man så alt for at bakke for ikke at møde sider i sig selv, hvor man føler sig underlegen i, eller man tror, andre de føler sig underlegne, går i stykker.

Øh se når jeg siger hver dag, jeg arbejder med, jeg legemliggør den guddommelige kærlighed, den legemliggørelse af den guddommelige kærlighed det kommer til udtryk igennem sit tankesind, sin væremåde og igennem energioverførslerne, den guddommelige kærlighed, guddommelige visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens. Den skabende intelligens er også den guddommelige intelligens. Hvis nu man tør at lægge sin bevidsthed ind imod den guddommelige intelligens, så ved den guddommelige intelligens meget mere, end det vi ved som mennesker i vores personligheder. Det der er vigtigt, det er at tør lægge tilliden ind til det.

Så går vi over til et eksempel, og hvad for en skal vi tage? Vi kan tage sådan et eksempel, der hedder at, ja hvad skal vi tage, hvad skal vi tage, hvad skal vi tage? Nej jeg tror, jeg springer lidt i det på en anden måde.

Se jeg har altid lavet produktudvikling helt fra barnsben fra 12 årsalderen, det vil sige, jeg har skabt noget, som andre ikke har set endnu. Men man vil jo altid være skeptisk til nytænkning, men det er sådan en skaberkraft, jeg altid har haft i mig, hvor jeg kan se muligheder og se lidt ind i fremtiden, og de ting der ligger i fremtiden, dem realiserer jeg ind i nutiden. Så betyder det, man altid er et lille skridt foran alle andre. Men den egenskab har alle mennesker, hvis de tør at bruge deres evner.

Jeg havde der i 1975 til 1977, der havde vi 12 mennesker, der døde i vores familie, og hver gang vi var sammen, så var det til en begravelse. Det var jo ved at være lidt trist, men det var sådan, det var. I 77 da døde min gamle kæreste af kræft, jeg kunne se sygdommen, men jeg kunne ingenting gøre ved det. Men så begyndte jeg at bestemme mig til, jeg ville udvikle evnerne til at se, hvad sådan en kræftsygdom opstod af, hvor lang tid den skulle være der, og hvordan man kunne ændre det og komme af med det igen. Så begyndte jeg at arbejde med det på det tidspunkt, selv om man så siger i dag, at der er mange af de sygdomme, man har en mulighed for at

ændre på, så er det ikke det samme, som at folk ønsker at modtage hjælpen, de vil hellere det, de selv vil, det de er vant til at gøre, fordi de tror, det er det bedste.

Hvis nu vi siger, at man har en virksomhed, der kører dårligt, og så siger jamen der skal en anden ledelsesform på, en anden ledelsesform, man kan sige, de medarbejdere man har, hvis man appellerer til dem, og de begynder at bruge deres gode evner og deres skabende intelligens, jamen så kan man få sådan en virksomhed til at køre meget, meget bedre også med færre mandskab, hvor man kan skabe nye indtægtskilder.

Vi kan tage et andet eksempel, der hedder, at jamen hvad er det værste, der kan ske for mig, hvis jeg nu sætter mig imod, af de ting der er i en virksomhed, jamen kan jeg blive fyret? Ja det kan man godt. Hvis nu man så går hen og bliver fyret, fordi man har de gode ideer, ja hvad skete der så med det? Ja så mister man sit arbejde i første omgang, og så kommer man lige i en gang utur, eller kriser, konflikter og nogle ting. Så går der et lidt stykke tid derfra, så får man lige pludselig en ny ide, og den nye ide den begynder man så at realisere. Så går der et lille stykke tid, så finder man ud af, jamen har jeg nu ikke været inde i de problematikker tidligere, med jeg gik hen og blev fyret, så havde jeg jo ikke kommet til at arbejde med en ny god ide, som laver mit livs formål at arbejde med.

Sådan kan det også være i parforholdene, at nogle gange jamen der skal man gå igennem nogen af de kriser, der ligger, fordi hvis man har en masse ting, man kan se, jamen det her det kan jeg udføre, det kan være godt for menneskehedens udvikling i sig selv, jamen lad mig begynde at skabe det. Så kan det være, der er en ting, man skal gå igennem. Men man dør jo ikke af det, man kan sige, at man får ny indsigt på den anden side. Nogle gange så siger vi, jamen okay der var en, der døde for en, mig, der var en, der mistede der, og det og det og det. Og nogen gange så ser man så tilbage, jamen det var frygtelig lige dengang, jeg var i det, frygtelig. Men så går der et stykke tid efter, så siger man, det var godt, jeg var igennem den store krise dengang med de ting, hvis ikke jeg havde været igennem der, så havde jeg ikke været den, jeg er i dag. Det er sådan, man skal tænke på, at de ting de er lagt op, problemerne, fordi vi skal lære igennem et problem, det er ikke fordi, man skal sige, man bakker, og sige jamen jeg lader andre bestemme, som er personlighedsstyret, men lad nu de der mennesker som der ved lidt mere, mere fremsynet, lad nu dem få en mulighed for at inspirere mig i de ting jeg kan se, der kan være bedre med ens sjælelige bevidsthed, åndelig bevidsthed.

Så det var ligesom det, jeg ville sige, at mange gange når man har mistet en ting, så siger man, idet man er i at miste, så er det forfærdeligt for en selv, men måske er det noget, man er ved at miste, noget som er hensigtsmæssigt at få omtransformeret til skabende aktivitet, så man kan ligesom se nye muligheder, nye perspektiver igen. Vi kan sige, alle de ting der bliver lagt ind for os, det ligger i den guddommelige hensigt, hvor menneskeheden er ved at udvikle sig til at blive skabende, mere motiverende, og kan arbejde med, æh, intelligensen omkring dig og hæve vores klodens bevidsthed. Så derfor er der meget, man skal ud af igen, og man skal turde at give slip på, og så sige nogle af de der mønstre man har gået i, de har en hensigt, et formål. Lad os nu begynde at se på tingene på en ny måde og ny forståelse.

Jeg kan huske, æh, allerede meget tidlig i min ungdom, når vi lå fliser ned, så fandt jeg ud af, at man kunne begynde at trække sand af. Det vil sige, man kunne tage større arealer og tage nogle rask ind, og så nogle ret, øh noget træ til at rette tingene af med. Så i stedet for man lå for eksempel 18 meter fortov på en dag, det var fantastisk, jamen så kunne man ved at trække tingene af, sandet af, jamen så kunne man ligge 90 meter, og det vi så sige, at når man havde den samme kvadratmeter pris, så begyndte man lige pludselig at tjene fem gange så mange penge på den samme tid. Det var jo så sådan set for at sige, for at vise at man kan udvikle sig, på en anden måde end det man er vant til. Så vi har den skabende intelligens inde i os, som vil forsyne os med den viden, og den indsigt vi skal have, hvis vi tør at stole på det, og have tillid til det. Så det er godt at tænke sådan. Så det er ikke altid, man siger, jamen hvis man mister det der, det ikke betyder, at man går ind i et sort hul, men

det betyder, man er ved at se på de sider, som låser en, for at blive bedre til det, man er ved at lave. Vi skal forny os hele tiden, blive bedre, bedre, bedre. Det er det, vi lever for, forvandlingsprocessen. Det hedder også at arbejde med hvid magi, økonomi og tiltrækningsloven. Der er mange ting, der ligger i de her ting, vi kan sige, at det kan vi arbejde med.

Men allerførst sige, jamen hvad er det værste, der kan ske, hvis jeg bruger mine sjælskræfter? Jamen der kan ske forløsninger, der kan ske udligninger, man kan komme ind i det, der hedder sund fornuft og fungere igennem. Hvis jeg bliver ved med at lægge modstand ind og lader personligheden styre det, så kommer der vrede, negativitet, kritisk tænkning og opgivelser. Lad os nu komme over, bruge sjælens hensigt, så kan man se de muligheder. Lige pludselig så åbner der sig en ny verden for en, ny dimension, når man modtager kærlighedsenergi.

Jeg prøver så at sige igen, jeg legemliggør Guds kærlighed. Hvis nu man har det sådan, at man kan sige, ja det ved jeg faktisk godt, at han gør ham Peter, vil jeg turde integrere det i mig selv? Det vil man godt, hvis man er lidt oppe i sin ophøjede bevidsthed, hvor man har tilliden, så siger man, jamen jeg tør godt at integrere det. Så begynder man at mærke et fremskridt i sit liv. Man kan sige, at nogen af alle de bindinger, alle de låsninger der lå inde i vores tankesind, de begynder at blive blødt op. Efterhånden så begynder de at forsvinde fra sin opfattelse, og det vil sige, man er gået igennem nogen af de der gamle blokeringer, hvor man får en ren indsigt igen.

Så siger jeg, okay nu er jeg inde, hvor jeg har en ren indsigt, ren kærlighed, lige her der kan jeg det hele. Alle de ting jeg ikke kunne i min personlighedsopfattelse er meget, meget let på det plan her. Så når jeg siger, jamen lad os nu komme derind og leve der hver dag, så kommer der alle de her sider, der siger, jamen jeg vil jo ikke, fordi sådan og sådan, ikke også.

Det vil sige, så ligger man, i gamle dage der sagde mine forældre altid, at min far siger vejen til helvede, eller nej undskyld, vejen ja, ja, det tør jeg næsten ikke sige mere, men, men vi kan sige, vejen er brolagt med undskyldninger, i stedet for, og sige okay nu tager jeg lige det der lidt ophøjede skridt, og så får man en vej, der er oplyst, ja der er fyldt op med lys, kærlighed og tillid, ikke. Den ene ting er der begrænsninger i, og den anden vej er der tillid i.

På tillidens vej der har vi også englene, lysets engle går med glans, de går jo på lysets vej, så lad os nu hæve vores bevidsthed. Så legemliggørelsen af Guds kærlighed betyder, at vi begynder at blive kærlige, fordi vi allesammen er skabt i Guds billede. Guddommelig intelligens fører os videre i vores liv, hvor vi kan være fremsynet, og vi kan leve fremsynets visdom. Når man arbejder med fremsynets visdom, så eliminerer man også det der hedder konkurrence, eller konkurrence og materialisme dør hen, fordi det er kærligheden, der kommer til at være det, man lever igennem, skaberkraft, guddommelig intelligens. Det er lidt spændende at tænke på, hvor enkelt det er i virkeligheden, men hvor svært man opfatter tingene i. Jeg kæmper sommetider med folk, der siger, jamen det er svært at lære noget nyt. Ja det er svært, hvis man lægger sin begrænsning ind først, men fjerner man nu begrænsningen og lægger tilliden ind, så er det faktisk blevet let igen.

Hvad mediterer I så på, eller hvad mediterer vi så på i dag? Ja vi mediterer på den guddommelige kærlighed og på den guddommelige intelligens. Vi begynder at skabe ny velstand i menneskehedens bevidsthed, ikke bare sig selv men i menneskehedens bevidsthed. Man begynder at se sig selv arbejde for et større formål, og man begynder at realisere de gode ideer, man har, i stedet for at de bliver ved med at ligge bare i sin personlighedsopfattelse. Men vi skaber virkeligheden for at realisere det igennem den guddommelige kærlighed, igennem den guddommelige intelligens. Vi kan sige, at de ting har jo et andet perspektiv, end det vi ser som mennesker. Vi mediterer i dag på den guddommelige kærlighed, på den guddommelige intelligens.

Og mens I gør det, så vil jeg overføre åndelig energi til jer, kærlighedsenergien, skaberkraften. Jeg begynder at forny jer indefra.

Husk mange af de ting, som er total forfærdelig for vores personlighed, er en positiv proces fra sjælsbevidstheden, sjælen ved, hvad der ligger fremad, i fremtiden, personligheden ved det ikke.

Vi mediterer på den guddommelige kærlighed, den guddommelige intelligens.

Jeg lader lys og kærlighed strømme ud til jer. Vi går fra et niveau til et andet, vi er ved at modtage noget, der er bedre, end det vi havde. Når man elsker og værdsætter sig selv i processen, så kommer man hurtig fremad. Man begynder at se nye horisonter, nye visioner, man får evnen til at realisere det. Okay.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen, ønske jer en god dag, og så prøv at se hvad der sker, når I lægger tillid ind til processen, så er der mange, sker der mange forandringer for os alle. Godmorgen og tak fordi I lyttede med.

Mit navn det er så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Hav en fantastisk god dag og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk