

Nr. 736 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 19. september 2020

Nøgleord: Vores indre væsen er fuldstændigt fyldt op med kærlighed, harmoni og glæde.

Godmorgen i dag er det lørdag den 19. september, jeg tror, det bliver en fantastisk dejlig dag i dag. Det er mørkt lige nu, og der er kun 4 graders varme, det er ikke meget, men alligevel tror jeg det bliver en dejlig dag. vi kan lige nøjagtig at gøre den til det, den skal være med vores måde at fungere på. Lørdag den 19. september 2020 morgenmeditation nr. 736.

Jeg har spekuleret lidt på det sidste og lavet lidt registrering på mig selv, måske kan I drage nytte af det. Når jeg har folk i behandling, så starter jeg altid med at sige, hvem jeg er, hilser på dem, starter med at sige at jeg lytter, til alt det du siger, og også det du ikke siger. Når man lytter til alt det, de ikke siger, så er det nogen gange, folk de krymper sig lidt, fordi så kan man jo se lidt bag om tingene. Det er så en ting, det lader vi bare ligge lige der, som noget der bare er et eller andet sted. Det næste jeg vil sige, det er jo i sådan en anden situation, når man snakker med folk, man kan spørge dem om en eller anden ting en fredelig ting, så finder man meget hurtigt ud af, hvor de er henne i deres liv. Man kan spørge efter en eller anden ting, nogen gange kan de svare åbent og oprigtigt og svare direkte på spørgsmålet, så er man faktisk hjemme i sig selv. Andre gange stiller man nøjagtig det samme spørgsmål, så svarer de på noget helt andet end det, jeg har stillet spørgsmål i, det kan være, de svarer i en modstandsside. Jeg tænker ved mig selv, hvorfor nu det? Jeg stiller bare et enkelt spørgsmål f.eks. ”hvordan går det? Hvordan har du det i dit liv i dag? Hvordan går det med dig i dag?” ”Jeg har det fantastisk godt,” og jeg kan se, at det har de slet ikke. Hvorfor siger man så, man har det godt? Hvem narrer man i det her tilfælde? Er det sig selv, man narrer, eller hvad gør man? Der er mange ting, man kan stille spørgsmål på. Det der altid er spændende, det er at høre, hvad folk fortæller, hvad kommer der ud af munden på dem. Er det deres hjerteenergi, de taler igennem, eller er det deres følelsesliv, eller er det blot underbevidstheden, der taler først? Det er lidt forskelligt, hvad der sker.

Jeg synes her i dag, der skulle vi starte et andet sted igen. Vi ved jo, at dybt inde i os, der har vi indre væren, en indre væren der er fyldt op med kærlighed. Den der indre væren, kærlighedsværen, som vi har dybt inde i os selv, hvorfor ikke søge derind hver dag? Det er selvfølgelig også det, vi prøver at gøre her i morgenmeditationen, søge ind i den indre verden for at få en optankning.

Hvis nu vi forestiller os, inde i os der har vi total fred og harmoni inde, ja vi har endda lyksaligheden inde i os selv, som er åndens energi. Hvis nu vi skal forestille os, dybt inde i vores indre væsen, der er vi totalt fredfyldte, vi er fredfyldte, og vi er i fuld harmoni med indre fred, lyksalighed og kærlighed inde i vores indre væsen.

Forestil jer at man er, ligesom man er ude i bjergene, hvor der er fuldstændig fredfyldt. Det kan være, man ser en blå himmel, og det kan være, man befinder sig ved en stor smuk bjergsø, en dyb bjergsø der afspejler himmelen, den blå himmel. Man finder sådan et sted i sit indre, det kan være her ved sådan en bjergsø. Prøv at mærke livet her, total fred og en total harmoni. Se om I kan se sådan en ting for jer, eller bygge det op, fred, harmoni, livsglæde. En fuldstændig indre væren inde i os selv, som er fyldt op med kærlighed.

Vi kan forestille os, vi sidder og mediterer inde ved den indre bjergsø. Vi har bjergene omkring os, og vi ser den blå himmel, som spejler sig ned i søen, tænker på dybden i søen som dybden i vores kærlighed, kærlighed, medfølelse og tillid, vi er fuldstændig i kontakt med det.

Det er inde i vores indre væsen, de ting jeg snakker om. Det kan være dybt inde i kærligheden, dybt inde i hjertets energi. En total indre fred, harmoni og livsglæde. Vi skal være her i storheden i vores indre liv, det er fuldstændigt fyldt op med kærlighed, harmoni og livsglæde. Vi forestiller os, at vi kan være tilstede her i den guddommelige kærlighed.

Man kan stille spørgsmål her til sit indre væsen, hvis det er noget, man har brug for viden om, til sin kærlighedsnatur.

Når kærligheden i en selv taler til en, så er det ren tale, en ren væren. Det er kun personligheden, der vil kunne dreje tingene, men her ved krystalsøen inde i os selv, der er en fred, der overgår al forstand. Man kan sige, ”en fred der overgår al forstand, som lever i det evige.” Inde i vores indre der har vi evigheden, evigheden er kærligheden. Vi kan sige himmelen er til stede inde i vores indre sind. Vores indre væsen er fuldstændigt fyldt op med kærlighed, harmoni og glæde, som vi kan give til alle, til menneskeheden og til kloden, og alle der er på vores klode og til os selv. Vi kan være her i vores indre, og der er intet følelsesliv, der er aktivt, vi har sluppet opmærksomheden også på vores fysiske krop. Vi ved, vi er deri, men vi ved også, vi er i vores ophøjede væren, i ren kærlighed, tillid, en ophøjet væren. Lige her er alting muligt for os, vi er ikke begrænsede af vores personlighed og lavere tænkning, hukommelsen, vores underbevidsthed. Der er ingenting, der kan nå os her, hvis vi er inde i vores indre væsen, der er fyldt op med kærlighed.

Vi er i freden og harmonien, når jeg er her, kan jeg mærke, jeg kan respondere på den indre fred og kærlighed. Jeg bliver helt rørt over at være her, ydmyg, at kunne være i sit indre liv. Jeg er i kærligheden, harmonien, lyksaligheden. Jeg er nærmere det guddommelige, en altfavnende kærlighed. Den bevidsthedstilstand I kan være i her, i den indre væren, forestil jer vi kan anvende telepati fra sind til sind, fra sjæl til sjæl, og vi kan oplade vores kærlighedsnatur med ren kærlighed og harmoni. Lad den energi I har her omslutte jeres kraftord, lad den gennemstrømme jeres kraftord, forestil jer at jeres kraftord er ligesom en kærlighedskomet, der kan bringe nyt liv ind i golde områder. I kan forny livet gennem kærligheden.

Forestil jer I ser en komet, der flyver med stor hastighed, kometen er fred og kærlighed. Det vil sige, når det rammer de forskellige områder, hvis det er på vores klode, så kommer der trykbølger af ren kærlighed, fred, lyksalighed. Det vil sige, der kommer en forvandling i folks bevidsthed. Man åbner for muligheden for det indre liv, ikke for fysiske ødelæggelser men for en indre opstandelse. Det vil sige, vores kærlighedsnatur er vagt, og vi har en indre fred.

Jeg vil sige godmorgen til jer, tak for i dag, tak fordi I lyttede med. Mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

Prøv at anvende denne morgenmeditation flere gange, den giver efterhånden en anden forståelse og en anden værens tilstand.

Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk