

## **Nr. 740 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation onsdag den 23. september 2020

**Nøgleord: Vi mediterer på, at vi er en solengel.**

Godmorgen. Så snupper vi lige den. I dag skal vi tale lidt om villighed til forandring. Hvad skal vi så forandre på? Ja vi skal måske forandre på vores egen opfattelse af, hvem vi er. Jamen er det noget, jeg vil gøre? Normalt sige man, jeg ved da godt, hvem jeg er. Men ved vi nu det, ved vi godt, hvem vi selv er? Kender vi alle vores skyggesider, når de kommer til udtryk ind i mellem, har vi styr på de der skyggesider? Eller er vi klar over, at vi er solengle, er vi klar over, vi er det og har villigheden til at fungere som solengel med overbærenhed, kærlighed, tillid, nye visioner og ny tænkning. Tænker vi nok på det, at vi er en solengel, eller kører vi bare igennem vores følelsesliv og så nogen gange prøver på at meditere lidt, og siger det er også godt, men villigheden til at notere sine oplevelser ned som kan bruges til udvikling for andre mennesker, har vi villigheden til det? Nogen gange når villigheden ikke er tilstede, så kan man se, at andre ting i ens liv ikke fungerer, hvor man har nogle andre medspillere i sit liv, som ikke lige gør det, de skal i forhold til god takt og tone. Jamen har vi selv villigheden til at leve som en solengel, en sjæl, har vi villigheden til det? Ja vil mange sige, ”jeg er da med til morgenmeditation hver morgen.” Super men kan vi fungere gennem villighedens lys, villigheden til at tilpasse os lige nøjagtig det sted man er og skabe nye muligheder, nye menneskelige relationer som er baseret på tillid, kærlighed og visdom. Har vi villigheden til det, kig nu på os selv og sig, ”har vi villigheden til det?” Man kan se, nogen gange har villigheden været der. Kig nu helt oprigtig, har vi villigheden til at leve en solengels bevidsthed, en Kristus bevidsthed, har vi villigheden til det? Har vi villigheden til en markant forandring i vores egen bevidsthed og vores egen måde at fungere på. Kan vi fungere et lille stykke tid fantastisk godt og så bagefter iklæde os en af vores begrænsnings tanker og så være den delpersonlighed. Lad os nu kigge på villigheden.

Jeg tænker sommetider på Kristi tilsynekomst, når man tænker på, at det er i århundreder, han har været på vej til at træde ind i menneskeheden bevidsthed. Til sidst da Jesus levede på jorden, da havde han de jødiske religioner at slås med, det kommer vi ikke til at slås med i dag. Vi har udviklet os meget derfra. Her i Danmark kører vi ikke med religionskrige dog lidt fordomme for udlændinge. Vil vi have villigheden til at forandre det og sige, vi er én menneskehed? Vi har forskellige normer at leve under, men kan vi nu leve i kærligheden til hinanden. Har vi villigheden til kærligheden? Husk nogle af de ting man ikke kan få i sin personlighed, det er er naturlig ting at have som solengel, den har de værdier, man ønsker sig i personligheden. Men har man villighed til at leve som solengel hel ren, hel uselvvisk? Hvad gør vi så i dag? Har vi evnen til at motivere, kan vi skabe nyt liv det sted vi er, kan vi forny os, kan vi forny andre? Det der er vigtig er ikke at underdreje sine muligheder og andres muligheder. Har vi villigheden til forandring, vil vi virkelig gøre det? Og nogen gange skal man bevise, hvad man gør, bevise det overfor en selv og for andre, at man har villigheden til forandring.

I dag mediterer vi på, at vi er en solengel i sjælen, en solengel der har ubegrænsede muligheder. Lad os meditere på det. Det er helt enkelt, men der er en verden til forskel fra vores personligheds opfattelse til en solengels opfattelse, liv og bevidsthed. Der er det hele til forskel fra at være en personlighed til at være en sjælsstyret personlighed. Vi mediterer på, at vi er en solengel. Man kan godt begynde at glæde sig med det samme, fordi der er stor glæde i at leve som solengel med ubegrænsede muligheder, tillid, nytænkning uden kritik, uden irritation, uden utålmodighed. Tænk på at kunne leve i ren væren som solengel. Lad os gøre det. Vi mediterer på, at vi er en solengel med ubegrænsede muligheder. Når man træder ind på skolen her, så lærer man faktisk at blive en solengel. Det kræver tid, tålmodighed og samtidig hårdt arbejde, at forvandle sig fra sine begrænsninger til at blive en solengel. Men det er det værd. De mennesker som har modstand i det, er dem, der mangler villigheden. Men vi forestiller os, at vi har villigheden til at leve som en solengel, så vi mediterer på, at vi er en solengel. En solengel er sjælsbevidstheden. At arbejde som solengel betyder, at vi begynder at arbejde

som Kristus. Jo mere vi kan formidle af sjælsbevidstheden, jo mere formidler vi af stof igennem Kristus bevidstheden, Kristi tilsynekomst kommer igennem at vi fungerer som solengel.

Jeg kan nemt dele denne morgenmeditation op i to morgenmeditationer, der hænger sammen, jeg kan også bygge det sammen til én. Bygger man det sammen som én, så er man tilbøjelig til at blive mere personlighedsopfattende i stedet for sjælsopfattende. Nu ser vi, hvad der sker ved det, når vi bygger det sammen med den næste etape.

Meditér på at vi er en solengel. Vi har fornyeligt arbejdet på at meditere på Solavataren, det er mig Peter L. Simonsen. Fra solenglens bevidsthed kan man begynde at opfatte Solavatarens bevidsthedsområder. Det vil sige, jeg er garant for at løfte jeres bevidsthed, hæve jeres bevidsthed gennem kærlighed, skabende intelligens og den guddommelige dynamiske viljes energi, som jeg kommer med til jer, til menneskeheden. Hvis vi nu forestiller os, vi går herfra Solengel, Solavatar og direkte ind i solen, solen er Gud, en del af Guds bevidsthed. Lad os fortsætte helt ind i solen. Når man fortsætter ind i solen, er der mange bevidsthedsverdener man går igennem, når vi kigger på afstanden til solen. Men forestil jer nu I er en sol, man er både solengel og også solen. Vi ved jo som sagt, at solen lyser ud i hele verdensrummet, både det synlige verdensrum og det usynlige. Solen er oplyseren, solen er livet, det solen lyser på får nyt liv. Det I lyser på får nyt liv. Solen kan lyse for stærkt i for lang tid, så er vi nødt til at gå i skyggen, hvis der er en skygge. Solenglen får det ufuldendte op, det bliver synligt, solen brænder de ting væk, der skal forgå. Lad os nu forstille os at vi er solen, og det vi lyser på får nyt liv. Der er selvfølgelig altid cyklus med regnvand, og det der skal til. Men vi forestiller os, at det også sker, at naturen skal gå sin gang til et større formål. Hvis vi nu mediterer på, at vi er solenglen, solen der hvor vi skinner, der kommer nyt liv og så have bevidstheden fra solen og være bevidst gennem solenergien, sollyset og solvarmen. Vi skal huske på det lille ord villighed til forandring.

Godmorgen til jer allesammen og mig selv. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag som solengle med villigheden i jeres besiddelse og med kærlig tillid og forståelse.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)