

## **Nr. 741 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation torsdag den 24. september 2020

### **Nøgleord: I dag der skal vi meditere på opstandelsesenergien.**

Godmorgen i dag er det jo torsdag den 24. september 2020 vi skal have morgenmeditation nummer 741 d. 24. sept. ja der er jo ikke lang tid til jul. Skal vi have forskud på vores julegaver i dag? Det skal vi jo nok så, det må vi kunne få. Okay.

Jeg kom til at spekulere lidt på Jesus korsfæstelse, hvor han banede vejen, for menneskeheden, med opstandelsesenergien til sin højere bevidsthed. Det var faktisk en fantastisk gave, han gav til os, at vi kunne få lov at opstå igen fra personlighedsgrebet ind i sjælsbevidstheden. Vi kan også sige, at det er det samme, Kristus arbejder med, det er jo det samme. Kristus, Kristus. Opstandelsen fra de døde forstås også på den måde, dem der ikke er sjælsbevidsthed, hvor sjælen ikke er styrende endnu.

Jeg kommer til at tænke på, at jeg sommetider, ser mig selv arbejde i de indre verdener. Jeg kan huske for mange år siden, at jeg var i Norge med min eks, og der arbejdede jeg meget med det indre liv, fordi det var der tid til. Vi var oppe i højderne deroppe i Norge, hvor vi var over trægrænsen, så der var tid til indadvendthed. Det var golde områder, vi befandt os i, men vi kunne blive oplivet ved at arbejde med det indre liv. Jeg kunne se mig selv flere gange arbejde på de indre planer.

Det vil sige, at folk var fysiske døde, så kommer de ind i de indre verdener. Der modtog jeg dem. Jeg kunne se, at deres sjælelige aktivitet var ikke virksom, på den inkarnation de lige havde været inde i, eller meget lidt virksom. Så kunne jeg give dem en energioverførsel i det indre liv, hvor de faktisk kom som døde og fik energioverførsler, så deres hjerter blev levende igen. Det betyder, at de fik en opstandelse fra, at de var ikke sjælsbevidste i deres gamle inkarnationer, men blev det efter de var døde, og så kunne de ligesom komme videre herfra. Så betyder det så, at ligesom de var døde, så kunne man sætte dem over på en hylde og følge med i dem og formindske dem ned i ca. 12 cm. højde de her mennesker, så de stadigvæk havde aftrykket, af det billede de havde i deres fysiske liv af, fra lige nøjagtig den position de kom i til mig, og til det jeg forvandlede dem til. Det blev så, at de begyndte at leve igen og kunne leve i de indre verdener, kunne komme ind i nogle nye klasseværelser og lære at få ny viden. Så det så jeg mange gange, at jeg arbejdede med.

Man laver en indre ceremoni også, for hver gang der var en, der var kommet igennem, så sang man for vedkommendes sjæl. Der var nogle, der sang, og der blev spillet lidt på klaver, så der kom sådan en speciel rytme i de her ting, og det var jo fantastisk at se, at man på de indre planer meget nemt kunne arbejde med det. Hvordan de så havde det i det ydre liv, er meget svært, fordi her har man jo personligheden at slås med. I det indre når de er døde, så er der ingen personlighedsaktivitet af betydning, der er man meget nemmere til at kan få selve opstandelsen til sin sjælsbevidsthed. Det er lidt sjovt at tænke på, at vi arbejder med det, og gør det stadigvæk i det indre liv.

Nu her der arbejder jeg også med energioverførsler hver eneste dag.

Nu er vi så heldige, at vi skal have en E.V. F. i dag, her klokken 16 i dag, det glæder jeg mig til at se mange mennesker, mange dygtige healere som kommer for at få en optankning og træde ind i deres sjælsbevidsthed.

Når vi tænker på, hvor meget vi kan udrette som sjæle. Som sjæle ja der lever man i det, der hedder ikke modstand. Lever man i sine personligheder, så vil man altid forsage kærlighedsenergien i vores hjerter. Det vil sige, man lægger modstand ind på at være i kærligheden og modtage kærligheden. Men når man har fået noget energi og nogen ting, jamen så begynder man at opdage, at man har andre evner, andre ressourcer, kærligheden

begynder at flyde igen i vores årer, vores blod. Igennem energioverførsler der vågner man op på et nyt plan i sit indre kærlighedsliv, som er Kristus tilsynekomst. Jeg prøver bare, at fortælle lidt af det arbejde jeg laver, ja forskellige indfaldsvinkler for at kan give en anden form for inspiration, for ligesom at sige at jeg arbejder på mange planer.

I dag der skal vi meditere på opstandelsesenergien. Man opstår fra personligheden til sjælsbevidstheden, en opstandelse, det var den Jesus kom med, overskygget af Kristus. Jeg er her for at overskygge jer, for at løfte jer op i jeres åndelige bevidsthed. Det vil sige, man går yderligere fra sjælsbevidstheden op igennem sin intuitive bevidsthed og videre op igennem jeres åndelige liv. Det vil sige, at det er viljesenergi, vi faktisk har tilstede inde i os, som vi ikke rigtig anvender endnu. Den kunne man bruge sammen med kærlighedsenergien til at fremelske en ny situation, som er fyldt op med ren kærlighed, tillid og forståelse. Det betyder, man renser legemeerne af for alt det, der er forurenede. Og forurening betyder det gamle begærliv, på astralplanet og mentallegemet, det lavere mentallegeme, alle de illusioner, blændværks sider, dem får man øje på igen, fordi de bliver trukket op til overfladen, så man har en mulighed for at lære igen, og få ny bevidsthed og nye udvidelser af bevidstheden.

På vej op i sin højere bevidsthed, der kommer man også igennem det, der hedder fordrejningssløret. Fordrejningssløret betyder, man i lang, lang tid, givet energi til sin begrænsning i sin personlighed, og tror virkelig at man er det, den begrænsning. Så prøver man at opfatte nytænkning. Nytænkning bliver fjenden, fordi man er begrænset i personligheden, så det nye liv, det sjælelige, åndelige liv, det tager man afstand på med al magt, fordi man vil bibeholde sine gamle begrænsningssider. De gamle begrænsningssider de bliver til sløret, fordrejningssløret, hvor man ikke kan opfatte igennem kærlighed.

Men her i dag der mediterer vi på opstandelsesenergien, hvor vi har villigheden til at forandre vores personlighedsopfattelse til en sjælsstyret personlighed, sjælsbevidsthed hedder det. Det var villigheden ligesom i går, opstandelsen til kærlighedsbevidstheden, til Kristusbevidstheden. I det vi udtrykker kærlighedsbevidstheden, så arbejder vi med Kristi tilsynekomst. Vi mediterer på opstandelsen, opstandelsen fra de lavere legemer, til vores højere legemer. Opstandelse betyder også frigørelse, man frigør sig fra sine begrænsninger, i sin personlighedsopfattelse. Personlighedsopfattelsen, det er der, hvor delpersonlighederne de styrer en. Det er dem, vi kigger på, bruger vores tankeenergi til at dreje vores bevidsthed ind i det positive, og så kan vi yderligere bruge viljen til at styre tankerne med, så kommer der til at ske en ny forandring. Nu prøver jeg lige at være stille lidt, det er altid svært for mig, fordi jeg ser altid nye ideer. Men vi mediterer på opstandelsesenergien.

Vi skal lige tænke igen på at sige, at Jesus blev korsfæstet, fordi han kom med kærligheden til menneskeheden. På korset gav han os muligheden for opstandelsen, han gav os sit liv, for at vi kunne opstå fra vores personlighed til vores sjælelige, åndelige liv. Det var offervillighedens lys, fjerde indvielse for Jesus, samtidig med sjette indvielse for Kristus.

Når vi mediterer på opstandelsen, så mediterer vi dybest set på Guds kærlighed.

Jeg slutter nu vores morgenmeditation lige her for mit vedkommende, men I er velkommen til selv at fortsætte, det kan være en god ide. Den bevidsthed I opnår ved det her, den sender vi videre til menneskeheden som i fjernhealing. Jeg vil gerne sige godmorgen til jer, godmorgen. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag, fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse. Tak fordi I lyttede med.

Og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Ja. Tak for det og godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)