

## **Nr. 750 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation lørdag 3. oktober 2020

**Nøgleord: Solenglen er sjælen, Solenglen er Kristi tilsynekomst.**

Godmorgen, i dag er det lørdag den 3. oktober 2020 og vi skal have morgenmeditation nr. 750.

Jeg tænkte vi skulle arbejde på en lidt anden måde i dag, jeg tænkte vi lige skulle kigge på det der hedder kritik, om man ved hvad kritik er for noget, og hvad det gør ved ens legemer og ens bevidsthed. Kritik, tvivl og mistillid, lad os lige se på hvad det er for nogle størrelser, om der er nogen der kan undervise lidt i det. Kritik, tvivl og mistillid, når man bygger på det hver eneste dag, og man skaber det sig inden i sig selv, og man skaber det for andre. Det er sådan set en krafttriangel, kritik, tvivl og mistillid, det er en krafttriangel i ens personlighed, det får os til at synke meget dybere ned i vores begrænsningstanker, det er begrænsningstanker, det er personlighedsopfattelse. Kritik, tvivl og mistillid. Prøv at tænke på hvor mange der har det, og prøv at tænke på om de mennesker synes de altid får det de skal have. Kritik, tvivl og mistillid.

Den modsatte side af Solenglen, Solenglen er sjælen, Solenglen er kristusbevidstheden. Hvis man tænker på sol, Solavataren og guddommelig kærlighed, det er modsvarigheden som ligger fra sjælsniveauet op i det åndelige niveau op i guddommeligheden.

Solenglen, Solenglen er sjælen, Solenglen er Kristi tilsynekomst. Når man udtrykker sig gennem Solenglen, så arbejder man med sit højere selv, som giver indre oplysthed, og det er ja siden, man siger ja til udvikling, man vil gerne udvide sin bevidsthed. Solenglen, Solavataren er mellemløbet i selve opstandelsen, det er den åndelige energi som er en viljesenergi til at hæve klodens bevidsthed på, en målrettethed i styrke til at udtrykke kærlighedsprincippet igennem. Åndelig kærlighedsenergi, en skabende funktion. Guddommelig kærlighed, Solenglen, Solavataren, guddommelig kærlighed er modsvarighed. Solenglen Sjælen kristusbevidstheden er det samme.

Solavataren guddommelig kærlighed, når vi mediterer på det, så nedtrapper vi og åbner for den guddommelige viljesenergi, guddommelig kærlighed, guddommelig visdom og skabende intelligens.

Vi kan prøve at se her i dag hvad man ønsker at leve i. Når vi kigger på de her sider i personlighedsopfattelsen hvor kritikken ligger, der ligger tvivl og mistillid, når man er der, så er man på nej siden, man siger nej til kærlighedssiden. Det er godt at se, at man kan se begge sider af en selv. Sjælen får os til at se den dobbelte bevidsthed, men det er meningen at vi skal gå til en enhedsopfattelse, en åndelig væren i jer selv. Det er den åndelige væren jeg kommer med til jer, den åndelige viljesenergi.

Vi prøver at meditere i dag på den åndelige viljesenergi. Solavataren og åndelig viljesenergi hænger sammen. Vi forestiller os vi er sjæle. Vores hjerter er åbne for kærlighed, kærlig forståelse, kærligheden i Guds hjerte. Kærligheden er ja siden. Kærligheden er den der helbreder og personligheden er den der nedbryder sine legemer. Men anvender vi kærlighedsenergien, så kan vi opløse personlighedsopfattelsen og komme ind i den indre samklang, i gruppefusion, gruppeenergien.

Vi mediterer i dag på Solenglen, Solavataren og den guddommelige kærlighedsenergi, vi bygger det op som en krafttriangel. I må selv placere tingene. Man kan sige at det er altoverskyggende at den guddommelige kærlighed er toppen af trekanten. Så har vi Solenglen og kristusbevidstheden og måske Solavataren i midten af trekanten som en indre cirkel og den guddommelige kærlighed som det der er i alting, altet. I kan bygge det op som I selv ønsker det.

Vi mediterer i dag på Solenglen, Solavataren og den guddommelige kærlighedsenergi, kærligheden i Guds hjerte. Vi skal forestille os at vi mediterer på Solenglen, Solavataren og den guddommelige kærlighed, med det i bevidstheden, men en stadig udvidelse af vores bevidsthed.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen, og så vil jeg ønske jer en fantastisk god dag, med masser af tillid, kærlighed og visdom, når vi lever i kærligheden, tilliden og visdommen, så arbejder vi også i troskaben, er vi på vej over i kritikken, irritationen og mistroen, så tror man ikke på noget mere, så er man faktisk lidt

utro. Mærkeligt at det kan virke sådan, men vi ønsker at arbejde med kærlighedsprincippet, så vi er troende i den forstand.

Godmorgen, Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, tak fordi I lyttede med, godmorgen

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)