

Nr. 757 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 10. oktober 2020

Nøgleord: Nådens lys, kærlighedslyset og tilliden.

Godmorgen, i dag er det jo lørdag den 10. oktober 2010. Vi skal have morgenmeditation nummer 757.

Se i går der snakkede vi om rørthedens tårer, som kunne blive dannet inde i os, og hvor vi skulle forestille os, at tårerne de blev til en sø bagefter til havet. Det kan være en lidt svær proces at forestille sig for nogen, men derfor virker det alligevel.

Nu hørte jeg igen her, som inspiration i dag, at det regner udenfor. Så kom jeg til at tænke på nådens lys, nådens væren. Jeg kom til at tænke på den guddommelige nåde. Vi kan sige, den guddommelige nåde er ikke bare for et enkelt individ, det er for hele menneskeheden. Det kan være ligesom regnen, som falder ned, som fornyer tingene giver nyt liv.

Jeg tænkte på, der er nåde til alle mennesker, vi kan gå i forbøn for andre, vi kan lægge nåden ind og barmhjertigheden ind, i det vi foretager os. Vi kan gå her alle sammen og være Guds skabninger, vi er alle guddommelige, men det er jo ikke rigtig sådan, vi lever. Det kan være, vi lever i følelserne, i tankerne, intellektet, det er sjældent, vi har ren hjerte motiv, ren kærlighed inde i os.

Jeg har tænkt på i dag, at vi skulle meditere på Guds nåde til menneskeheden, Guds nåde til menneskeheden, lad os snuppe det og se, hvad det kan udløse af ny indsigt. Hvis nu vi tænker på samtidig med, at luften vi har, vi alle indånder, det er også en Guds gave. Men det er noget, vi gør allesammen eller kan gøre allesammen, hvis vi mennesker ikke forurener det, eller der er for meget jordskælvsaktivitet eller noget andet, så kan vi nemt trække vejret hver eneste dag. Tænk på den gave vi har fået på sådan en planet her. Vi er skabt til at kan leve her i den luft, den atmosfære der er.

Men vi mediterer i dag på Guds nåde. Vi mediterer i dag på Guds nåde, og det er nærliggende at tage kærlighedsenergien til os. Vi mediterer i dag på Guds nåde med kærligheden i vores hjerter. Vi mediterer i dag på Guds nåde igennem kærlighedsenergien, nådens lys, kærlighedslyset, tilliden.

Vi arbejder på Healerskolen her i Sønderjylland, så arbejder vi også med nådens lys, tilgivelsens lys. Vi mediterer i dag på Guds nåde.

Jeg vil lige sige her, ”jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens, og jeg kommer med den åndelige viljesenergi,” og en af elementerne her er nådens lys. Nådens lys er til hele menneskeheden, der er til hele vores klode, og nogle mennesker kan selvfølgelig sige sådan, ”du fortjener ikke Guds nåde, det er kun mig, der gør det.” Der er altid så meget selvbestemmelsesret inde i det, men sådan virker det ikke. Guds nåde er også kærligheden til menneskeheden. Nåde og barmhjertelighed hænger sammen.

Det vi lærer her på Healerskolen er en grundenergi til overbærenhed, kærlighed og tillid, som kan anvendes i alle erhverv til grundenergi, hvor nådens lys indgår i, nåde, kærlighed, tillid og forståelse.

Så vi er kommet hertil, hvor vi skal til at sige tak for i dag. Det gør vi så, tak for i dag, og tak fordi I lyttede med.

Og mit navn det er så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag, vi ønsker heldigvis selv at skabe dagen en stor del af den i hvert fald. Men godmorgen, godmorgen hav det godt og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk