

Nr. 759 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 12. oktober 2020

Nøgleord: Forvandlingsprocessen, på nye horisonter, nye livsmål, og på at udvikle os til en mester.

Godmorgen Irene. Godmorgen, så er det mandag den 12. oktober 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 759. Okay, så må vi jo tage den.

Jeg sad sådan her i mit stille sind her til morgen og tænkte lidt på, at når vi begynder på skolen eller hernede ved mig, på en eller anden relation, så kommer man næsten altid, fordi man skal af med et eller andet problem, det problem der ligger og fylder. Men kører vi nu vores tanker lidt videre og så siger, ”jamen jeg vil gerne udvikle mig igennem det arbejde til en eller anden ting, som jeg ikke rigtig forstår endnu.” Er det så noget, man har lyst til at starte med at udvikle noget, som man ikke rigtig ved, hvad det er endnu, eller har man tilliden til at gøre det?

Jeg ser mange gange, når man begynder og vil udvikle sig til at blive en healer, så går man faktisk fra at være et udviklet menneske til at blive et bevidst menneske. Det vil så sige, at man har en forventning på, at man bliver det, man tænker på, fordi vi ved, at energi følger tanken, øjet styrer energien. Det ved vi godt de her ting. Men når vi begynder på sådan en uddannelse som healeruddannelsen, så får man nogle helt andre færdigheder. Når man er færdig med første trin, så kan man tydeligere se, at man mangler forståelse i næste trin. Det er fordi, når man bliver lidt mere oplyste, så kan vi helt tydelig se vores uformåenhed. Når vi så ser vores uformåenhed, så drejer det sig om og sige til sig selv, ”jamen jeg vil gerne opnå en ny færdighed, en ny udvikling.” Hvis nu at man siger for eksempel, ”jamen jeg vil bare have den her uddannelse, fordi så har jeg jo en uddannelse.” Vi skal huske, at den her, sådan en uddannelse den rækker jo meget længere, fordi man er faktisk i lære i at blive en Kristus, en Kærlighedsavatar, det er man i lære i. Så langt tænker man nok ikke til daglig, at man er ved at udvikle sig til en Kærlighedsavatar. Hvis nu man ikke tænker på, man er ved at udvikle sig til det, og heller ikke har forestillet sig det, så vil det jo være vanskeligt for en at blive det.

Hvis jeg nu siger for eksempel, ”jamen jeg har altid haft en interesse i at blive en adept, et menneske med en meget højere udvikling.” Når man så begynder at sige til sig selv, ”jamen det er det, jeg ønsker, det vil jeg gerne,” og man begynder at sætte sådan et mål for sig selv, en retning i det indre liv, og det er, når man siger, ”jamen det vil jeg gerne lære, jeg vil gerne kunne styre følelseslivet totalt, og jeg vil skabe fremtidige muligheder og tanker ind i menneskeheden bevidsthed, åbne op for nye muligheder.” Hvis nu man siger det til sig selv, som jeg har sagt til mig selv, ”jeg vil gerne være adept, en mester i forskellige områder.” Når man siger det til sig selv, så har man en mulighed for at blive det, det er fordi, hjernen den skal lige acceptere det først. Hvis hjernen kan acceptere, at man gerne vil være det, så er muligheden tilstede, men hvis vores fysiske hjernebevidsthed ikke kan acceptere det, så bliver man det ikke, så drejer man af, inden man kommer dertil.

Jeg havde sådan nogle tanker, engang jeg gik nede ved Baba, Sai Baba. Så viste han mig for mange, mange år siden, at jeg ville komme til at arbejde med den oplyste vej for menneskeheden, den oplyste vej. Så sagde han til gengæld til mig, ”Peter du har valgt et meget vanskeligt arbejdsområde at oplyse menneskeheden til og gå på den oplyste vej, illuminationsvejen, at gå der og leve i sit indre liv, udtrykke det i sit ydre liv.”

Jeg vil gerne sige, at jo mere man beskæftiger sig med den højere bevidsthed, jo mere smidig kan man blive i sit tankesind, jo mere fleksibel, jo mere positiv. Jo tættere man arbejder ind mod sin højere bevidsthed, jo tættere arbejder man ind mod det guddommelige. Det vil sige, der kommer en helt anden hastighed på, der kommer andre forståelsesniveauer, telepatien begynder at blive udviklet med den altfavnende kærlighed, guddommelig

kærlighed. Alting bliver mere synlig og mere bevidst inde i os. Når man tænker på, at det er det, man gerne vil være, så er muligheden der, når vores hjerne begynder at acceptere muligheden.

Lige et øjeblik. Det var lige et lille nys. Det er godt, man ikke skulle have mundbind på, når man nyser, puha, uha, uha.

Nå men som sagt prøv at sætte et lidt højere mål for jer selv end det I gør. Hvis jeres hjerne vil forkaste delen, så bliver det antagelig ikke i det liv her, så må vi vente til næste liv. Vi må forvente, når det ligger indenfor rækkevidde. Man kan sige hvorfor gå i begrænsninger, når vi kan være i den ophøjede bevidsthed? Ja. Det var sådan lige mine tanker til jer i dag. Prøv at finde ud af hvilken målsætning I sidder med i jer selv, hvad I gerne vil udvikle jer til. Hvis nu man bare hele tiden skal bekæmpe kollegaerne på arbejdspladsen, sin familie, fordi de er, ikke går helt den samme vej som en selv, så slider man sig faktisk op i det, og det er sværere at nærme sig målet, fordi personlighedens fnidder og fnadder kommer frem. Jeg ved ikke, hvem der plejer sige fnidder og fnadder, det er en eller anden, jeg har hørt det af. Men jo større målrettethed der er, jo større realitet er det.

I skal huske, at det vi skaber med vores bevidsthed, skaber nye ting, nye indsigter, anvender dem, bruger dem, så forandrer vi os stille og roligt ind imod vores højere bevidsthed. Idet vi forandrer os stille og roligt på en måde, så bliver aktiviteten større indadtil, og så begynder man faktisk at flytte sig hurtigere, end det man ellers tror i sin personlighed. Det er godt nok vanskelig det her. Personligheden kan synes, det går langsomt, men i sin sjælsbevidsthed går det hurtigere.

Hvad skal vi så meditere på i dag? Vi skal meditere på, evnen til at vi kan forvandle, evnen til forvandling, evnen til vi kan blive en mester. Men når man bliver en mester, så får man nogle helt andre arbejdsområder, som er lidt ufatteligt for sin personlighed der. Personligheden kan ikke se fremtiden, men mesteren ser både fortid, nutid og fremtid på en gang.

Vi mediterer på forvandlingsprocessen, på nye horisonter, nye livsmål, og på at udvikle os til en mester. Husk den dag man bliver mester i dette univers, så er der også andre universer. Ej det var et stort spring det sidste. Vi mediterer på forvandlingen, skaberkraften, nye mål, nye horisonter og prøver på at blive en mester. Det er noget med noget go i det her, det er noget med noget go i Jan.

Vi mediterer i dag på forvandlingsprocessen, nye mål, nye horisonter. I må gerne sende en sms på, hvad I ønsker at udvikle jer til, så vil jeg tilføje jer energi, så I nemmere kan nå jeres mål. Målene skal ikke være i personlighedens interesser men i sjælsoplystheden.

Jamen æh, jeg vil gerne sige godmorgen til jer, og tak fordi I lyttede med. Så vil jeg ønske jer en fantastisk god dag i dag, det bestemmer I selv lidt om hvor god dagen skal være, men den skal være god i dag. Og tak fordi I lyttede med, som jeg har sagt før.

Og mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Hav nu en fantastisk god dag og vær gode ved hinanden. Det var godt. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk