

Nr. 765 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 18. oktober 2020

Nøgleord: I erkendelsesopfattelsen ligger erkendelsesvisdommen.

Godmorgen vi fik lige en lille morgensøvn her, det var fint nok. Jeg havde lidt startproblemer med grejet her. I dag er det søndag den 18. oktober 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 765, det var rigtig godt at komme dertil.

Hvad skal det handle om i dag? Det skal handle om, at vi er sjæle i fysisk inkarnation. Det betyder, vi skal forholde os til sjælsbevidstheden, til sjælsbevidstheden. Vi skal til at opøve at fungere som sjæle i stedet for som personligheder. Når vi skriver ned omkring personlighederne, undervisningsstoffet, delpersonlighederne, når vi skriver ned omkring delpersonlighederne, så ser vi, de forhindringer der ligger i, at sjælen kan komme til udtryk. Det ligger i det, der hedder den omskiftelige psykiske natur i ens personlighedsopfattelse, der er en kæmpe stor begrænsning for sjælsbevidstheden. Men når man arbejder med delpersonlighederne, hvor man begynder at erstatte dem med sjælsbevidstheden, der ligger der kæmpe muligheder i selve lidelsesprocessen, fordi man lider, når man er i sin personlighed. Når man er i sin sjælsbevidsthed, så er der ikke mange lidelser at fungere i. Man kan altid gå tilbage i personlighedsopfattelsen, men den kan efterhånden ligge inde under vores bevidsthedstærskel, så personlighedsopfattelsen ikke styrer mere. Det er selve frigørelsesprocessen, vi skal arbejde med, frigørelsen fra begrænsningerne.

Hvis nu man kigger på, jeg ser, når et menneske kommer ind til mig, jeg ser på deres sjæls hensigt og den sjælelige udvikling, plus gamle inkarnationsforløb, hvor man kan se, at nu er de gået gennem de der processer, de der og de der i tidligere liv. Så kan der være et liv her, hvor de er ved at afprøve alting en gang igen. Det vil sige, de afprøver alting i deres personligheds begrænsning. Personligheds begær det dukker op til overfladen i det liv her som en forvandlingsproces, for ligesom at stå fast i at de er sjæle. Men det tænker de jo ikke på, de kigger jo mange gange på kun et liv, et liv her og vurderer ud fra et livs arbejdsområder uden at se helhedsbilledet. Så når man ligesom gentager nogle af de gamle ting, man har afkastet i tidligere liv, så er det vigtigt ikke at lave fordømmelse på et menneske, men begynde at se på deres udholdenhed i at omdanne deres personlighedsopfattelse til sjælsopfattelse og senere hen til åndelig opfattelse.

Det er noget af indivielsesvejen, jeg snakker om. Det er vigtigt at se lidt mere et helhedsbillede på det, indtil man er her.

Se når man går i gang på et tidspunkt og siger, ”Peter, nu vil jeg gerne have løbende udvikling, jeg vil gerne have lidt personlig udvikling, eller sjælelig udvikling. Jeg kommer gerne en gang i ugen eller hver anden uge,” så er det vigtigt at blive ved med at gøre det. Men se lige på, hvad var det for en bremseklods, der forhindrede mig i at gøre det? Fordi hver gang man siger, at nu er jeg ved at få fat i det, jeg skal lære, så vælger man måske fra sin personlighedsopfattelse at springe over det igen, fordi man går ind i ældgamle mønstre i stedet for at arbejde med frigørelsen og omdannelsen af sin personlighedsopfattelse ind mod sin sjælsbevidsthed.

Se vi ved jo allesammen, at der ved at omdanne tingene, der kigger vi meget på vores psykiske natur, vores personlighedsopfattelse, altid skal man næsten have noget til sin personlighed først, i stedet for at sige at ”nu er muligheden for forvandling, nu vil jeg integrere min forvandlingsproces.” Hvis man så endelig siger, at ”nu skal det være nu, jeg gør det,” så skal man udvikle større udholdenhed og glæde sig over det. Udholdenhed gennem tillid og forståelse og afkastning af personlighedsopfattelsen til sjælsopfattelse. I erkendelsesopfattelsen ligger erkendelsesvisdommen. Vi har brug for erkendelsesvisdom lige nu, erkendelse, og ved at leve igennem erkendelsesvisdommen forøger vi vores sjælskræfter, og sjælen kommer stærkere til udfoldelse.

Det er noget andet, når man tager udgang i sjælsbevidstheden i stedet for personlighedsopfattelsen. Man kan sige, at personligheden går i krig mod sjælsbevidstheden, en krig der foregår inde i os, indtil en af siderne vinder, enten personlighedsopfattelsen, hvis nu den vinder over sin sjælsbevidsthed, fordi personlighedsopfattelsen er den stærkeste. Hvis personlighedsopfattelsen vinder, så har man tabt. Det er mærkeligt at tænke på, når personlighedsopfattelsen vinder, så har man tabt, fordi sjælen kommer med ubegrænsede muligheder til os, evner og kvaliteter, positiv energi, det er de ting, man siger nej tak til.

Så kan sjælen jo vælge at kæmpe videre, indtil den bliver låst fast i personlighedsopfattelsen. Hvis man bliver ved med at køre i det mønster der, så kan sjælen opgive at komme til udtryk. Hvad sker der så? Så bliver bevidsthedstråden trukket, hvis det varer længe nok det her mønster. Bevidsthedstråden bliver trukket, så bliver man dement. Den næste proces er at livstråden bliver trukket, så er man fysisk død.

Det der er vigtigt for os er at have sjælsopfattelse. Når jeg arbejder med sjælsopfattelse omkring et andet menneske, så vil det for mange mennesker se ud til, hvorfor gør ham Peter det her? Det strider da mod sund fornuft, vil man sige i sin personlighed, men på sjælsplanet er det, som det skal være i forhold til en højere udviklingsgrad.

Jeg vil gerne her til morgen, at hvis nu I vækker jeres partner, jeres mand eller kone her fra morgenen af, vækker dem blidt og kærligt lige nu og så siger, at jeg har en gave til dig, en gave. Det betyder, at når nu I har vækket jeres partner, så skal I tænke på, at I er healere, I er ved at blive sjælsstyrede personligheder. Men i denne her proces har I dobbelt bevidsthed, en meget lille del af jer er sjælsbevidst, den største del er personlighedsopfattelse. Lige her der kan vi give en gave gennem sjælens udviklingsproces ved at fokusere på den andens hjerteenergi.

Man tager et område omkring det fysiske hjertes omkreds, en omkreds på ca. 20 til 25 cm hvor det fysiske hjerte banker inde bagved, der kigger I på jeres partner, og forestiller jer sorgen der ligger i hjerteenergien. Hvormed kan jeg udtrykke hjertets kvaliteter? Sorgen og utilstrækkeligheden kommer mange gange af, at man ikke har løst det i sin personlighed endnu, man ønsker ikke at integrere personligheden i sjælsbevidstheden. Noget af os gør det, men vi gør det ikke helhjertet.

I kan så ligge og kigge på den anden et lille stykke tid, lig forholdsvis tæt, hvor den der healer lægger en arm under hovedet, om og støtter lidt omme på ryggen.

Man ligger med siden til hinanden, man ligger med 10 til 15 cm afstand. Det er kun hjerteenergien, I skal fokusere på, I skal ikke fokusere det mindste på det, der er under bælttestedet, lad det ligge, for det har ikke noget med projektet at gøre, ikke give det opmærksomhed, ingenting. I er her og laver en healings opgave med hinanden.

Den der healer, sender sin hjerteenergi, sender om et øjeblik sin hjerteenergi ind til modpartens hjerteenergi, men I indstiller jer på accept, accept af kærligheden og af sjælens visdom. Det eneste vi øver os på som behandlere, vi laver en total støtte af vores partners udvikling.

Vi tager lige vores kraftords energi i anvendelse. Vi fokuserer på de 20 til 25 cm omkreds, I har valgt foran hjertet på modparten. Her gør vi det, at vi lader kraftordsbevidstheden strømme ind i det område, man ser hos den anden.

Ved mig ville jeg sige til min makker, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder,” vel vidende at jeg ser den store forvandlingsproces i menneskeheden, også overfor min partner, jeg ser ud fra sjælens natur. I bruger jeres eget kraftord og forestiller jer kraftordet strømmer ind foran hjertets energi. I skal give jer god tid, være nærværende, være støttende, kærlig, accepterende. I bruger jeres forestillingsevne til at registrere på, I sender den helbredende energi i jeres kraftord ind i hjerteområdet på den anden. I er her ved hinanden 15 til 20 minutter. Hav fuld opmærksomhed på hjerteenergien.

Når personligheden ikke er i gang her, så er det tilliden, forståelsen og kærligheden, medfølelse, tolerance, jeres accepterende natur er til stede. Når vi begynder at arbejde på den måde, så kan man begynde at se hindringerne i personlighedsopfattelsen, man kan begynde at se den anden i sjælsbevidstheden. Det betyder, man kan glæde sig over den andens sjælsbevidsthed, kærlighedsbevidstheden.

I indtoner jeres kraftord flere gange med kærligheden i jer selv. Det er fuldstændig lige meget, om jeres partner er i udvikling eller ej, I giver det her som en kærlighedserklæring, hvor det er kærligheden i hjertet, der udvikles. I skal være nærværende, I har masser af energi i jeres hjerter. Når man laver processen, så bliver man ydmyg, man bliver rørt, og man begynder at mærke kærlighedsstrømme på jeres hensigt. Ind at løfte jeres partners bevidsthed, lad kærligheden strømme og giv det accept. Jo mere rene I er i jeres bevidsthed begge to, jo klarere bliver billederne fra sjælsbevidstheden. Hvis jeres makker lider meget igennem sin personlighedsopfattelse, så skal I vide, I er tilsvarende stærkere i jeres sjælsbevidsthed, så fungerer vi som forløseren.

Det næste svære der kommer, det er at videreformidle sjælens opfattelse, hvis det er den, I har fat i det at skelne mellem sjæls og personlighedsopfattelsen, det er her, vi skal træne mange gange. Men i sjælsopfattelsen kommer rørtheden og ydmygheden. Det vil sige, I er der som sjæle sammen. Det giver så et kærlighedsmøde, hvor jeres hjerter vil banke for at hjælpe hinanden i dette øjeblik og resten af livet ud.

Der er mange flere dimensioner i det her. Det er direkte guidning, hvor I bruger jeres forestillingsevne samtidig. Nærværelsen og accepten på kærlighedsplanet.

Jeg ønsker, I giver hinanden denne her morgengave. I må gerne sende en mail om, hvordan og hvorledes det virkede, om hvad der skete i forløbet. Vi er her kun som sjæle, og det er sjælens hensigt, vi snakker om.

Godmorgen lad lys og kærlighed gennemstrømme hinanden og fred være med jer. Hvis I kan være inde i oprigtigheden, og det kun er hjertets energi, vi arbejder med, så kan det her have en kæmpe betydning for jer begge to. Godmorgen jeg ønsker jer en fantastisk god dag, lyt til dette flere gange og vær bevidste og lad underlivet stå stille. Det er kun hjertets energi, vi arbejder med. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk