

Nr. 767 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 20. oktober 2020

Nøgleord: Viljen er en stærk drivkraft.

Godmorgen og velopstået fra søvnens land. Det kan være, I har været inde ved visdomskilden i nat, det vil sige inde på sjælsplanet i jeres søvn, det kunne være dejligt, hvis I havde været der, og man kunne bruge drømmene aktivt i forlængelse af det, man arbejder med som sjæle, så er der noget ved at bruge sin søvn, en oplysende søvn, en erkendelsessøvn.

Se i dag er det tirsdag den 20. oktober 2020 vi skal have morgenmeditation nr. 767.

Hvad skal vi så arbejde med i dag? Der er mange emner at tage fat i, men det er nok for os at tage et emne, hvad skal det så være? Har I et lille bud på det? Så send en sms. I kan også snutte det fra mit tankesind og så sende oplysningen tilbage til mig, det kunne være interessant.

Jeg tænker sådan lidt på sjælsbevidstheden. Tænk på hvis alting i os er lagret med sjælsbevidsthed. Sjælens videnskab, og I kunne se på hinandens sjæle i stedet for hinandens personligheder. Hvis nu vi blev rigtig gode til at fremelske sjælsbevidstheden, så fjerner vi det, der hedder angst og frygt. Angst og frygt for fremtiden, det ligger i personligheden, angst og frygt for fremtiden er en personlighedsopfattelse. Det vil sige, at ens hukommelse går ind og spiller med her, man kan huske fra tidligere nederlag, så tror man, det bliver et nederlag igen. Det er ens tankesind, der fungerer sådan. Når tankesindet er bygget op på angst og frygt, så er det illusioner fra hukommelsen, man bliver styret af, så ser man kun begrænsninger foran sig, og det vil være meget, meget vanskeligt at rykke sig ud af den situation, ud af de her illusioner, af de her blændværks sider. Så tænk på sjælsplanet er man helt fri for de her sider, der eksisterer de ikke. Der er der kun ren viden og kærlighed, visdom, så lad os nu kravle ind på sjælsplanet istedet for, og fungere her som sjæle.

Alt det personligheden hader, det forløser sjælen, sjælen er forløseren. Det vi hader i vores personlighed, det vi giver afstand på, der hvor vi smider skyldfølelse ud, det ændrer man på.

Jeg snakkede med en i går, jeg sagde, det kunne være en god ide at komme ned og få lidt hjælp. ”Jamen så er jeg måske en smittebærer, hvis jeg kommer ned til dig, det tør jeg ikke.” Hun snakkede helt vildt om Coronaen. Jeg skal love for, der var banket nogle tankeformer op af format, som tog al hendes frihed. Det var helt vildt at høre på, det var en hel besættelse, hun var fuldstændig vildfarende, for der var mange ting, man kunne gøre på en nemmere måde, end det hun gjorde. Men hendes egne tankeformer og følelsesliv var gået i selvsving, så hun kunne ikke se sig ud af nogen ting. Det vil sige, at der hvor man kunne få noget inspiration igennem, både så hun selv kunne hjælpe, og hun fik inspiration til helheden, den side var væk, den eksisterede ikke mere. Det er mærkeligt, at man kan blive så meget fanget af sine egne tankeformer og sine egne følelsesmæssige sider i sin personlighed. Det var mærkeligt at se for mig. Så der var ingenting at gøre ved hende, fordi hun hele tiden blev ved at køre i selvsving.

Det er det, vi også skal passe på, ikke at komme så langt ud i yderlighederne at vores egne tankeformer ødelægger os fuldstændig. Men går man i et område, hvor der er tungt tankesind, så bliver man jo smittet af det. Det smitter helt vildt og tovligt, som man siger på Mors. Så vi vil gå fra tovlighed til spontanitet. Når vi er tovlig oppe på Mors, så er vi ikke for kloge. Men vi kan jo lige så godt være vise og kærligt forstående.

Lad os kigge på den angst og frygt man har. Nogen gange er det gamle mønstre, der ligger fra tidligere oplevelser i ens liv eller fra tidligere liv. Skal vi ikke begynde at erkende dem? Og sige at nu vil jeg løse de her og begynde

at tænke i kærlighed, tillid og forståelse, og så vil jeg bruge min viljesenergi som drivkraft til at forløse angst og frygt. Viljen til at realisere.

Vi forestiller os i dag, at vi tager viljen i brug, viljen som kan styre tanker og følelser. Vi har alle en vilje. Viljen er åndens energi. Vi har en vilje, der kan gennemføre tingene. Når man blander viljen med den sunde fornuft, som er en sjælssegenskab, så skaber vi ligevægt og balance.

Vi forestiller os i dag, at vi anvender viljen til at styre tanker og opløse illusioner, frigøre os fra blændværk. Blændværk det er, når følelseslivet bestemmer i negativ retning.

Forestil jer vi bruger vores vilje, og vores sunde fornuft der er baseret på kærlighed, tillid og forståelse. Lad os forestille os, at vi vil anvende viljen. Viljen er en stærk drivkraft. Tænk på når I efterhånden kan begynde at opleve åndelig vilje, det vil sige, den åndelige vilje gennem kærlighed der skærer angst og frygt af ved roden. Man kan forestille sig, at man står med et viljessværd i hånden, der er bygget op på kærlighed. Man kan se, det der skal væk, det fjerner man på stedet og så bygger man kærlighed ind i stedet. Viljen til det gode.

Vi mediterer på viljen til det gode liv, det sande, det oprigtige. Det der gerne skulle komme først ind i os, det er den positive viljes indflydelse. Kærlighedskraften bygget sammen med intuitionsverdenen. Vi kan trække nye ideer ind til os og vores intuitive bevidsthed. Det er også det, man kalder den 6. sans. Vi har mange flere sanser end den 6. sans.

Vi mediterer i dag på viljen til det sande, det oprigtige, på kærligheden, og tænker på vi er fornyeren. Fornyeren hænger sammen med fornyderen, fornyeren.

Forestil jer vi har en vilje, vi har en gennemslagskraft, vi kan opløse illusioner og blændværk. Tænk på en opgave, at nu begynder vi at fjerne klodens angst og frygt, menneskehedens angst og frygt, tænk på hvis det kunne fjernes og omdannes til kærlighed, så havde vi antagelig ingen krige mere. Jeg tror heller ikke, materialismen ville fungere længere. Der er mange monopoler, der ville forsvinde. Ligevægtighed ville komme ind, ligevægtighedens ånd.

Vi inddrager ligevægtighedens ånd i vores morgenmeditation, og forestiller os den kan anvende den åndelige viljes energi.

”Jeg er Solavataren, der kommer med den åndelige viljes energi til at hæve klodens bevidsthed på. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens.”

Forestil jer, langt inde bagved i jer, inde midt i hovedet, forestil jer I kan se et væsen, et åndeligt væsen der er fuldstændigt lyst op af kærlighed, tillid og forståelse. Forestil jer I kan se sådan et menneske for jer, hovedchakraet er aktivt, kærlighedens blomst, åndens liv er den styrende del, og man ser gradvis tilbagetrækning fra sin personlighed til sin sjælsbevidsthed og igen videre fra sjælsbevidstheden videre en tilbagetrækning, tilbage til åndens viljesenergi. Det betyder så, at kærligheden er grundtonen, i alt det vi foretager os. Det er sjælsbevidstheden, der er grundtonen, hvor det er den åndelige viljesenergi, der får kærligheden til at udtrykke sig, eller vores kærlighed til vores medmennesker træder tydeligere igennem.

Der er flere dimensioner i det her, men jeg kan se, tiden er gået. Godmorgen til jer alle sammen. Jeg ønsker jer en fornuftig dag, en fornuftig og en positiv dag eller en fantastisk god dag. Godmorgen og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk