

Nr. 777 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 30. oktober 2020 Nøgleord:

Nøgleord: Lys, kærlighed og tillid.

Godmorgen i dag er det fredag den 30. oktober, og vi skal have morgenmeditation nr. 777. Det var et fint tal 777.

7. stråle for orden og ceremoni, det er lidt spændende at tænke på.

Se jeg har tænkt på i dag, at det kunne være en god ide at starte med at meditere på Tibetaneren, han står for meget af den esoteriske lære. Når vi anvender den esoteriske lære, så arbejder vi med årsag, årsag til de ting der sker i dagligdagen, derfor er det jo en god ide at arbejde med den esoteriske lære. Den esoteriske lære kan forklare mange af de ting, som sker i udviklingen i de psykologiske områder, fordi vi arbejder med årsagsbehandling.

Jeg vil gerne, vi starter med at meditere på Tibetaneren ca. 5 minutter, og så tænke på de gode informationer han har givet os og giver os stadigvæk.

Vi mediterer i dag på Tibetaneren og Tibetanerens virke.

Så går vi lidt videre. Jeg tænkte en hel del på Jesus, da han levede på jorden for ca. 2000 år siden, tænkte på den store impuls han gav til menneskeheden af kærlighed, og han ofrede sit liv for kærligheden, holdt fast i det. Og så tænkte jeg på, efter korsfæstelsen at Jesus disciple hvordan de gik ud og formidlede viden i verden om kærligheden, og alle de helbredelsesting de lavede, apostlene alle de mange healinger og helbredelsesting de kunne lave. Det var lidt fantastisk, hele tiden med fare for at de kunne blive slået ihjel, pisket, stenet, korsfæstet, hovedet skåret af. Prøv at tænke på de vilkår de arbejdede under, og prøv at tænke på i dag når vi udbreder Kristi tilsynekomst, vores lære. Prøv at tænke på hvor heldige vi er, vi skal ikke af med knoppen eller korsfæstes, vi kan gøre det med ren kærlighed og ren vilje, videregive det indre livs betydning til vores medmennesker, det er lidt fantastisk, at vi har sådan en evne. Det der er vigtigt, det er ikke at blive bange for os selv her i Coronatiden. Hvordan hænger det sammen med apostlene? I Corona holder vi selvfølgelig afstand og de ting, men det der er vigtigt, det er at fjerne angsten og frygten, det er det, jeg tænker på.

Nu går vi over og mediterer lidt på apostlenes gerninger og ser, hvad der dukker op i jeres bevidsthed, hvad der har fascineret jer i fortællingerne, der ligger i bibelhistorierne og andre steder, hvor I har været tilstede i noget, der minder jer om apostlenes gerninger, som I selv er ved at udføre i dag. Tænk på hvor mange gange fornægtelsen den ligger i sjæl og guddommeligheden, man vil ikke have fat i det og siden hen om forandringsprocessen ved kærlighedens tilsynekomst.

Når vi tror på kærligheden, så tror vi også på Kristi tilsynekomst, fordi det er kærligheden. Så tror vi på det guddommelige, bindeleddet bliver troen, tro, tillid og kærlighed. Vi kan sige, at det system der blev skabt for 2000 år siden ved Jesus tilsynekomst, det er Helligånden, vi snakker om. Helligånden som dalede ned fra himmelen i form af en due, til Jesus, det var Helligånden. Det var sådan set den skabende intelligens, og vores klode er jo en 2. stråle planet, hvor det er kærlighed og visdom, vi bygger på.

Vi bygger på en visdomsplanet.

Vi mediterer lidt på apostlenes gerninger.

Vi går videre til at meditere på den guddommelige kærlighed. Forestil jer at den inderste kerne i mennesket er den guddommelige kærlighed, der er inde i os. Kærlighedsprincippet strømmer ud fra vores hjerter hele vores

aurafelt, og vi lades op af det. Det var der, hvor vi tidligere og stadig bruger vores vejrtrækning og tænker på åndelig kærlighed eller apostlenes gerninger. Tibetaneren vi lader det ligge i vores ophøjede bevidsthed på indånding, så vil de ophøjede verdener blive synlige, og på udånding der frigør vi begrænsninger, men vi kan også frigøre det nye liv, kærlighedslivet, vi kan realisere det. Når vi tænker på Tibetaneren eller apostlene eller den altfavnende guddommelige kærlighed, så er det noget, der har været der før end os i denne inkarnation. Men vi har muligheden for at realisere det indre liv hver eneste dag i en ophøjet tankeproces. Vi forestiller os alle sammen, at vi er i sjælsbevidstheden og lader den ophøjede væren strømme igennem os. Den gennemstrømmende kærlighed er en guddommelig kærlighed, en åndelig tilsynekomst.

Vi står jo her og kan hjælpe menneskeheden videre, hvis vi er meget mere bevidste om det. Det betyder, vi elsker hinanden og giver kærlighed til hinanden. Vi giver lys og kærlighed til menneskeheden og til vores klode, lys, kærlighed og tillid. **Det kan være nøgleordene, de sidste her, lys, kærlighed og tillid.**

Godmorgen til jer jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med, mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Der er bare tilbage at sige godmorgen, tak og god arbejdslyst.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk