

Nr. 783 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 5. november 2020

Nøgleord: En frigørelse af en ting der ligger i vores underbevidsthed, det tager op til syv år at frigøre sådan en.

Godmorgen. Vi skal have morgenmeditation nummer 783. I dag er det jo torsdag den 5. nov. 2020 Tillykke til dem der har fødselsdag i dag, det er jo en god dag. Fødselsdag hvad er det nu, vi siger en fødselsdag, fødsel og så dag. Ja, ja.

Det kunne være spændende, om man tog en ny fødsel i dag ind i vores højere bevidsthed. Se det er altid godt at meditere på vores højere bevidsthed for at opnå samklang med vores højere bevidsthed.

Jeg kiggede lidt på ham præsident Trump derovre, og tænker lidt på det er skidt, at sådan en mand med så meget magtbegær skal styre et land og have stor påvirkning på menneskeheden. Det er ikke hensigtsmæssigt, det skulle faktisk være kærlighedsenergien, der bestemte i stedet for, i stedet for det modsatte, som vi ser i Amerika. Så det er det, der er vigtig, det er at få demokratiet til at virke, en forståelse for hinanden og kan hjælpe hinanden.

Jeg snakkede lidt om den anden dag, om kursændring, når man siger kursændring i himmellegemerne. Jeg går sådan og spekulerer lidt på, at når man ser en super eksplosion, hvordan sådan en opstår indefra, inde i sig selv. Vi kan sige, ja når tingene er udbrændte, det kan være, det skal forgå igen, hvordan det skal genopstå igen. Det er lidt mærkeligt at se, men det er interessant at se.

Og det er interessant at se på os, når vi bliver fortæret af personlighedsopfattelsen. Så går man jo i sort. Det hedder, man går ind i de sårede følelser, ind i det sorte, ind i mørket, men inde i mørket derfra skal vi opstå igen. Opstandelsen er destruktiv, man kan sige, at man skal ændre personlighedsopfattelsen til en solopfattelse, en åndelig sol eller sjæls bevidsthed.

Så tænker jeg sommetider lidt på, at nu har vi jo en sol på os, himmelbue, eller meget længere ude endda. Tænk nu på, hvis man havde en retfærdighedssol også, og hvis den var usynlig og mørk. Det ser vi jo sommetider i solsystemet, hvor der er mørke pletter, som har mega tiltrækningskraft, som simpelthen opluger planeter og trækker i et mørkt rum på jer.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når vi mennesker bliver tiltrukket af mørkets energi, ja, hvordan skal det så lige forstås Peter? Mørkets energi det vil sige, den tunge bevidsthed man har inde i sig selv, den er man tiltrukket af. Hvis nu man ikke kæmper imod, har tilliden til forandring, så er man faktisk ved at være i selvdestruktion, lige som man ser sådan en eksplosion af en planet, eller et system der går i stykker.

Det vi ser i Amerika, er det noget af det samme system? Man kan jo sige, det store magtbegær der ligger ved præsident Trump der, det er jo helt vildt at se, hvor meget og hvor store svingninger det kan give, nærmest borgerkrig og måske verdenskrig. Det er jo lige her, at det er vigtigt at sætte lysets kræfter ind, kærlighedskræfterne, det er meget vigtigt.

Vi kan jo altid meditere på og sende energi til, at den gode vilje skal bestemme i stedet for mørkets energi. Men det der er vigtig, det er at starte med at rydde op i os selv, have tilliden til at komme ud og lave en forandring i egne, i vores egne opfattelser. Jeg kiggede sådan lidt på, og tænkte på de ting man har i sin underbevidsthed, som er ved at blive synlig, det er ligesom, man ser en planet, der er ved at blive synlig.

En frigørelse af en ting der ligger i vores underbevidsthed, det tager syv år at frigøre sådan en. Det svarer til en Saturns cyklus, eller det hedder Saturns omdrejning i sit system.

Så når vi siger, jamen nu har vi prøvet at ændre, jeg er kommet ud af tingene, ud af det man havde i sin underbevidsthed, noget som ikke var hensigtsmæssigt, så kan det være en illusion at tro, man er kommet ud af det, fordi det tager syv år at omdanne stofmængde fra underbevidstheden eller stof, ja det kniber lidt med udtalelsen her, stofmolekylerne sådan var det ind til en højere svingning. Se øh det der er vigtig, det er, at man giver sig til at ændre på sine vaner, man tager kursskiftet og siger, ”jamen jeg ved jo, hvor jeg kan få hjælpen til det.” Men lad nu ikke personligheden bestemme, fordi så synker man dybere og dybere ned i tingene. Det vil sige, menneskets verden der synker man ned i en depression, hvor man ikke har muligheden for at se sig ud igen.

Hver gang vi integrerer noget af de ting i vores begrænsningsverden, så skifter vi jo faktisk kurs, fordi vi kan bevæge os meget længere væk fra centrum, men alligevel har kontakt med sit indre liv, sin højere bevidsthed. Det giver en indre frigørelse, man frigør sig igennem kærlighed.

Når man kører den anden vej, og man går ind i den selvdestruktive tanke, så lukker man fuldstændig af, og så kan det være, man skal til at se på den sidste udvej, er det frigørelse fra det fysiske liv? Det kan det godt være. Vi kan sige, noget af det sidste der kommer i vores liv, det er kræftsygdom. Det kommer som noget af det sidste, det der kommer efter det, er frigørelsen fra vores fysiske liv. Så det er vigtigt at begynde at se på mønstrene der er årsagen til sygdommen, de forskellige sygdomme, hvad der skal til for at leve i sin ophøjede bevidsthed. Det betyder, man udsender lys og kærlighed og tillid og forståelse, og man har tillid til at gøre det. Så sker der en fornyelse indefra, og fornyelsen kommer fra Guds kærlighedsenergi i Guds hjerte, der kommer oplystheden igennem.

Vi snakkede om her for nylig, vi legede lidt med ideen om, at hvis nu vi har fået en anden personlighed, end den vi har nu, hvordan vil det så se ud? Det vil være vanskeligt i et stykke tid, fordi de stofmolekyler vi har i vores krop og celler, det vil altid, faktisk altid afstøde en ny bevidsthed.

Okay, hvis nu forandringen skal være inde i os, vi går fra en personlighedsopfattelse til en sjælsopfattelse, så vil personligheden også afstøde sjælsbevidstheden, så opstår der en modstandskraft, modstandsenergi. Ja vi kan snakke lidt frem og tilbage om de her ting. Der er mange ting, der sker inde i os. Men det er spændende at tage sjælslegemet, få det til at virke, så er vi fri for alle de her splittelser, negative tanker, negative tilbøjeligheder, så lad os nu få kærlighedslyset til at virke inde i os.

Det er ikke sikkert, man ved sin egen kraft er i stand til at komme derhen til, men så kan jeg tilbyde hjælpen, så man kan frigøre sig for det tungere stof, og så af den vej lave en indre helbredelse. Det er altid smertefuldt at frigøre sig fra sine begrænsninger. Det svarer til, at man har fået eksempelvis, man er ude i haven, og så får man en splint ind under neglen eller tæt derpå, så ved vi, at når vi skal have splinten ud, så vægrer vi os ved det, fordi det gør ondt at få den ud igen, men vi ved, det er en nødvendighed, fordi ellers kommer der betændelsestilstand. Så inde i os da er det vigtigt, at vi får frigjort den der personlighed, ellers laver den betændelsestilstand og nedbrydning af det fysiske legeme. Okay, hvad gør vi så i dag?

Der mediterer vi igen på kærlighedens kilde i Guds hjerte og forestiller os, at den kærlighedsenergi strømmer igennem vores legemer for at træde ind i en højere bevidsthed. Lad os prøve at meditere på det. På kærlighedskilden i Guds hjerte. Prøv at være bevidst om at vi kan gøre det.

I forbindelse med de her ting, så kommer jeg til at tænke på, da vi arbejdede med morgenmeditation med vores vejtrækning, når vi ånder ind, og når vi ånder ud igen. Udåndingsenergien er nedbrydningsenergi, men når man nedbryder det, der er uønskelig, eller det der ikke er ønskværdig længere, så kan der opstå nyt liv igen, når vi mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte.

Og så der hvis man er sammen med vores højere bevidsthed, og vi bliver vores højere bevidsthed, tænk på de muligheder vi har, fuldstændig kursændring inde i os, hvor vi kan bevæge os ude på de ydre baner også. Vi kan bevæge os langt omkring, fordi det er kærligheden, der er grundenergien i os.

Okay vi tager stikordet i dag kærligheden, energien, grundenergien skal blive til kærlighedsenergien, eller noget i den retning. Okay men det morgenmeditations nøgleord det kommer til og stå på Facebook igen.

Se jeg vil gerne sige tak for nu, og så her i løbet af dagen, så får vi E.V.F. klokken 16, det glæder vi os til. God morgen til jer, tak fordi I lyttede med.

Mit navn det er Peter L. Simonsen, fra healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk