

Nr. 791 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 13. november 2020

Nøgleord: Vi har ubegrænsede muligheder.

Godmorgen og velopstået fra søvnens land. I dag skal vi have morgenmeditation nr. 791, fredag den 13.11.2020.

Hvad skal vi tage i dag, vi skal selvfølgelig tage det, at vi har ubegrænsede muligheder, ubegrænsede muligheder. Giver man nu energi, til de ting man gerne vil, positiv livsenergi til det man gerne vil udføre, så begynder man jo, at udføre det man gerne vil, fordi man tænker positivt om det, så bliver det faktisk til en realitet. Så har vi også det i det, at vi kan lægge viljen ind i det, vi foretager os viljen til at styre tanker og følelser med.

Her til morgen har jeg lige fundet ud af en ny jobtype til nogle forskellige mennesker, som virkelig kan give dem en god ny livsopgave, livsglæde. Det skal jeg lige have fortalt til nogle stykker, så de virkelig kan komme i gang med deres inspiration og nye arbejdsområder. Det er lidt spændende at tænke på, at vi har uendelige muligheder. Det der sker mange gange, hvis man begynder på noget, og det ikke rigtig lykkes med det samme, så opgiver man faktisk. Man skal tænke på, at en mængde af det man har indlært tidligere, det er indlært i tre til femårsalderen, for at vi kan efterligne vores forældre. Vi har taget prægning fra vores forældre. Mange af de ting vores forældre ikke kunne, dem kan vi jo heller ikke, hvis vi er blevet præget for meget af forældrene. Har forældrene været nogen, der var meget i ubalance, kritiske mm, så er det en side, vi har inde i os selv. Vi har taget en efterligning fra vores forældre. Hvis nu vi siger, at vi kun vil tage det positive fra dem, og vi siger, vi vil sortere alt det andet fra, så er det jo vældig spændende.

Der er jo altid det, at når vi begynder på udviklingen, så er det en livslang udvikling. Det er også en livsopgave at frigøre os fra vores begrænsninger. Holder vi lidt ferie ind i mellem og siger, det er dejligt, nu nyder vi det, men opgaven ligger der stadigvæk, frigørelsens øjeblik, vi skal ind i og siger, vi kan godt få tingene til at fungere.

Hvis nu vi tænker på, at vi alle er Guds børn, og Guds kærlighed er inde i os. Det er en bærekraft, en drivkraft. Så lad os da anvende den drivkraft for at skabe nye relationer. Vi kan gøre det så let som ingenting, vi kan da bygge på det med det samme, og når så vi begynder at bygge på det, så kommer der nye muligheder, fordi mulighederne har altid ligget i vores ønsker. Så vi går jo rundt med mulighederne uden at anvende dem, så det vil jeg gerne, at vi begynder at sætte meget mere fokus på, at vi har ubegrænsede muligheder.

De prøvelser der kommer frem undervejs, de er kun beregnet til bevidsthedsudvikling, det er ikke for at tage muligheden fra os, nej, det er for at give os en mulighed. Så når vi tænker på, at vi har ubegrænsede muligheder, så kan vi også få nøjagtig det, vi ønsker os. Vi kan give det fra os vi ønsker også. Tænker vi nu som healere, så tænker vi på, at vi kan helbrede, vi kan løfte, give livsenergi, livsinspiration. Vi har store muligheder for at hjælpe andre, og det er som sagt det, der hedder skaberkraft i fysisk manifestation, det er ubegrænsede midler, og de midler kan man igen genanvende til en sjælelig, åndelig udvikling, og så tage de kraftkilder med sig i det man foretager sig. Så går det fremad på alle planer. Man rykker simpelthen andre med frem på en bølge af livsglæde, kærlighed og tillid. Det er vigtigt at tænke sådan, at det er noget, vi har i os, det kan vi altid gøre.

Jeg kan huske for mange, mange år siden i mine yngre dage, der havde jeg et lille flisefirma, og så havde jeg en kæmpe konkurrent. Han brugte alle midler til at likvidere mig. Han var formand i en del banker, han havde mange penge og alting. Jeg havde næsten ingenting, men jeg havde livsglæden inde i mig selv, livskærligheden, tilliden til fornyelse. Når han havde knækket mig et sted, så begyndte jeg bare et andet sted. Det vil sige, jeg var fleksibel, fordi jeg troede på kærligheden.

Det er jo ikke sikkert, vi er opdraget til at tro på kærligheden. Det kan være, vi er opdraget af nogle forældre, som har haft det meget svært med hinanden. Men hvorfor skulle vi vælge at tage det mønster? Vi har jo taget mønsteret ubevidst, men vi kan frigøre os fra mønsteret, og så kan vi vise, at vi kan skabe nye ting. Fattigdommen ligger i ikke at anvende nytænkning, men det er jo inde i os hele tiden, nytænkning.

Hvis nu vi tænker os rigtig meget om, så er vi faktisk gearret til at skabe et solsystem inde i os selv, den bevidsthed har vi, men så langt tænker vi jo ikke frem. Mange gange tænker man måske på, hvordan kan jeg klare dagen i morgen, har jeg penge nok til det mm., måske tænker man bare der. Men det er meningen, man skal gå fra fattigmandstanker til skabende aktivitet, det er det, vi skal gøre.

I dag mediterer vi på, at vi har ubegrænsede muligheder, ubegrænsede muligheder. De er der, når vi er fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse. Vi mediterer på ubegrænsede muligheder. Ja vi kan endda helbrede os selv for ganske alvorlig sygdom, når man tænker på det positive inde i os selv. Tænk på at helbredelsen kommer indefra, den ligger ikke altid i al den medicin, vi får, men ligger i at vi selv kan skabe forvandling. Vi kan forvandle os selv, så lad os da gøre det. Så vi tror på ubegrænsede muligheder, vi mediterer på ubegrænsede muligheder, vi siger, ”min energi skal anvendes til at hjælpe menneskeheden med.”

Jeg kan huske for mange år siden, hvor min verden røg lidt i grus. Jeg havde haft en sød kæreste, hun ville realisere sig selv, sagde hun til mig. Hun var endda ulykkelig over, at hun ville det, men i virkeligheden havde hun fundet en anden fyr. Da jeg så fandt ud af det, så gik min verden jo i stykker, men jeg tænkte stadigvæk på, ”Peter prøv nu at nytænke, du har jo ubegrænsede muligheder.” Så det der gik i stykker et sted blev til udvikling et andet sted. Noget af det sidste jeg havde for mange år siden i 92, det var startskuddet til at arbejde med min sjælelige åndelige udvikling. Så vi kan sige, det ene sammenbrud gav liv til et nyt liv for mig som healer. Det var jo fantastisk, et fantastisk liv man var kommet ind i.

Vi mediterer i dag på ubegrænsede muligheder, så holder jeg min mund lidt! Det er svært for mig sommetider, fordi jeg kan se muligheden i nytænkning. Vi tager hjerteenergien med i det.

Vi mediterer på, at vi har ubegrænsede muligheder.

Vi er sjæle med ubegrænsede muligheder, både i det indre liv og især i det ydre liv.

Vi mediterer i dag på, at **vi har ubegrænsede muligheder, det er også nøgleordene.**

Forestil jer nu at der strømmer lys og kærlighed ind gennem jer fra Guds hjerte. Sig ”Gud ser mig.” Medens I har den indre forbindelse, så mærk glæden i hjertet, glæden i armene, hænderne. Prøv at forøge jeres livskraft, jeres livsmod, og samtidig tænke på at vi har ubegrænsede muligheder, og menneskeheden er vores arbejdsområde, der er kunder nok. Vi skal komme med inspirationskilden, det kan vi også.

Jeg vil lige tilføje, der i 92 der mødte jeg en healer i Århus, og det var startskuddet til min udvikling inden for healing. Jeg boede ude på landet i en lille by, der hed Centrum. Der havde jeg et hus, så kom mit nye firma til at hedde Huset i Centrum. Det er der, jeg arbejder med hjerteenergien. Jeg stod mange gange på badeværelset om morgenen og kiggede mig ind i spejlet, så sagde jeg til mig selv, ”Peter hvad vil du udvikle? Du har jo ubegrænsede muligheder.” Så tænkte jeg på, at jeg ville udvikle mine healende evner, jeg vil udvikle clairvoyancen. ”Hvad vil du så arbejde med?” ”Jeg vil arbejde med menneskeheden. Jeg vil hæve menneskehedens bevidsthed til en samklang

med det guddommelige inde i en selv.” ”Har du kunder til det?” ”Ja, der er ubegrænsede muligheder, alle mennesker har brug for den indre forbindelse for at skabe livsglæden, for at komme til at fungere med

ubegrænsede muligheder.” Det gik jeg i gang med i 1992, jeg arbejder stadig på opgaven. Det er lige spændende at se, når andre mennesker får det bedre, det er jo en glæde i sig selv, så glæden skaber nytænkning.

Jeg siger godmorgen til jer, og så vil jeg ønske jer en fantastisk god dag. Tænk på ubegrænsede muligheder, send lys og kærlighed ud til verden. Forestil jer kærlighedskilden i Guds hjerte, den er også inde i jer, vi har muligheden for at realisere det. Det gør vi! Godmorgen, tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen. God vilje er kærlighed i handling. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk