

Nr. 811 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 3. december 2020

Nøgleord: Vi mediterer i dag på Hierarkiet, Kristus er Hierarkiets overhoved.

Godmorgen og velopstået. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 811 torsdag den 3. december 2020.

Så Lisbeth og jeg vi snakkede lidt om i aftes om lederskab, og ligesom hvordan og hvorledes vi kan tage større ansvar i vores liv på alle måder. Og så kom jeg til at tænke lidt på Hierarkiets mestre, mestrene i Hierarkiet har forskellige inspirationsområder til menneskeheden.

Vi har også forskellige inspirationsområder til menneskeheden.

Jeg kan huske, da vi startede i 94 her på skolen, der var der mest behandling. i 94 i starten af 94 eller fra august 94 så et halvt år frem der var der sådan mere behandlinger, vi snakker om rigtig mange behandlinger, og senere hen blev skolen skabt, Healerskolen, og den har så været aktiv i over 25 år.

Jeg kom til at tænke på i forbindelse med mestrene her igen, at masser af de inspirationskilder jeg har fået til at skabe skolen med, det er helt fantastisk, at sådan et mesterhierarki kan inspirere en igennem sin sjælsbevidsthed til at sige, hvordan og hvorledes kan man drive sådan en skole, hvordan kan man tiltrække folk, hvordan kan man give dem den udvikling, og de ting de skal have, og se lige nøjagtig hvor de står henne andre mennesker, hvad deres sjæls hensigt er? Det er utroligt, at sådan et mesterhierarki har fuldstændig styr på det, og de er i stand til at indpræge det i ens bevidsthed, i min bevidsthed, så jeg har den samme opfattelse som mesterhierarkiet, det er lidt utroligt at tænke på, at den mulighed er til stede.

Jeg valgte så for ca. otte år siden at trække mig lidt tilbage fra den ydre arena. Det vil sige, jeg havde 15 år, hvor jeg gik på messer og inspirerede der og trak nye folk ind hele tiden. Men efterfølgende så gik jeg ligesom over mere i det der hedder at inspirere de mennesker, vi havde her på skolen med indvielsesvejen, så jeg kunne inspirere jer til at tage meget større ansvar og flere muligheder, se tingene i et andet perspektiv. Og i forbindelse med de her ting, der kan vi se, hvordan andre skoler når deres leder af de andre skoler de dør, ja så går tingene i opløsning.

Min plan med vores skole det er, at I skal overtage skolen, og I skal geares til at kan håndtere de forskellige problematikker og have lederegenskaben og lederevnen. Så man kan sige, den indre udvikling som handler om den guddommelige plan og den guddommelige relation er noget, I skal bevæge jer ind i i hverdagen. Så det vil sige, at I skal forbi det, der hedder personligheden og senere hen forbi sjælsbevidstheden, men hvor den åndelige bevidsthed som er den, man fungerer igennem. Så det er et kæmpe udviklingspring, og det er så det, jeg ligesom har viet mit liv til, i det mindste være sjælsstyret og så senere hen større indvielser.

Jeg har arbejdet som indvier i Egypten for mange år siden og udviklede menneskerne dertil at tage større ansvarsområder, det er også det, jeg er ved i dag.

Jeg kan se potentialet i jer, jeg kan se de muligheder, I rummer. I har mange flere muligheder, end det I kan forestille jer, så jeg ønsker, I skal op i et andet gear en anden gearing, og det vil jeg målrette jer på nu endnu mere, for jeg kan se nødvendigheden i det, okay.

Se I skal huske at i de fag I har valgt, uanset hvilket fag I har valgt, så kan man altid dygtiggøre sig ekstra, fordi vi har det, der hedder ændringer af følelseslivet. Når vi ændrer følelseslivet, så træder sjælsbevidstheden igennem, så tiltrækker man nye kunder og nye muligheder. Så der er meget at hente, og der er meget at give.

Ja, så vi kan sige, en mester har femte indvielse, det er den, vi stiler imod som en mellemstation. Men mange siger, kan vi nu bare få anden indvielse først, kan vi nu lige få kontrol på følelsen, så vil det være super, men det er kun en del af vejen, for vi har mange flere ting at byde på, og vi har mange ting at byde på, på Healerskolen

i Sønderjylland. Vi kan virkelig flytte nogle ting, vi arbejder nemlig med lysets kræfter, vi er lysbudbringere, bringer lys og oplysthed ind i menneskeheden. Idet vi udvikler sjælskræfterne, så udvikler vi også de healende evner.

Efterhånden som udviklingen går, og vi bliver mere bevidste, så kommer vi til at afkaste de sygdomme, som ligger i vores legemer lige nu. Sygdommen hænger sammen med manglende sjælskræfter. Så det vil sige, det er små bevidsthedsudvidelser, man skal foretage sig hele tiden, så det er vigtigt ikke at hænge fast i begrænsninger. Så sygdom hænger sammen med hæmmet sjælsliv, hvor man ikke er i kontakt med livsopgaven. Det skal være det, vi skal til at være meget mere og meget mere intenst i de livsopgaver, ens sjæl har bestemt sig til, vi skal udvikle i det liv her, det betyder, der er mange spændende opgaver. Som Jan siger, når man ringer til ham og ikke kan tage telefonen lige nu, så siger han, han er optaget af en spændende opgave. Det er da spændende at høre, det er sådan en, en der er evig aktuelt, når man er optaget af spændende opgaver. Okay.

Hvad skal vi så meditere på i dag? Vi mediterer i dag på Hierarkiet, Kristus er Hierarkiets overhoved, på Hierarkiets mestre, og så skal vi lægge taknemmelighed ind. Taknemmelighed ind fordi de vil blive ved med at inspirere os.

Vi arbejder jo dybest set med at gøre jorden til en hellig planet, hvor det er kærligheden, der er bærekraften, og drivkraften i alt det man foretager sig, hvor man har forvandlet sine personligheder til sjælsbevidstheder, og alle krige ophører, og det er kærligheden, der er den bærende kraft. Drivkraften det er det, vi arbejder på, så vores planet, den blå planet er udtryk for guddommelig bevidsthedsintegration på vores klode. Vi har muligheden for at give det lys, og den kærlighed der skal til, oplyse den enhed der skal til. Det er det, I er ved at lære. Vi har yderligere mere kimen inde i os selv til at udvikle et solsystem. Den bevidsthed ligger dybt begravet inde i vores hjerter, men der er mange døre, vi kan lukke op, rigtig mange døre.

Jeg synes, vi i dag mediterer på Hierarkiet, Hierarkiets mestre, og så i taknemmelighed til at de bliver ved med at inspirere os, så vi kan tage medansvar i at løfte klodens bevidsthed. Lad os meditere på det.

Jeg vil lige skynde mig at sige en lille ting. Idet jeg har trukket mig tilbage for at inspirere jer indefra, så har jeg overladt scenen til jer mere at være i den ydre periferi på messer og andre steder, for lige at starte energien til nye menneskers udvikling, så den gave er jo givet til jer for lang tid siden.

Men vi mediterer igen på Hierarkiet, Hierarkiets mestre, Kristus i taknemmelighed.

Se når I mediterer på Hierarkiets mestre, så kan I ind imellem overføre jeres kraftenergi fra jeres kraftord og sende den energi ind til Hierarkiet, vi kan lave flere ting samtidig. Når I mediterer, det er selvfølgelig en forudsætning af, at der ingen følelsesliv kommer ind i billedet, men hvor man arbejder målrettet i meditationen i en indre værenstilstand af kærlighed og tillid. Hvis man ingen kraftord har, kan man sende fred, lys og ubetinget kærlighed ind til mesterhierarkiet i taknemmelighed. Og husk på mestrene får aldrig påskønnelse for deres arbejde, vi giver dem en lille påskønnelse i dag, vores taknemmelighed.

Jeg overfører energi til jer, samtidig med at I mediterer. Vi husker lige på, at vi arbejdede med oprigtighed i går, og kærlighedens kilde fra Guds hjertes energi og så bare have det i jeres bevidsthed. Oprigtigheden ligger altid i mesterhierarkiet, og mesteren modtager også kærlighedskilden, energi fra kærlighedskilden i Guds hjerte, ligesom vi gør.

Jeg vil ønske jer en fantastisk god dag i dag, og tænk på vi er skabt til noget større, og vi kan skabe det. Godmorgen og tak til jer alle.

Og mit navn det er så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Jeg ønsker jer stadigvæk en fantastisk god dag. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk