

Nr. 817 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 9. december 2020

Nøgleord: Det er kærligheden, der løfter det hele, kærligheden og harmonien.

Jeg var ved at studere lidt her i dag. Den 4. stråle gennem harmoni og konflikt. Det er lidt sjovt at tænke på, at når man modtager kærlighedsenergien, og alting kan blive bedre i ens liv, så går tanke og følelseslivet i konflikt med det positive. Det er mærkeligt at tænke på, at når man lægger det positive ind i ens liv, så går man i modstand. Modstand er det, der ligger i 4. stråle energien, modstand mod det nye fordi man vil gerne beholde det gamle. Men når vi skal fremad igen, så kan der være en gammel sætning eller bindinger i fortiden, der holder én fast i et livsmønster. Det skal vi til at få øje på, hvad er det for et livsmønster, man har, der fastlåser én for at komme videre. Vi snakker mange gange om det, og mange gange kan man ikke selv se det, hvis der ligger sådan nogle mønstre, som forhindrer én i livsfremgang med glæde og harmoni. Tænk på, den ene del af os ønsker glæde og harmoni, den anden side kan frastøde det. Så mange gange har man en dobbelt interesse, et dobbelt motiv. Man vil have det positive, men tager det negative, og nogen gange ser man det negative, så ser man forvandlingen ind mod det positive. Det er lidt spændende at se på.

Livet er noget spændende noget i det hele taget, fordi det der ligger i det er, at man skal lægge glæden ind i sit liv. Glæde, tillid og forståelse og så tage ansvar for glæden og kærligheden. Så når man begynder at lægge mere kærlighed ind i sit liv, så skal man se på, om man er vant til at modtage kærligheden. Hvis man ikke er vant til at modtage kærligheden, så går man i konflikt, om det nu er rigtigt at tage imod kærligheden, eller man hellere vil tage begrænsningen.

Det er lidt sjovt at tænke på, vi har rigtig mange 4. stråle elever her på skolen, 4. stråle i deres mentallegeme. Så det vil sige, tankelivet skal vi ind at kigge på, hvordan vi kan arbejde med den positive energi og tør tage fremgangen i os selv uden at gå i konflikt i fremgangen. Lad os nu forestille os, vi lukker op for kærligheden, og vi har tillid til, at vi kan modtage kærligheden, så kommer åbenheden i vores liv også, man bliver åben. At blive åben, er det modsatte af at lukke af.

Hvis man nu skal åbenbare Guds herlighed, Guds herlighed er vor klodes fysiske legeme blandt andet. Hvis nu vi skal modtage kærligheden, så er der mange, der skal lære at åbne deres hjerte for kærlighed, tillid og fremgang. Det er noget, man skal turde åbenbart i stedet for bare at gøre det. Vi skal lukke livsglæden ind, og det kan være, at det er nogen af fortidens bindinger, man skal slippe først eller i den samme proces, når man slipper de gamle overbevisninger og ændrer sit liv ind i en positiv fremgang.

Vi starter i dag med at lægge bevidstheden ind foran vores hjertechakra. Sid her stille og rolig og mærk bevidstheden ca. 10 cm udenfor hjertet. Mærk hvordan det er at være her, responder på energien 10 cm foran hjertechakraet. Vi ved jo, vi har kærligheden dybt inde i vores hjerte, og kærligheden er bærekraften. Nu prøver vi at være bevidste 10 cm foran hjertechakraet og prøv at være bevidst om, at vi går ind mod kærligheden dybt inde i chakraet. Men når man er ved at åbne hjertechakraet, vil man også møde sorg, fortvivlelse, gamle nedlukninger og gammelt svigt. Det vil altid komme op til overfladen, fordi det skal forvandles. I skal bare iagttage dem og så lade dem passere. Accepter de gamle sorger og giv slip på dem, så der er plads til livsfornyelse, livsglæde og kærlighed. Det skal både være inde i os og udenfor os. Det betyder, at man er åben for muligheder og åben for kærlighedskraften. Jeg overfører energi til jer, mens I arbejder med det, så kærlighedslivet kan være fremelskende. Det modsatte af kærlighed er kriser, konflikter og modstand. De ting kan godt komme op først, fordi man er ved at forandre sig selv. Vi synker dybere ind i hjertets energi og kærlighedsenergien.

Jeg kan huske tilbage 1992, da oplevede jeg meget sorg og svigt. Det lukkede hjertet delvist ned, og det var svært at tage kærligheden til mig, og jeg troede ikke på det mere. Så kom jeg til at lave denne her øvelse, med at være bevidst foran hjertechakraet og gå ind i det og opleve de her store svigtsider jeg havde været ude i tidligere, faktisk hele mit liv. Jeg begyndte at frigøre noget af det, så fik jeg så ondt i hjertet, at jeg troede, at jeg var ved at dø. Men det der skete var, at jeg åbnede mit hjerte for kærligheden. Det betød, at den gamle sorg blev forvandlet til kærlighed.

Det er kærligheden, der løfter det hele, kærligheden og harmonien. Vi er ved at øve os i at leve i bærekraften i ligevægtighedens ånd. Lige her kan man have et dobbelt syn, hvor den ene del har længsel efter kærlighed, også når vi tænker på, at kærligheden skal genskabes på vores klode til erstatning for angst og frygt. Forestil os, at den guddommelige kærlighed strømmer inde fra os dybt inde i hjertet. Prøv at være bevidst om det gyldne lys, renheden i jeres sind og kærligheden i jeres liv. Tænk på, vi er alle kærlighedsbebudere. Vi kan leve i kærligheden og give kærligheden fra os. Vi kan forøge livsbetingelserne. Vi skal være helt oprigtige, når vi skal modtage kærligheden, at det er det, vi ønsker. Det er et stykke tjenestearbejde, der ligger udenfor vores dagligdags bevidsthed.

Vi har EVF i dag, der er en enkelt plads tilbage, hvis der er en af jer, der har brug for den, så kan I komme med en tilbagemelding, send en sms. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag i kærlighed, tillid og lys. Godmorgen til jer allesammen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk