

Nr. 823 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 15. december 2020

Nøgleord: Solbevidstheden.

Godmorgen og velopstået, har I haft en dejlig nat, håber ikke den har været alt for lang.

I dag er det tirsdag den 15. december 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 823.

Jeg kom til at tænke på, at for mange år siden, rigtig mange år siden, der havde jeg gået som single i lang tid, jeg tænkte på, det var dengang jeg var 28-30 år gammel, jeg får vist aldrig en kæreste igen, det virkede helt mærkeligt, at man ingen havde, kan jeg ingen få igen? Det var sådan en mærkelig følelse at have.

Jeg kan huske, jeg gik og tænkte på, hvordan den næste kæreste skulle se ud, hvilke egenskaber hun skulle have. Jeg lavede liste på, hvilke egenskaber hun skulle have. Hun skulle være kærlig, venlig, imødekommende, en man kunne snakke med, en der var meget positiv, en der var god til at lave mad havde god økonomi, ja, hun måtte gerne have et par børn, det gjorde ingenting. Det var skønt at få det bygget op, jeg gik og dannede de ting ind omkring vedkommende, hvad det skulle være. Så kiggede jeg på mig selv, da jeg havde lavet den her liste med alt det, jeg kunne tænke mig, der skulle være, så kiggede jeg på mig selv, ”ej du selv det samme Peter?” ”Er der nogen steder, der halter inde i dig selv, du skal til at kigge på?” ”Har du nogle ting Peter, du udsætter hele tiden?” Eller hvordan er det lige, det er? Nej det synes jeg sådan set ikke, der var. Det er jo altid det med at se sine egne skyggesider, kan man se dem? Er det nemt at se sine skyggesider? Nej, det er det jo ikke, fordi hvis man skal kigge om bag ved en selv for at se sin skyggeside, når man vender sig om, så vender skyggesiden stadigvæk bag ved en. Det er lige meget, hvor mange gange man vender sig rundt, man kan løbe rundt om sig selv. Så er det godt, der er en, der kan sige, ”hej du, tror du ikke, du skal til at tænke sådan og sådan?” ”Jo det kan da godt være, det vil jeg gerne prøve.”

Sommetider er der en, der siger, ”det kunne være en god ide.” Så skal vi se, om vi har villigheden til at prøve det, villigheden til at prøve det nye, eller lever vi stadigvæk i det gamle. Det der er så vigtigt, det er at få kærligheden til at fungere, kærligheden og tilliden, tilliden til sig selv.

Prøv at tænke på når man kommer på arbejde, så er der nogen, der siger, ”jeg gider ikke komme på arbejde, det er træls, og det er ditten og datten.” Hvor er vi så træls inde i os selv? Hvor har vi nøjagtig de samme sider, som vi ser ude på arbejdspladsen? Hvad er det inde i os selv, vi skal have forandret på? Det er godt at kigge på det, men det er sandelig også godt at gøre noget ved det. Det der er vigtigt, det er at have energien til at flyde i kærlighed, tillid og forståelse. Kærlighed, tillid og forståelse.

Vi har været der mange gange, har vores forældre det, har vores bedsteforældre det, har de det i de gamle generationer. Nogen gange så lever vi nu, men vi lever måske i vores bedsteforældres bevidsthed, som er gået igennem vores oldeforældres bevidsthed. Der er mange gange, man ikke er klar over, at man kan leve med en bevidsthed, der måske er 100 år gammel, hvor der ingen fornyelse har været.

Ok, det var bare noget, jeg sådan lige kom til at tænke på, hvordan er det nu lige det er.

Villigheden til forandring, det er den, vi skal have, det er også den, vi skal meditere på. Vi kan også sidde her nede i stalden og tænke på, at nu laver vi en fuldmåned meditation. Det kunne også være godt, men vi kan også gå tilbage igen og sige, at vi sidder herinde i en gruppeformation, en hel gruppe herinde. I sidder her, og I har sunget Gayatri mantraet, hørt morgenmeditation, vi sidder faktisk her og kommer stille og roligt ind i en indre væren af ren væren og ren lyksalighed. Når vi sidder her og stille og roligt kommer ind i den energi, så er det nemmere at modtage Herrens velsignelse, Herrens velsignelse den kan begynde at strømme uhindret ind i os. Det vil sige, at inde i os, der kan vi bedre komme i kontakt med vores solengel, og det guddommelige i os selv

det kan flyde uhindret igennem os. Jeg kan huske, mange gange man sidder i cirkel, så har jeg gjort det skiftevis, at jeg har kigget på den ene enkeltvis, kigger lige over på dem, og så idet jeg kigger over, så lader jeg Herrens velsignelse strømme til jer, så I hver enkelt kan mærke, at nu er der tænkt på mig, der er nogen, der ser mig. Vi ved det, når vi tænker på "Gud ser mig," men Gud er også inde i os. Det guddommelige ser os hele tiden i vores handlinger, det er det, vi skal være ansvarlige overfor, det guddommelige, det guddommelige som er i alle mennesker. Det der er vigtigt, det er at se mulighederne, se på de kærlige egenskaber folk indeholder. Vi kan så sige, det er ikke altid, de bruger dem, og der kan det være godt at lægge en velsignelse ind, barmhjertighed, nådens lys.

Som sagt jeg kigger mange gange på jer, og samtidig kigger jeg på mange grupper på en gang. Jeg ser faktisk mange gange summen af alle jeres tanker og følelser på en gang, og nogle gange når jeg kigger på folk, så ser jeg mange inkarnationer på en gang. Det er den samme sjæl, der har været i mange forskellige inkarnationer. Jeg kigger sommetider ind i de permanente atomer, og ser hvilke potentialer der ligger herinde, hvad for nogle grundlæggende egenskaber man er ved at udvikle, karakteregenskaber. Det er utrolig spændende at se på.

Når jeg tænker på de store muligheder, vi har allesammen, vi har store muligheder for at rette kloden op i en større balance.

Når man siger virus, som man ikke umiddelbart kan finde ud af, så ved vi, det er en guddommelig hensigt, i at menneskeheden skal ændre opfattelse. Der skal ændres en opfattelse til kærlighed, tillid og forståelse. Det er et led i den guddommelige plan for at få menneskeheden til at kigge indad. Vi skal se indad, ind i vores højere bevidsthed. Vi ved, når vi kigger ind mod vores højere bevidsthed, så kan vi se forhindringerne, men har vi villigheden til at ændre det, og kan vi ændre det med den energi, vi har, det er det, der kan være svært at gøre.

Så kan man sige, jeg har muligheden for at sidde på skolen hernede, vi har muligheden for at få den energi, der skal til, den forståelse og den viden der skal anvendes, de muligheder er på skolen.

Når jeg underviser, så ser jeg altid de store muligheder, der ligger i jer. Så ser jeg nogle mennesker, de kan have det rigtig svært, men lige bagved der ligger nogle fantastiske egenskaber, som er ved at træde frem. Så er det godt, at fremelske de egenskaber. Nogen gange er jeg inde og snakke med folk enkeltvis, for at det kan lykkes at udvikle de her evner, andre gange så tager vi det i grupper. Det der drejer sig om, er at hæve vores bevidsthed, selvbevidstheden, få selvværdet i orden, få tilliden i orden, få kærligheden til at flyde.

Så når vi sidder herinde i stalden her, vi kan jo sige, at Jesus er født i en stald, vi blev også født i en Stald. Vi kan træde ind og tage de nye legemer i besiddelse, sjælslegemerne, vores intuitive bevidsthed, vores åndelige bevidsthed, vi kan træde ind i det guddommelige. Når vi er der og forestiller os at her inde midt i rummet, der ser vi en stor sol. Solen sender lys ud i alle retninger på en gang. Solen repræsenterer Gud. Vi kan dårligt kigge på den, vi kan mærke intens varme. Vi sidder, og er opmærksomme på solen måske med lukkede øjne, så kan man begynde at respondere på solens lys, varmen fra solen.

Hvis nu vi ser på solen herinde i stalden, solen i vores hjerter, solen i vores hovedcenter og solen her inde midt i stalden. Vi ved, der er ligesom en stor sol inde midt i kloden i form af en flydende masse. Vi ved, vi har ansvaret for vores klode, vi har alle et medansvar. Når jeg giver energi til jer, så kommer det faktisk fra solen eller fra andre solsystemer. Jeg siger til jer, at jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder, hvis vi lægger nærværelsen ind i det og kan mærke gennemstrømningen fra solene og lader dem smelte sammen til en sol.

Hvis nu vi forestiller os, at det smelter sammen til en sol, og de går med ind i opstandelsen, hvis nu vi alle er koordineret med det, med solen i vores hjerter, at vi er solenglen, at det ligesom strømmer ind i solene inde i os, og samtidig ud i solen der er her i rummet, og vi prøver at være bevidste om, at solen letter inde fra rummet her i en fantastisk hastighed, og vi letter lige så hurtigt som solen, fordi vi er en del af solen, vi er en del af det

guddommelige. Vi ser en rejse med en fantastisk hastighed ud gennem universerne, ud gennem galakserne, ud gennem stjernerne. Vi forestiller os, at vi er på solen, går ind i solen som solengle, men solen brænder os ikke, solen er visdommen. Det der er vigtigt er, at mærke det sus det giver, når vi letter på en gang ind i den åndelige kærlighed. Forestil jer vi er forenede i solen og tænker på, der er mange solsystemer, mange solsystemer, mange planeter, mange stjerner, forestiller os vi har storheden inde i os, storheden og kærligheden, barmhjertigheden, tillid og forståelse. Forestil jer hvis vi alle var bevidste om at have en solbevidsthed, så vil den verden vi lever i se fuldstændig anderledes ud.

Lad nu lyset strømme fra jer, fra jeres øjne, jeres indre væren og kærligheden, når vi er i solbevidstheden, så har vi ingen skyggesider, alt er integreret i os, vi har forøget energi og forøget livskraft, vi er livskraften, vi sender energien ud i de forskellige universer, det er selve livet, vi er selve skabelsesprojektet. Vi ved, at Gud skabte verdenerne, vi kan skabe alting også, fordi vi er en del af det guddommelige.

Tænk nu på ubegrænsede muligheder. Det sidste her var en stor morgenmeditation, hvor vi sidder her nede i stalden. Tænk på **solbevidstheden, det tager vi som overskrift.**

Godmorgen til jer, tak fordi I lyttede med, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk