

## **Nr. 837 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation tirsdag den 29. december 2020

**Nøgleord: Lys, glæde, kærlighed og forståelse.**

Godmorgen, i dag er det den 29. december 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 837.

I dag skal vi så have en ny dag og en ny meditationsform. Når jeg tænker på meditationsformer, så tænker jeg meget på den guddommelige udtryksform, som er kærlighed, som vi prøver at modtage og arbejde med. Nogle gange så hører jeg folk sige, ”den der sjælsbevidsthed, hvad er det nu, det er for noget?” ”Jeg har godt nok arbejdet med det længe, men jeg kan ikke rigtig finde ud af hvad det er for noget.” Det er så der, man siger, at det er der, hvor man arbejder med oprigtighed, kærlighed, tillid og forståelse, det ligger i sjælsbevidstheden. Det vil sige, man prøver at indstille sig på sjælsbevidstheden, det er sjælsbevidsthedens udtryksområder. Det vil sige, at det ikke nødvendigvis er personlighedens udtryksområder, personligheden kan sige det modsatte.

I skal tænke på, at når vi giver med glæde til andre, når andre folk ringer til en og siger, ”Peter kan du lige give mig en information på det?” Ja, så gør jeg det, så glæder de sig over det.

Så kan man have mange andre sider, der er modsatte af det, jeg prøver at give jer, der giver overblik og indsigt. Hvis nu man tænker på, at jeg prøver at give jer overblik og indsigt og siger, hvordan tingene kan se ud i jeres ophøjede bevidsthed. Men hvis man nu forstår det med sin lavere bevidsthed, så kommer der jo modstand ind i stedet for at blive i den højere bevidsthed.

Vi ved jo altid, at når vi når julen, for nogle mennesker er det fantastisk godt, for andre mennesker der lider de meget, fordi de ikke kan holde den ophøjede bevidsthed mere, personlighedsinteresserne vokser betydelig, selv om det var sjælsbevidstheden, der skulle vokse. Man kan se på sig selv og sige, hvad vokser mest, er det de positive egenskaber, eller er det de negative egenskaber, hvad vokser mest? Det er altid interessant at se.

Jeg vil lige huske at minde jer om, at i morgen onsdag den 30., der har vi stadigvæk pladser til nytårsmeditation kl. 17. Jeg kan sige, at i år går det lidt trægt med det hele, det er nok, fordi man er oplyst i forvejen. Så hvad skal man bruge det til? Det kan man altid sige til sig selv, har jeg noget, jeg kan bruge det til? Nogle gange ved man jo, at det er farligt at have nytårsønsker, fordi så skal man til at leve op til dem. Mange mennesker ønsker ikke at leve op til det de ønsker, nogle mennesker siger det bare. Men det er ikke det samme, som at arbejde hen mod målet, det er to forskellige ting.

Der er altid det, der hedder formbevidsthed og sjælsbevidsthed. I sjælsbevidstheden der ligger oprigtigheden, kærligheden, tilliden og forståelsen. Mange mennesker kører ned dobbelt motiv, de ser ud fra det sted, de står i stedet for at se helheden, helhedsaspektet. Så glæden ved at give, og se andre vokse gennem det man giver til dem, og de kan få større afklaring på deres livsforløb, det er en god gave i sig selv. Se på hvornår I gør det, og hvem I giver til. Når jeg overfører til jer næsten ved hver eneste morgenmeditation, så overfører jeg livsglæde til jer, livsglæde kommer fra sjælsbevidstheden. Livsglæde, livsenergi er sjælsenergi, åndelig energi. Det er forskellige typer, men det højner jeres bevidsthed. Når kanalen er åben ind mod mig, så lukker vi den op direkte igennem jeres sjæls bevidsthed, jeres Buddiske bevidsthed, jeres åndelige bevidsthed ind mod det guddommelige, der kan komme guddommelige gennemstrømninger. Det er man så taknemmelig for, men det er vigtigt ikke at lægge personlighedsspærring ind imellem, fordi så vokser personligheden, og så vokser adskillelsen.

Så kan man så lægge mærke til, hvordan reagerer jeg selv på det? Jeg siger lige nu, er det noget, jeg har tillid til, eller er det noget, jeg har mistillid til. Det fortæller altid lidt om, hvor man står henne i sit liv lige nu og lige her, og så kan man begynde at se på, hvorfor står jeg så lige her lige nu? Er jeg 100% med?

Jeg glæder mig over at se, når folk de tager energien til sig og kan leve i den ophøjede væren og give livsinspirationen videre derfra. Når kanalen er åben, så kan man modtage Herrens velsignelse, så vokser oprigtigheden inde i jer, oprigtigheden, kærligheden og tilliden. Vi kan ikke sige det tit nok.

Nogen siger, jeg skulle nok kunne klare mig selv efterhånden, der er bare det i det, at der er stadigvæk tungt stof i legemeerne, man kan sige, underbevidstheden rører på sig, når man begynder at højne sin bevidsthed. Det skal være et rent klart spejl for det guddommelige, så kræves der mange anstrengelser, og der kræves mange liv inden man kommer dertil.

Så kan man sige, at jeg har nok haft mange liv før dette liv, hvor jeg har arbejdet med det, jeg må være ren nok inde i mig selv. Det kan også være, det er sådan. Vi kan jo sige, det er sådan, så vil der heller ikke fremkomme negative tanker, begrænsningstanker. Hvis man er åben for kærligheden, tilliden og kærlig forståelse, så vokser man gennem sin hjerteenergi, lige hvad jeg fortæller her. Hvis det er solar plexus, der er åben, så vokser modstanden. Men modstanden er også på vejen til frigørelse, selv om der er modstand, så lige bagved der ligger kærligheden, inde bagved, kærlighed, tillid og forståelse.

Hvis vi så igen arbejder med oprigtigheden, kærligheden og tilliden og tænker på, det er sjælegenskaber man er ved at opnå.

Skal vi tage det igen: For at være iagttagere til sig selv, til sin dobbeltbevidsthed, hvor man kan se sig selv som sjæl, som solengel, eller man kan se sig selv som personlighed, og der er mange forskellige personligheder. De forskellige personligheder modarbejder også hinanden indbyrdes, samtidig med de modarbejder sjælsbevidstheden. Personligheder vil give skyld, sjæle vil give inspiration, men hvad opfatter man med? Kan man være neutral i sin opfattelse? Ja det tror jeg godt, man kan.

Meditér nu på lys, kærlighed, tillid og forståelse, **det er nøgleordene i dag lys, glæde, kærlighed og forståelse.** Har I en forståelse af helhedsbilledet? Eller har I kun en halv bevidsthed, halv sandhed? Kærlighed, tillid, kærlig forståelse, glæde, skabende intelligens, der er mange ting, vi kan tage her.

Vi mediterer i dag på kærlighed, tillid, livsglæde og kærlig forståelse.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed. Det vil sige, kærligheden kan gennemstrømme jer og vise jer den oplyste vej. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens, og jeg kommer med den åndelige viljesenergi til menneskeheden og til andre naturriger. Jeg lader kærligheden strømme til jer inde fra jeres ophøjede bevidsthed ud i jeres dagsbevidsthed. Jeg har forøget livsaspektet i jer, livsglæden, tilliden, oprigtigheden og kærligheden. Jeg legemliggør Guds kærlighed.

Godmorgen jeg ønsker jer en fantastisk god dag, tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)