

Nr. 838 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 30. december 2020

Nøgleord: Lad kærligheden sejre. Kærlighed, oprigtighed, tillid og kærlig forståelse.

Godmorgen. Jeg tænkte lidt på i dag, hvordan man kan bevare sin indre styrke, til det man foretager sig. Jeg kommer til at tænke på mange kvinder, de bruger jo deres mandlige kraft til at komme fremad med. Og mændene skal prøve den kvindelige side i sig selv for at komme videre. Det der er vigtigt med os, at for at komme videre i tingene, så skal vi være oprigtige. Der er næsten altid noget inde i os, vi er bange for. Hvis nu vi søger oprigtigheden i et andet menneske, så er det ikke sikkert, det er det, man får. Det kan være, man får delvis sandheden men også kun delvis. Det man sådan set skal lære, det er at prøve, at være helt sandfærdig i det man siger og gør. Jeg tror, det ofte vil give store modstandssider, når man prøver at være sandfærdig. Mange pakker det ind og tør ikke være sandfærdig. Sandfærdighed er en styrke, det er livsglæde, og det er kærlighed. Så det kan være svært for mange mennesker at sige direkte, er det sådan, gør du sådan, fordi det kan være, man er bange for at såre andre eller såre sig selv. Men jo mere oprigtig vi er, jo mere sandfærdig man er i sin fremstilling, det vil sige, man taler fra sjælsbevidstheden, jo større styrke har man i sig selv. Man har en større styrke til at realisere sin skaberkraft. Skaberkraften er den, vi skal arbejde med. Det der er vigtig, er at turde sandheden. I kan tænke over det, om der er noget om det, jeg siger her, eller det bare er noget mærkeligt noget. Men der er altid inde i os, mange ting der snakker på én gang, det kan være vores delpersonligheder, vores erfaringssider som siger noget andet, hvis man nu var hel sandfærdig, fordi det kan andre mennesker ikke tåle at høre, eller vi kan ikke selv tåle at være i sandheden. Det skulle faktisk være helt enkelt at være i sin oprigtighed, oprigtigheden, kærligheden og tilliden. Jeg kommer tit tilbage til dette emne, er det så fordi, jeg ser, at folk ikke er oprigtige, er det fordi, jeg kigger på, hvilken vej folk går, og hvilken udvikling de tager i deres besiddelse. Vi er jo her alle sammen som skabere. Vi er faktisk udviklet til at skabe et solsystem inde i os selv. Den evne ligger vi inde med latent, men tænker vi så stort, eller hvad tænker vi på i det hele taget?

Vi ved jo, at vores børn de efterligner os, de prøver hele tiden at efterligne hver eneste detalje, vi foretager os, det betyder, at vores børn bliver ligesom os. Når børnene lever som en tro kopi af os selv, kan vi så acceptere det børnene gør, eller kan vi ikke acceptere alle sider i det, de gør. Det er ligesom sider i os selv, vi skal se på.

Hvordan formidler vi budskabet? Det vi giver videre, det er det, folk kan gennemleve og fungere igennem. Vi kan sige, de prægninger på de små børn er noget, der kan vare ved hele livet. Så vi har et stort ansvar. Men ligger vores ansvar i oprigtighed, sandfærdighed og kærligheden, så lader vi vores børn gå fremad med mindst mulig modstand og bevarer deres indre styrke og forståelse. Styrken og kvaliteterne kommer indefra, skaberkraften har vi inde i os selv og kærligheden, medfølelsen og tilliden. De ting der er vigtige, er ikke at udskyde tingene, og sige det kan vente til i morgen eller til næste år. Men hvornår så til næste år? Når man lover sig selv nogle ting og ikke holder det, så bliver man faktisk utroværdig overfor sin højere bevidsthed, det kan give skyldfølelse. Men lad os nu glæde os over, at vi kan køre i oprigtighedens lys, sandfærdigheden og kærligheden. Tænk på at vi er sandfærdighedens lysbudbringere, sandheden, kærligheden og oprigtigheden, det er sjælegenskaber. Det er det, vi stræber efter sandhed, oprigtighed og kærlighed. Det der er vigtigt er ikke at pynte på tingene, sig det som det er, og så glæde os over styrken i at sige det som det er.

Hvis nu vi tænker på, at den guddommelige kærlighed aldrig dømmes os, det er os, der dømmes os selv og andre. Lad os lægge livsglæden og tilliden ind til at ting kan forandres. Alting kan forandres inde i os. Når vi nu tænker på nytår, tænk på hvis vi kunne lægge oprigtigheden og kærligheden ind til alt det, vi foretager os. Tænk på hvis vi ikke er impulsstyret, men er kærlighedsstyret, hvordan ville det så se ud.

Vi mediterer i dag på, at vi prøver at se det bedste i andre, de bedste egenskaber de andre mennesker har. Så prøver vi at fremelske deres gode egenskaber i sandhedslyset. Det er en anden måde at fungere på, vi er ved at træne og ved at øve os, lad os se det bedste i alle mennesker, se på de bedste egenskaber de har, se på deres sjælskvaliteter, de ligger bagved de sårede følelser inde i os. Se på den rigdom et andet menneske har i sig, se med oprigtighedens øjne, se gennem medfølelse. Hvis vi forestiller os, at vi ser det bedste i menneskeheden, og begynder at se man går frem mod nye mål, og det er kærligheden, der er bindemidlet og den styrende kraft.

Lad os i dag meditere på kærligheden, at se det bedste i andre mennesker, fremelske andre menneskers bedste egenskaber og vores klodes bedste egenskaber. Det kan godt være undervejs, at der er nogen af de negative sider i os selv, der skal aflives eller omdannes til kærlighed. Nogle af de negative sider i os selv, skaber sygdom og smerte inde i os og lidelser. Prøv at forestille os vi kan se ind i andre mennesker og det sande, det lyse og det oprigtige inde i et andet menneskes bevidsthed og fremelske de her ting. Lad andre mennesker vokse igennem vores kærlighedsstyrke og visdom. Forestil jer I bygger nogle nye engle op omkring kloden, engle der er fyldt op med kærlighed, oprigtighed, tillid og forståelse. Det er faktisk vores solengle, vi snakker om. Lad os se sjælsbevidstheden i andre mennesker.

Lad os hjælpe hinanden med at gøre os raske, sunde og forstående. Bærekraften ligger i solenglens bevidsthed i sjælsbevidstheden. **Lad kærligheden sejre, det er nøgleordene i dag. Kærlighed, oprigtighed tillid og kærlig forståelse, det kunne også være nøgleordene.** Lad kærligheden sejre, det er nøgleordene i dag. Kærlighed, oprigtighed, tillid og kærlig forståelse. Det kunne også være nøgleordene.

Så vil jeg gerne sige godmorgen til jer allesammen. Godmorgen og ønske jer en fantastisk god dag. Lys, kærlighed og tillid.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk