

Nr. 843 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 4. januar 2021

Nøgleord: Vi kan gå ind i et evigt liv i kærligheden.

Godmorgen. I dag er det jo mandag den 4. jan. 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 843.

Se, for det første vil jeg sige, at i de her Coronatider, der kan vi godt gøre noget ved det, vi kan begynde at ændre lidt på opfattelsen i alt det hele, som menneskeheden står overfor, vi har muligheden. Vi skulle gøre det at sørge for, at alle jeres medkursister er med hver morgen, og hver dag til morgenmeditationer fra morgenen af. Gør det at til jeres familier, tag to mennesker med hver dag.

Det vi arbejder med, det er oplysningskræfterne, vi arbejder med at oplyse og videregive sjælsbevidsthedens informationsmængder. Jeg prøver lige at gentage. Se i de her tider her og Coronatiden, der er det vigtigt, alle de mennesker som går på skolen, de arbejder målrettet med udvikling lige nu. Det vil sige, at den smitte der er i samfundet, den kan vi medvirke til at ændre på. Men det er vigtigt, tag imod den undervisning der ligger her om morgenen, bearbejd den, skriv den ned, send det. Lad være med at holde afstand ind imod jeres udvikling. Det der er vigtigt er at arbejde med stoffet, få det skrevet ned, få det sendt, det er den måde, I kan arbejde med frigørelse på.

Vi arbejder her på kloden med, at kloden bliver et helligt sted for jordens befolkning, uanset hvilken befolkningstype det er. Se vi arbejder her på en smertens og lidelsens planet for at udvikle kærlighed. Der skal nogen gange nogle store epidemier til eller andre ting til for at hæve menneskehedens bevidsthed. Det er jo sådan en, der ligger her, også som jeg ser det, en Corona epidemi. Det betyder, at angsten og frygten kommer til at vokse i menneskeheden. Vi skal arbejde med forvandlingsprocessen og opstandelsesenergien, men det er vigtigt for jer at begynde og arbejde dybere med det, arbejde med det alt det I kan. Brug nu jeres evner i stedet for at bruge begrænsningerne.

Utrolig mange mennesker når de skal lære noget nyt, så starter de med at spænde ben for sig selv. De spænder ben for sig selv hver eneste dag, fordi de lader personlighedsopfattelsen være den styrende. Det vil sige de sårede følelser, de forskellige varianter der ligger i de sårede følelser, dem lader man bestemme, og det er varianter, der hedder delpersonligheder. Så hver gang man skal forny sig, så er det næsten umuligt for en at gøre det, fordi man vil køre sit gamle liv, man vil ikke tage forvandlingen, man siger, ”jo jeg vil gerne tage forvandlingen.” Jamen sker det så alligevel, sker det så, at man tager forvandlingen, eller bliver man ved med at være offer for sine egne begrænsninger? Så siger jeg hver gang, hvad er det, jeg siger? Skriv tingene ned og send det og så lad os begynde og arbejde med frigørelsesenergien. Jamen sker det så? Er det noget, man gør helhjertet? Kig på jer selv, kig på og sige vi arbejder på at bygge ny energi ind i menneskehedens bevidsthed.

Nu når jeg siger, at vi hører med til en kærlighedsarme, så siger man, okay det er fint, man hører med til det, men vil man arbejde med at bygge kærligheden ind i menneskeheden, er det noget, vi vil gøre helt bestemt hver eneste dag, eller er det kun sådan delvis en gang imellem, når man har lyst til det? Se det der er vigtigt, det er at leve i kærlighedsenergien, leve i sjælsbevidstheden, det er det, der er vigtigt. Det er vigtigt at trække jeres, to af jeres medmennesker, to i familien for eksempel, træk dem med i udviklingen, det vil give en anden effekt.

Der er jo altid det, at når man kommer til at leve i følelseslivet, de sårede følelser, så tager det ens energi, det opsluger os, det hedder, det opsluger svømmeren, hvor han ikke kan se lyset mere.

Det lys jeg snakker om, det er opstandelseslyset, det er sjælens lys, som er opstandelseslyset, men man vil helst bekæmpe lyset, den ene del af en vil søge lyset, og den anden del vil bekæmpe lyset, det hedder jo modsætningernes par, der ligger her. Se vi siger, jamen skal vi have en forandring i vores liv og sige, jeg skal

for eksempel lave ny struktur, jamen så kommer der jo mange restriktioner, fra den der skal ændre, eller lave ny struktur i sig selv, fordi man vil gøre det, man plejer at gøre.

Rigtig mange mennesker, når de skal forny sig selv, så kommer de ind i en underlegenhedsfølelse. Man føler sig underlegen, man føler sig irriteret på den som vil prøve at give, anslå en ny tone, en ny livsform, der hedder kærlighed. Man starter med at spænde ben for sig selv og sine omgivelser. Igennem underlegenhedsfølelsen der kommer vreden, der kommer der irritation, der kommer kritikken, der kommer hadet, der kommer sygdommene. Vi kan undgå det, vi kan gøre det lettere for os selv, helt undgå det kan vi ikke, men vi kan gøre det lettere for os selv hver eneste dag, og hæve bevidstheden op i sjælsbevidstheden, og så leve sjælsbevidsthedens udtryksform, som er ren kærlighed, som er den indre helbreder. Vi kan helbrede os selv og andre mennesker ved at arbejde med kærlighed. Det er helt enkelt, men utrolig vanskeligt at realisere, for man tror dybest set ikke på sine egne evner.

Sine evner ligger i sjælsbevidstheden, men man tror, at det er følelseslivets personligheds følelsesliv, man tror, det er det, man skal leve i, så der skal kæmpes her, der skal kæmpes hver eneste dag, der skal kæmpes hele døgnet, for ligesom at træde ud af den gamle bevidsthed ind i en ny bevidsthed. Det er ikke noget, man skal gøre en fem, ti minutter, en gang imellem, det er 24 timer, man kan tage drømmen med, man kan tage natarbejdet med, men det skal bygges, og der skal bygges hurtigt lige nu, fordi det man har nu på kloden, det er jo en astral frygt.

Det er en epidemi, der hedder angst og frygt, som forstærker de eksisterende virusser, men angsten og frygten som ligger i menneskeheden, står jo overfor den store forvandling, i det der hedder Kristi tilsynekomst, vi skal forvandle vores bevidsthed.

Så derfor har vi vores skema, der hedder delpersonlighedsskema, prøv at se på modstanden for at udfylde en. Man kan sige, det er en recept på nyt liv ved at begynde at gøre det og så arbejde med sjælsbevidstheden. Det vil sige, man ved godt, at man kan forvandle det, det er ligesom at sige, man får noget vaccine sat til rådighed, når man får det der, jamen så går det hele jo igen. Der går et lille stykke tid, så kommer der en ny klodeudvikling, så vi kan sige, at det er en klodeudvikling, der sker lige nu en opstandelsesenergi til sjælsbevidstheden og derfra til den åndelige bevidsthed.

Når vi ser på, at kærlighedslyset forvandler personlighedens opfattelse, og det betyder i personlighedens opfattelse, der er store dele af årsager, til de store lidelser vi har på vores klode. Vi kan ændre på det, og det er også meningen, vi skal gøre det. I må ikke blive ved med at udsætte. Folk udsætter tingene, til det ikke kan lade sig gøre. Jeg har set det så mange gange, man udsætter, man siger, "Jamen det skal nok ske, det skal nok komme, det skal...". Men det gør det ikke, fordi den energi man tænker med forvandler det ikke. Det er kun sjælsbevidstheden, der forvandler det, og så viljesenergien, viljen til at styre tankerne med og tanker til og styre følelser med. Så rigtig mange mennesker ligger i en stor underlegenhedsfølelse, og den opluger en totalt, og man ønsker ikke forvandlingen, en del af en gør det, og en anden del modarbejder.

Ja. Men det er vigtigt som sagt, tag to mennesker med, en i hver hånd vær med til og hæve deres bevidsthed. Mange stritter imod, voldsomt.

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu har vi angsten og frygten, vi får medicin for det, på et eller andet tidspunkt. Men vi kan ændre vores egen opfattelse, det kan vi gøre her og nu, og det er meningen, vi skal gøre det, vi skal være med til at hæve klodens bevidsthed.

Når man er ved at arbejde med sine delpersonligheder, og man kommer ned i sine gamle sårede følelser, som måske har ligget hele sit liv, man er født med begrænsningsfølelsen, som man igen selv har valgt, inden man

bliver født ind på kloden her, så er det meningen, vi skal forløse den følelse. Vi kan forløse den igennem kærligheden.

Beskriv forvandlingsprocessen, send forvandlingsprocessen til mig, send de der ting I er ved at gøre, så kan jeg overføre den sidste energi til jer som energioverfører til at hæve jeres bevidsthed og klodens bevidsthed. Man kan bruge morgenmeditationerne som fjernundervisning, det gør vi også.

Lad nu lys og kærlighed erstatte personlighedsopfattelsen.

Men tænk på at det er 24 timers arbejde, det er ikke kun 5 til 10 minutter en gang imellem, det er fuldtidsarbejde, indtil hele menneskeheden er hævet.

Sanat Kumara er her for at hæve klodens bevidsthed. Jeg er Solavataren der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens.

Jeg er i inkarnation her og nu, hvor der er brug for mine evner og mine kvaliteter og min styrke. De healinger jeg giver har en anden kaliber, men de svinger ud fra en anden bevidsthedsform. Undervisningen jeg giver jer, har en anden kaliber, fordi jeg er en Avatar, andet end et almindeligt menneskets bevidsthed.

Lige nu skal I træde ind og fungere i en kærlighedsarme. Vi skal kæmpe, vi skal kæmpe hver eneste dag, og vi skal gøre det med glæde, glæden og lyksaligheden, kærlighedskilden i Guds hjerte. Vi har det inde i os, vi har forvandlingen, forvandlingsenergien har vi inde i os, vi skal anvende det.

Der er mange gange, at man kan se, at man har såret andre mennesker, man kan give dem lys og kærlighed, indtil man forvandler de begrænsninger, der ligger imellem to mennesker. Vi kan gøre det hver dag. Vi ser på, vi er healere, der tager ansvaret, vi hører med til Guds kærlighedsarme, lad os træde i kraft, lad os træde i funktion.

Jeg overfører velsignet energi til jer og til kloden. Når I begynder at oplade jeres legemer, så vil der komme en anden opfattelse, end den I ser i dag, en helt anden opfattelse, en rørthed og en kærlig forståelse. Det er det almindelige arbejde, der tæller gennem sin egen forvandlingsproces, ophøjet til jeres bevidsthed og videregiv den ophøjede bevidsthed til dem I lyst, har lyst til at inspirere, eller dem I skal inspirere hver dag, og efterhånden kan I blive forkynner af kærlighedsenergien. Så er der mange sygdomme, der aldrig vil komme til at opstå. Der er også mange sygdomme i forbindelse med opstandelsesenergien, men det er frigørelsessygdomme.

Vi kan gå ind i et evigt liv i kærligheden. Vi er Guds børn, vi lever i celler i Guds bevidsthed. Vi har lyset og kærligheden i vores hjerter, vi har lyset og kærligheden tilstede i vores hjerter. Husk på vi er solengle.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg ser jeres forvandlingsprocesser, jeg ser jeres lidelser, jeg ser også, hvordan I kommer igennem, og jeg glæder mig på jeres vegne. Vi har muligheden lige nu, vi kan gøre det, og vi gør det.

Godmorgen til jer alle. Jeg lader velsignelseslyset strømme igennem jer og ud til menneskeheden. Vi er i en forandringsproces, men vi kan også fuldføre det. Godmorgen og tak.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk