

## **Nr. 847 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation fredag den 8. januar 2021

**Nøgleord: Jeg er barmhjertighedens lysbudbringer.**

Godmorgen i dag er det fredag den 8. januar 2021, og vi skal have morgenmeditation nr. 847.

Sig efter mig: ”jeg er barmhjertighedens lysbudbringer, jeg bringer lys og kærlighed ud til menneskeheden.” ”Jeg er barmhjertighedens lysbudbringer, jeg bringer lys og kærlighed ud til menneskeheden, og til andre naturriger.” Det var dejligt at have sådan et kraftord. Prøv nu at tænke på værdien i jeres kraftords energi, som er en sjælskvalitet.

I går der mediterede vi lidt på nogle kraftord, det har en fantastisk virkning. Hvis nu I tænker på, jer der går på skolen, hvis nu I allesammen melder jer til at sige, ”lige nu har vi ingen undervisning, så vil vi gerne have nogle opbyggende samtaler, noget healing og nogle nye opgaver.” Noget af det kan ligge under vejledningstimer, og noget af det betaler I jer fra. Men det kunne være hensigtsmæssigt, at det gør vi lige nu, fordi vi arbejder med klodens tarv, med at bygge klodens energi op. Det er vigtigt igen at være på alle sammen, fordi vi arbejder med at hæve klodens bevidsthed og hvert enkelt menneskes bevidsthed, så den positive energi den virker, gør det, at man ikke bliver ved med at udsætte tingene. Nogle mennesker de udsætter, og de når aldrig at komme i gang, så lad os nu få bygget noget energi op.

Goddag fru Rask, og det var Lotte godte, der kommer der. Godmorgen.

I går arbejdede vi lidt med altmoderen, verdensmoderen der giver kærlighed til menneskeheden. Jeg fik en tilbagemelding fra Bente, meget positiv. Så vidt jeg husker, skrev hun lidt om, at hun på sygehuset eller hvor det var, havde set en engel, der stod ved sygehuset og gav energi til sygehuset. Se når vi arbejder med verdensmoderen, så skal vi huske i forbindelse med de ting, der har man nogle store ærkeengle, som arbejder med lys. De står direkte i kontakt med det guddommelige, det er en høj orden, ærkeenglene de står i, som også formidler lys og energi til kloden.

Nogle devaordner gør det, at de arbejder med syge mennesker. Nogle engle gør det, at de arbejder med mildheden i menneskeriget, så man bliver mild og imødekommende. Så skal man jo se lidt på, hvem har brug for at være lidt mere mild og lidt mere imødekommende? Man kan påkalde nogle engle, nogle devaer der kan være det formidlende organ til at gøre det. Men man kan da også bare selv gøre det, hvorfor ikke bare være mild og imødekommende, være mild i sine udtalelser, lægge varme og kærlighed ind når I kommunikerer med andre. I stedet for hårdhedssiden, så læg blødhed ind, blødheden, mildheden og kærligheden, det er nogle gode egenskaber at have. Det er betydelig bedre end hårdheden, vreden og afvisningen. Når I begynder at gå mere på i det hele taget i det her hver morgen og i løbet af dagen nogen gange, jamen så kommer den frem i jeres bevidsthed og jeres omgivelser. ”Lad lys og kærlighed altid være min følgesvend.” ” Kærlighedslyset følger mig til verdens ende.”

Der er mange forskellige kraftord, der har en stor værdi. ”Der er helbredelse i min lyse stemme, når jeg udtaler guddommelige budskaber.” Prøv at tænke på en kærlighed der kan ligge i en stemme. Men tænk på at vedkommende også har en anden side. Så der ligger begge sider, både det positive og det negative, det ligger i den samme person. Men nu er vi ved at forvandle det negative til det positive.

Bindingen til de gamle begrænsningstanker er kæmpestor, og det er den, man skal have et løft i sig selv til at forvandle. Det kan man faktisk ikke med sin egen energi, man skal have hjælp fra en højere bevidsthedsorden

til at kunne lave forandringen. Det er vigtigt at tænke på, at det er sådan, det er, at man er nødt til at bygge med det, der hedder devasubstans for at se en ny virkelighed.

Jeg kommer til at tænke på Keld "hyrdernes paradys." Der er mange, mange gode ting at kigge på. Micael, "jeg er den magiske stjernebestøver." Jeg kom til at tænke på Claus, lige nu jeg kan bare ikke huske hans kraftord. Tænk på når I kigger på hinanden, når I efterhånden får det indlært hinandens kraftordsenergi. Når man sidder og kigger på den anden, så springer kraftordsenergien og bevidstheden frem i det andet menneskes bevidsthed. Det ville være en god ting, når man kigger rundt. "Fredsensglens der renser tempelpladsen." Hvis man tænker på det først, når man ser Jan. Det er hans kraftord, så vi ser kraftordsbevidstheden først og personen bagefter, og så tænker på det stykke arbejde, vi laver ved at forvandle os selv til at være Fredsensglens, til at være Stjernebestøveren, "helbrede de spedalske." Man kan mange ting.

Vi har mange mange ting i menneskerigets bevidsthed lige nu, der trænger til en helbredelse, vi kan gøre det. Det der virker, det er, når vi alle arbejder for at være tilstede her i skolen på vores pladser hernede. Jeg kan se jer for mig. I sidder hernede, og jeg sidder og glæder mig over, at I er her. Jeg tænker på, når jeg har givet nogle energioverførsler til jer og kan mærke jeres inderlighed, jeres ydmyghed, jeres kærlighed, det er spændende at vide, at det stadigvæk er til stede her, I er her stadigvæk i jeres sjælsbevidsthed, der mangler bare jeres fysiske bevidsthed, det var jo godt lige at se den også og være tilstede i den.

Det betyder, når I ringer til mig, så etablerer I forbindelsen igen, en dybere forbindelse men til jeres egen sjæl, og til jeres buddhisk åndelige bevidsthed, der vil komme en anden gennemstrømning i jer, end den der er i dag.

Jeg siger lige mit kraftord, "jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder." Jeg ser igen billedet, som Anette Barsø responderer på i Viborg domkirke, hvor man ser rigtig mange sjæle, mennesker i sjælsbevidstheden, med glorie omkring hovedet, som er på vej ind i himmeriget. Jeg ser ærkeenglene stå ved indgangsporten. Jeg har set nogle af jer i jeres indre ophøjede væren som ærkeengle, jeg har set nogle af jer, det er en fantastisk smuk skønhed, I har der, det er en skønhed, der overgår al forstand. Tænk hvis I nu var aktive, hvis I nu var aktive, med den indre bevidsthed I rummer, meget mere aktive end I er i dag, så kunne I være medvirkende til et jordisk liv og alligevel leve i himmeriget. Man kan forene de to ting til en dagligdags bevidsthed. Træk det ned i dagligdagen og lev med den indre styrke som vi rummer inde i os selv.

Hos nogle mennesker kan der komme det i vejen, at man måske har levet i en hård familie, hvor forældrene ikke har haft ret meget kærlighed, så er der ikke så meget kærlighed i os. Der er lagt et filter ind imellem, og det filter skal vi nedbryde med kærlighed og tillid, så grundsubstansen kan blive kærlighed i stedet for angst og frygt. Kærligheden er budbringeren.

En lille bøn til jer det er at begynde at leve det indre liv, der er virkelig mange, der har brug for det.

Vi mediterer i dag som solengle i ren kærlighed, tillid og forståelse, vi mediterer på, at det er det, vi er. Vi har bevidsthed foran hjertechakraet, og vi kan synke dybere ind i hjertet og lade kærligheden i hjertet modtage os. Vi synker ind i en dybere væren tilstand af ren kærlighed. Herinde i den rene kærlighed der kan vi indtone vores kraftord og vores kraftords energi. Modtag jeres kraftords energi og bevidsthed dybere ind i jeres indre væren, slip den ydre verden. Anvend jeres kraftords energi og bevidsthed idet I synker dybere ind i hjertet i en værenstilstand af ren kærlighed. Forestil jer den overskyggende tillidsskaber. Forestil jer I er på vej ind i himmeriget, forestil jer jeg står her i himmerigetsporten og modtager jer igennem ren kærlighed, igennem min åndelige væren. Jeg er her sammen med ærkeenglene, altmoderen, jeg er her sammen med jer alle i jeres

kraftords energi og bevidsthed, det er jer, der lyser op i jeres kærlighed, kærligheden til kloden, kærligheden i himmelen.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljes energi. Buddha kommer med oplysningskræfterne, Kristus kom med kærlighedsenergien. Alting er aktivt lige nu, vi er tilstede både i det ydre liv og det indre liv samtidig. Vi kan også være til stede både i det indre og det ydre igennem ydmyghedens lys. Jeg sender velsignelse ud til verden igennem Fredsavataren og Syntesens Avatar. Jeg tænker på Hierarkiet og Hierarkiets mestre, jeg er taknemmelig, for den hjælp vi får, og vi kan videregive.

Så mangler vi bare at sige godmorgen til jer allesammen og ønske jer en fantastisk god dag i kærlighed og tillid, og måske bruge forbøn i dag. Der er mange mennesker, der har brug for troen på en forandring her i Corona tiden.

Tak fordi I lyttede med, mit navn er Peter L. Simonsen, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)