

Nr. 848 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 9. januar 2021

Nøgleord: **Kærlighedskilden i Guds hjerte.**

Godmorgen i dag er det en dejlig ny dag, vi er parat til at gå i gang. I dag er det lørdag den 9. januar 2021.

I går sad jeg og filosoferede lidt, da jeg tændte ild i brændeovnen. Det er lidt sjovt at se, at når man tænder ild i et lille stykke træ, bare et ganske lille stykke træ man tænder ild i, og hvordan man så ser, hvordan træet flammer op, giver nyt lys, varme og energi. Jeg kan ikke lade være med at tænke på os som mennesker. Hvis nu vi tænker på, at det guddommelige er inde i os, og når det guddommelige kommer i berøring med vores sjæle, og vi er i sjælens bevidsthed, så flammer sjælens bevidsthed også op, oplyser vores tankesind, hele vores lavere personlighed bliver oplyst af Guds lys. Det er det samme, som når vi tænder ild i et stykke træ, det bliver også oplyst. Man kan lave mange sammenligninger. Det der er vigtigt for os, det er at træde ind i lyset, ind i kærligheden, ind i den indre forståelse og være tilstede her. Det kunne være dejligt, hvis vi siger, at nu slår vi lige et slag for at omdanne personlighedens begrænsninger til skabende aktivitet. Det kunne være fantastisk dejligt at sige, at det er det, vi gør nu, og man gør det med fuldt engagement, det kunne være dejligt.

Tænk på hvis grundenergien er kærlighed, lyksalighed, tillid. Vi kan jo altid se på, hvordan er vores grundenergi, hvis vi ikke er helt tilpas. Hvis der er noget, der går os imod, hvordan er grundenergien så? Bliver det til vrede, irritation og kritik, eller bliver det til ren kærlighed? Kan vi komme over i ren kærlighed?

Hvis nu vi forestiller os, vi er kærlige væsner hver eneste dag, og vi vil kun det bedste for alle, og også for os selv, så er der meget, der ændres. Så kommer jeg igen til at tænke på kærlighedskilden i Guds hjerte, den ligger også inde i vores hjerter, kærlighedskilden. Når vi begynder at forbinde os med kærlighedskilden i Guds hjerte, så begynder vi at blive et med kærlighedskilden i Guds hjerte. Så lad os gå ind i den væren af ubegrænsede muligheder.

Vi mediterer på, igennem kærlighedskilden i Guds hjerte er der ubegrænsede muligheder. Det mediterer vi på i dag, **og det er også nøgleordene i dag kærlighedskilden i Guds hjerte.** Prøv at være til stede her som Solengle, sjæle og meditere på kærlighedskilden i Guds hjerte.

Medens i arbejder med det, overfører jeg åndelig energi til jer.

Husk i kærlighedskilden i Guds hjerte ligger ubegrænsede muligheder. Når man tænker på, at det guddommelige kender alt i os, fortiden, nutiden og fremtiden, alt er synligt. Når vi lever i oprigtighedens lys og mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte, der er der en bevidsthed af indre væren og lyksalighed, lad os starte med det.

Vi mediterer i dag på kærlighedskilden i Guds hjerte, og vi prøver at være til stede i sjælsbevidstheden, medens vi mediterer, og vi ved, at vi alle er guddommelige, og vi mediterer på ubegrænsede muligheder. Vi mediterer med oprigtighedens bevidsthed. Forestil jer vi mediterer med lukkede øjne, og vi forestiller os, vi er Solengle, og vi mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte. Tænk på de ubegrænsede muligheder og prøv at gå ind i en væren af lyksalighed, prøv at være bevidst om den indre væren, og der er ingen tanker og ingen følelser, der kommer ind og farver jeres bevidsthed, ren opmærksomhed på kærlighedskilden i Guds hjerte.

Så vil jeg ønske jer en fantastisk god dag. Den væren I har fået i jeres morgenmeditation, den kan I videresende til menneskeheden i en indre væren med ubegrænsede muligheder, kærlighed og lyksalighed.

Godmorgen til alle, tak fordi I lyttede med, mit navn det er Peter L. Simonsen, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk