

Nr. 859 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 20. januar 2021

Nøgleord: Ren kærlighed, tillid, forståelse.

Godmorgen. Nu når vi bygger hernede på skolen, så bygger vi først på personlig udvikling, sjælelig udvikling og åndelig udvikling. De faser dem kender I godt, men nu bygger vi på en større ashram, hvor det kun er sjælene, der kan fungere. Det betyder så, at personlighederne skal omtransformeres til kærlighed og tillid, inden de kan fungere i det indre liv. Det er der, mange mennesker slår sig i tøjlerne, fordi de helst vil deres personlighed. I deres personlighed ligger oftest meget negativitet, og den negativitet skal vi have omdannet til positivitet. Det er såmænd ikke så svært at gøre, man skal bare give sig til at gøre det. Jeg laver personlighedsudvikling og terapi, hvor man bearbejder de problemer man har og omdanner det. Giver energi til folk, hæver deres bevidsthed, for at de kan se noget andet, så de kan leve i deres sjælsbevidsthed, som er fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse. Det er det, vi har snakket om i 858 meditationer for at blive sjælsstyrede personligheder. Jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan folk begynder at se med deres indre bevidsthed deres sjælsbevidsthed og opfatter hinanden gennem sjælsbevidstheden, og ser den positive indflydelse de får på hinanden, når glæden fungerer igen, glæden og inspirationen. Som sjæle kan man inspirere og løfte, man kan forny tingene både i sig selv og hos andre. Så lige nu arbejder vi meget med positivitet, meget mere bevidst end vi gjorde tidligere. Vi lægger meget mere vægt på vores kraftords energi og forståelse, som har en dybere betydning end tidligere. Vi tager et kæmpe løft på skolen lige nu hos alle elever. Vi er ved at se, om vi kan udvikle dem til mestre. Det kræver en stor udvikling i sig selv og større gruppeforståelse. Det kommer efterhånden, som man bliver udviklet som sjæle, så kommer der en indre gruppefusion, som er ren kærlighed, ren tillid og forståelse. Det er den, vi bygger på lige nu. Det betyder, at jo mere man er i sin ophøjede bevidsthed, jo mindre kan sygdom komme ind i vores liv, fordi vi afkaster sygdom. Vi afkaster fremtidige sygdomme, ved at omdanne os til sjælsstyrede personligheder. Det er dejligt at tænke på, at det arbejde man laver bærer frugt på den lange bane, både på den korte bane og den lange bane. Så det er igen noget med tro, tillid og kærlig forståelse.

Lad os meditere på, at vi alle er tillidsskabere. Når vi er tillidsskabere, så er vi også positive. Positivitet er det, der løfter og inspirerer. Har man gået i lang tid i nedtrykt tilstand, ligegyldighed, ubetydelighed og underlegenheds følelser. Det er tydeligt at se, hvad man lever i, men det er også tydeligt at se, hvad man er ved at forvandle sig hen imod. Mange tænker, vi er jo der, hvor du snakker om Peter, men når man får en mere positiv drejning, så opdager man, at man ikke er der helt, idet man opdager, at der er dybere niveauer inde i en selv, end det man udfører lige nu. Men det er en stor glæde for mig at se, at man træder over tærsklen og bliver mere styret af sit indre liv, som er fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse. Det er dejligt at se, når I overskrider tærsklen fra personligheden til det sjælelige liv. Det er smukt, og folk kommer til at skinne af renhed, kærlighed og tillid. En stor fornøjelse at være vidne til, og det er dejligt at se harmonien i folk, når de er til stede i en indre væren af positivitet, kærlighed og tillid.

Lad os forestille os, at vi er lysvæsener, der er fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse. Vi er lysvæsener, vi er solengle, vi er sjælen. Sjælen lyser, kærligheden er visdommen og styrken. Vi skal forestille os, at vi kan se os selv indefra. Når vi sidder og kigger ud i verden, så kigger vi dybest set indefra. Lad os prøve at se, det man ser indad til ind mod sin højere bevidsthed. Forestil jer at tilliden er til stede her hele tiden, og forestil jer at når man ser indad mod kærligheden mod lyset imod de åndelige dimensioner, når man gør det fuld bevidst, og det efterhånden bliver grundenergien inde i en selv. En grundenergi af ren væren og ren kærlighed. Når man har den indre viden, og man har skrællet mange af lagene af ens personlighed, så får vi en større indre styrke, der er bygget op på medfølelse, tolerance og tillid. Lad os forestille os, at det er det, man har inde i sig selv, og det er det, man ønsker at videregive til andre mennesker.

Prøv i dag at bygge en indre opkobling op, være tilstede i den og være bevidst om, at man kan se ind på det indre liv, og man kan leve det indre liv. Forestil jer I har lukket øjnene og ser indad ind i jeres ophøjede bevidsthed. Forestil jer i lader accepten modtage jer, ligesom I synker ind i jeres højere bevidsthed. Det jeg snakker om her er selvfølgelig en forudsætning af, at der ingen tanker og følelsesliv er, der forhindrer dig i at hvile i jeres indre liv. Prøv at være bevidst indadtil i lys, kærlighed og tillid, ved at bygge en meditation ind i jer selv, hvor I lægger energien i accepten. Hvil i det indre liv, der er bygget på kærlighed, tillid og forståelse og være tilstede indad til. Prøv at lade accepten modtage jer, forestil jer I overgiver jer til accepten, til accepten og medfølelsen. I den proces bliver I automatisk harmløse. Forestil jer I kan sidde med åbne øjne og være bevidst indad til. I har sådan en midterposition, I kan se indad til. I er bevidste om, at I kan se med jeres øjne. Øjnene bliver fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse. Idet man ser indad, og er bevidst ind i accepten, når man er bevidst her i hjertechakraet i hovedcenteret, og man begynder at se udad, så har man både et fysisk syn og et indre syn. Når man begynder at se uden at se udadtil, og man ser med den indre bevidsthed, så ser man igennem lysaspekter, som er fyldt op med kærlighed. I ser en anden verden. I ser gennem accepten. Mens I arbejder med den dobbelte funktion her, så vil jeg tilføje jer en åndelig energioverførsel. En åndelig velsignelse. Når I får et frisk vindpust ind i jeres bevidsthed, en åndelig velsignelse. Bliv ved med at være total bevidst indadtil, samtidig med at I er det udadtil. Man kan se andre lyse, og man kan se deres lyslegemer. Det fysiske legeme er trådt i baggrunden, og det bliver lyst, kærligheden styrer. Mens I arbejder med meditationen prøv at gå ind i en ren væren af kærlighed. I synker ind i accepten, samtidig giver jeg energi og en åndelig velsignelse gennem jeres bevidsthed, jeg arbejder fra sjæl til sjæl. Når jeg overfører åndelig energi til jer, så begynder I at bevæge jer fra sjælsbevidstheden ind mod den monadiske bevidsthed. I er på vej, vi bygger på Antakaranaen til større gruppefusion og gruppekærlighed. Vi skaber nye nationer, vi bygger på en ny verden i ren kærlighed, tillid og forståelse. **Nøgleordene i dag er ren kærlighed, tillid og forståelse.**

God morgen til alle, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Vær tilstede i den indre væren. Vi lader lys og kærlighed gennemstrømme menneskeheden til indre oplysning, forståelse, kærlighed og tillid. Jeg siger mit kraftord til sidst. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelig manifestation på vores klode og andre kloder. Lige det vi er ved at lave her, det betyder, at man ser fra det indre liv en indre accept og lader accepten være til stede i videregivelsen, så bliver jeres lyslegemer aktive. Jeres sjælsbevidsthed bliver aktiv, og det betyder Kristi tilsynekomst. God morgen. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag i lys, kærlighed, tillid og forståelse.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk