

Nr. 863 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 24. januar 2021

Nøgleord: Livsglæden, skaberkraften, kærlighedsenergien og kærligheden i Guds hjerte.

Godmorgen i dag er det søndag den 24. jan. 2021 og vi skal have Morgenmeditation nr. 863.

Jeg tænker på, når vi arbejder med kærlighedsenergien, for mange mennesker er kærlighed ikke ren kærlighed, den er forbundet med begrænsninger. Det er lidt mærkeligt at tænke på, så er det jo ikke ren kærlighed længere. Nu er vi jo begyndt med nogle nye aftengrupper, hvor vi arbejder med positiv tænkning, fuldstændig positiv tænkning hvor der ingen personlighedsopfattelse er i i hvert fald meget, meget lidt. Det er rigtig spændende at se, når folk begynder at modtage kærlighedsenergien, og de skal udvikle kærlighedsenergien i deres liv, og så videregive kærligheden, det er der, det kniber lidt meget det med videregivelsen. Det er vores skaberkraft, man ikke har lært at anvende endnu. Man har let kunnet anvende det mod det negative, og så bliver man jo negativ i opfattelsen.

Men hvis man udtrykker kærligheden, den ubetingede kærlighed, hvor bevidstheden kommer fra kærlighedskilden i Guds hjerte, så er det en helt anden situation. Så betyder det jo, at den kærlighedsenergi at for at komme til at strømme ind i vores bevidsthed, så skal den passere vores fysiske hjernebevidsthed, og det vil sige, den kommer også i forbindelse med vores astrallegeme, det er der, vi får et problem i skabelsesprocessen, når vi skal overføre kærligheden fra et rent hjerte til udtryksformen i vores bevidsthed, fordi så går det ind i forbindelse med underbevidstheden, det er der mange forskellige niveauer på for at komme til videregivelse.

Mange mennesker lægger jo låg på at videreudvikle sig. De siger, at nu er vi kommet til et stadie i vores liv, hvor det fungerer godt, det er dejligt at være her, rigtig dejligt, det er lige det, jeg har glædet mig til. Men der er altid det, man har oplevet tidligere, i tidligere inkarnationer, alting begynder så at komme til overfladen her, hvor vi begynder at få lidt fred i vores sind, fordi vi gerne vil udtrykke kærligheden. Men alle de ting der ligger underdrejet under os, de begynder at blive synlige lige her. Det er evolutionskræfterne, der trækker det frem, når vi siger, nu er der styr på det, nu kan vi gøre det, nu kan vi realisere den rene kærlighed. Det er kun glædeligt, når folk kommer dertil, at det er det, de vil, men det procesforløb der ligger i selve frigørelsen, skal man sådan set ind og kigge på. Det er det, der hedder tærskelvogteren, det er, om man nu virkelig vil kærligheden, eller om det kun er begrænsningsdele af kærligheden, man tager til sig, det er altid interessant at se på. Den ene ting og den anden ting, hvordan det fungerer.

Det er også her, prøvelserne de ligger, om vi nu vil den rene kærlighed, eller om det kun er dele af den. I kan tænke over det, hvor står jeg henne lige nu? Stille sig selv spørgsmålet, hvor er jeg henne lige nu, hvor er jeg i processen?

Hvis nu jeg overfører en velsignet energi til jer, så betyder det, at masser af de ting I står i, der er besværlige, bliver I frigjorte fra, i hvert fald i det stykke tid jeg giver energien. Det betyder, at den bundethed man har til sin personopfattelse, den ophæves, man kan se tingene gennem klarhedens lys og se de nye muligheder. Når de nye muligheder bliver synlige, så er det der, den næste proces altid kommer, det er at begynde at skrive tingene ned, de nye erkendelser, simpelthen for at gå erkendelsesvejen til den oplyste vej. Når man så sender processerne til mig, så holder man kanalen ren, så man kan blive ved at få gennemstrømning af energi fra sin egen højere bevidsthed, som hænger sammen med det guddommelige inde i os selv. Vi kan holde stien ren, vi kan skabe muligheder, og vi kan begynde at anvende skaberkraften. Skaberkraften er tredje stråle energi.

Rigtig mange mennesker arbejder på at prøve at udvikle anden stråle energien, der hedder kærlighed og visdom. Den hæver bevidstheden fra haracenteret op til hjerteenergien. Skaberkraften ligger i haracenteret/sakralcenteret, det er det, der skal anvendes til et højere formål til at hæve menneskeheden bevidsthed med.

Vi kan så altid se på os selv, om vi bruger vores evner og kræfter til at hæve energien med til at realisere kærlighedsaspektet i jer selv, eller om man står stille lige her. Nogle mennesker synes, at nu går det godt, og mange mennesker har lagt låg på deres fremtidige naturlige udviklingsområder, som er delvis gået i stå.

Jeg ser heldigvis mange, de får en større genklang i deres liv, med noget der bliver brugbart efterhånden, hvis man arbejder med kærligheden.

Lad os nu sige at vi kunne anvende vores skaberkraft bygget sammen med kærlighed hver eneste dag, så ville der opstå en anden livsform, end den man oftest ser i dag. Det man ser mange gange i dag er, at der ligger et stort selvhad, hvor man ikke tror på sine egne evner, det trækker ned i kærlighedsenergien, ned i begrænsningsformerne. Men vi arbejder på i dag på at sige, at vi arbejder på den ubetingede kærlighed, den ubetingede kærlighed, hvor vi samtidig vil anvende vores skaberkraft. Forestil jer vi kan skabe nye livsformer, nye muligheder som er usynlig for den, der lægger låg på sin egen udvikling.

Vi mediterer i dag på **livsglæden, skaberkraften, kærlighedsenergien og kærligheden i Guds hjerte, det er også kraftordene i dag.** Lad os meditere på det i dag.

Hvis nu vi kan begynde at anvende viljens energi, så kan vi få tingene til at ske. Forestil jer vi arbejder på et oplyst tankesind, et oplyst tankesind hvor der ingen hemmeligheder ligger i, hvor den højere bevidsthed kan strømme rent igennem.

Vi arbejder med at udvikle skaberkraften, den har altid været der, det er bare ikke det samme som at bruge den og videregive den indsigt man har fået og anvende kærlighed og visdom. Når vi anvender kærlighed og visdom, så er vi altid åbne for ekspansion og videre udvikling oplyst i vores bevidsthed, i sjælsbevidstheden.

Vi mediterer på kærlighedskilden i Guds hjerte prøver at realisere den guddommelige kærlighedsenergi og bevidsthed. Lad kærligheden sejre.

Så vil jeg gerne ønske jer en fantastisk god søndag, måske skal I ud at gå nogle dejlige søndagsture, det er jo altid dejligt med noget motion. En god cykeltur er også godt. Godmorgen, hav en fantastisk god dag. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk