

Nr. 864 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 25. januar 2021

Nøgleord: Der er mest positiv karma.

Godmorgen, i dag er det mandag 25. januar 2021, vi skal have morgenmeditation nr. 864.

Jeg kom til at tænke på min fortid og nogle af mine inspirationskilder. Jeg har altid haft det sådan helt fra barn af, at jeg kunne både lytte til, hvad folk snakkede om og også lytte til deres tanker, jeg havde sådan en dobbelt opfattelse. Det var altid lidt forvirrende for mig, for mange gange når jeg lyttede til de voksne, så sagde de en ting, og de tænkte noget andet, og de ting var lige tydelige for mig. Det var vanskeligt at skelne, om jeg havde hørt det, eller jeg havde opfattet det intuitivt. Så mange gange har det gjort mig meget fremsynet i forhold til andre mennesker, fordi man kendte jo deres inderste tanker, hvad de ville.

Men hvad de ikke kunne gøre var, at de ikke kunne overholde deres eget regelsæt, som de havde sat op for sig selv på dagen, det kunne de ikke, og det forvirrede mig meget, at de ikke gjorde det, de tænkte på men gjorde noget andet.

Jeg kan huske, at jeg altid har været meget interesseret i Jesus og Jesu lignelser, bibelhistorien. Jeg havde en lærer på skolen, det var en ældre mand, jeg tror han var 70 år eller deromkring, han hed lærer Vestergård, han var rigtig dygtig til at fortælle de her ting. Jeg syntes, han var dygtig. De andre gjorde altid nar af ham. Jeg prøvede altid at tage ham i forsvar, fordi han havde et indre budskab, som fængede mig. Det gjorde altid bibelhistorie interessant for mig at høre på de ting, fordi der var genkendelse inde i mig selv. Ham og mig vi fik det godt sammen lærer Vestergård, han blev bare misforstået, han var for svag i sin formulering. Jeg kunne ikke råde ret meget bod på det, fordi jeg var så lille, men jeg havde lidt forståelse for ham.

Så op igennem min tid var jeg altid interesseret i det, som andre ikke interesserede sig for. Det viste sig, det var det okkulte, at det var det, jeg var interesseret i okkultismen og oplysthed. Så det er sådan en evne, jeg altid har haft, en medfødt evne hvor jeg var nysgerrig og interesseret i at se, hvad der var årsagen til de forskellige problemer og arbejde med det.

Jeg havde der meget tidligt i min barndom, der begyndte jeg som sagt, at interessere mig for det der hedder det indre hierarki. Jeg begyndte at opdage, at der var noget, der snakkede til mig, kunne inspirere mig. Det var jo dejligt, at have sådan en ting man kunne se igennem. Noget der kunne være svært den ene dag om morgenen kunne være løst om aftenen, og den viden jeg fik indsigt i, var altid givet videre inden 3. dag. Den ene dag hvor jeg fik ting, jeg skulle løse, løste jeg i løbet af dagen, og den næste dag var det i hvertfald en realitet, at det var noget, jeg kom ud med, at man kunne gøre sådan og sådan i stedet for.

Det fik jeg selvfølgelig meget skældud for, fordi så var jeg gammelklog. Det passede ikke ret godt ind, da jeg var kommet i murerlære, da jeg var 15 år gammel, at jeg havde ligesom en gammel viden med mig. "Det er da logisk, det er sådan," sagde jeg så.

Noget jeg begyndte at interessere mig for, da jeg var 16 -17 år gammel, det var det indre liv, fordi jeg kunne jo høre og se det indre liv for mig. Når man fortalte om nogle ting, så kunne jeg se tingene indefra. Efterhånden begyndte jeg at interessere mig meget for Hierarkiet. Der kom sådan en tilsynekomst inde i min bevidsthed, at det var det, jeg skulle begynde at studere og læse om. Det begyndte jeg så med. Det gav mig sådan en dyb indre ligevægt. Når det var svært, havde jeg ligesom noget at støtte mig til, jeg kunne mærke, der var noget, der kunne hjælpe mig. Jeg har altid troet, at alle mennesker havde noget, der kunne hjælpe dem. Jeg har også altid troet, at alle mennesker de både kunne se og høre det indre liv i deres bevidsthed. Det har jeg altid troet, alle mennesker

kunne gøre, men jeg fandt efterhånden ud af, at det var det ikke. Så havde jeg en styrke i altid at være meget forudseende, så de ting jeg begyndte at udvikle, var en forudsethed, et fremskridt for at løfte udvikling i gang.

Jeg kan huske i 1970'erne og fremad, der interesserede jeg mig meget for TM transcendental meditation. For mit vedkommende, da jeg begyndte at arbejde med det, hvor man arbejdede på et mantra, lukkede det altid op til uanede videns mængder, og jeg fik mange ud af kroppen oplevelser,

som jeg dengang var forskrækket over. Jeg vidste ikke, hvad det handlede om, men senere hen kom jeg til at lære lidt dybere om det. Man kan sige, jeg fik en intuitiv inspiration til at søge dybere ind hvordan og hvorledes, man begynder at meditere på en dybere måde. Jeg var i meditativ tilstand meget af tiden.

Der i 1975-1977 der havde vi samtidig i min familie mange dødsfald, og det lukkede op til ny viden for mig, og det vil så sige, at min søgen indadtil var blevet større. Jeg arbejdede meget med det indre liv og den indre forståelse. Når jeg ser tilbage i bakspejlet, så kan jeg jo se, at det jeg var inspireret af, var Hierarkiet og Hierarkiets mestre.

Som tiden gik, så opdagede jeg jo efterhånden, jeg kom til at arbejde med det, så kom jeg til at arbejde med en strålemester, der hed Rakoczy eller greven af Saint-Germain. Det viste sig, det var en 7. stråle mester for at skabe nye livsformer og nytænkning. Så man kan sige, at allerede fra barnsben var jeg inspireret af de ting.

Så når folk spørger mig, ”hvem arbejder du for?” ”Jeg er ansat af den indre verdensstyrelse,” siger jeg så. ”Det er da noget sludder,” siger de så, ”det kan du da ikke være inspireret af.” ”Det er jeg.” Der er en vis forudseenhed, jeg kunne se ind i andre situationer, og se hvordan og hvorledes de fungerede. Jeg kunne begynde at opdage dengang, at der også var andre mennesker, der interesserede sig for det samme som mig, så øges tilstrømningen af energi. Jeg tænkte, ”oh Peter din vej, dit liv bliver i hvertfald anderledes end andres,” det kunne jeg mærke tydeligt.

Jeg kom til at studere meget omkring de forskellige mestre, det gør jeg stadigvæk. Lige nu arbejder vi med 4. stråle mesteren, harmoni og konflikt, positive egenskaber. Det er et fantastisk værktøj, og en fantastisk inspiration man kan få fra de indre verdener. Vi arbejder med realiseringen af Planen. Den guddommelige plan begynder at opfatte Hierarkiets bestræbelser.

Vi bygger også på skolen her en indre ashram, en indre forståelse, en gensidig forståelse for at hæve menneskehedens bevidsthed, klodens bevidsthed. Noget af det værktøj vi bruger til det for at komme dybere ind, det er det, der hedder delpersonlighedsskemaet. Det er for at vise, hvordan vi tænker i vores personlighedsopfattelse, og hvordan og hvorledes man kan dreje det over til Siriusbevidsthed, kærlighedsbevidstheden. Kærlighedsbevidstheden er lig med kristusbevidstheden. Det vil sige, når man forvandler tingene og tager kærlighedsenergien med også, så arbejder man også med skaberkraften, man begynder at skabe nye relationer for andre mennesker.

Altid når vi har været ude at rejse i udlandet, der har jeg kunnet mærke andre mennesker, og se dem have lignende inspirationskilder, som jeg havde. Jeg kan huske, engang jeg var nede ved Sai Baba, der var der altid tryk på, fordi jeg ikke forstod sproget. Men der var en dag, jeg var inde i Ashramen, og jeg snakkede med nogle mennesker helt naturligt, ligesom når jeg snakker dansk. Jeg snakkede med en fyr, vi snakkede bare sammen, det fungerede perfekt, vi havde nogle timer, der gik godt. Han oversatte en del fra Telugu til hans sprog. Jeg havde min ekskone med dernede, hun sagde, ”hvem var tolk for dig?” ”Jamen det var ham her.” Da vi kom til at snakke dybere, så havde han oversat fra Telugu til hans sprog. ”Peter han er jo ikke dansker ham der.” ”Det er han da vel nok,” sagde jeg, ”vi har da snakket sammen om det hele her.” ”Så viste det sig, at han var østriger.

Så en anden gang da jeg ligesom var kommet fra den høje energi og til den almindelige bevidsthed, så kunne jeg ikke forstå, hvad han sagde. Men da jeg var i min ophøjede bevidsthed, da kunne jeg kommunikere med ham uden sproggrænser, de eksisterede ikke. Det var sjovt at opdage det. Det vil sige, at da jeg ligesom var kommet tilbage i min personlighedsopfattelse, så opfattede jeg ikke det samme, som jeg havde gjort før.

Det betyder, at vi hele tiden skal se lidt længere frem i vores dagligdag ikke bare i vores daglige virke og personlighedsopfattelsen. Men lad os forestille os at vi er ansat af Hierarkiets mestre, som kan inspirere os til at løfte klodens bevidsthed. Når vi tænker den vej rundt, så er der større bevidsthedsområder inde i os, der bliver aktiveret. De bliver aktiveret af indre vejledere. Det vil sige, de indre vejledere vi har, dem kan vi udvikle med vores bevidsthed, jo mere vi stræber efter at udvikle, så bliver de indre vejledere skiftet ud til nogen, der har en større udviklingsgrad. Det er sådan en gensidig forståelse, at man bliver ved med at udvide sin bevidsthed. Det er meget interessant, synes jeg i hvert fald.

Jeg kan huske, som dreng så sagde jeg, ”er det ikke interessant?” Folk de synes altid, at alt det jeg snakker om, det kender de jo ingenting til. ”Jamen de verdener de er jo lige op af hinanden, vi kan da lige så godt bare bruge det stof fremadskridende, der ligger i fremtiden og være fremadskridende i vores udvikling, det er da meget nemmere, og det er da meget sjovere. Noget af det gamle vi har, det er jo opslidt, folk kan være opslidte, andre ting kan være opslidte, så vi er nødt til at se, at den eneste vej fremad det er altså fremad, og at have tilliden til at vi går fremad.

Det er interessant at tænke på, at andre mennesker har de samme, nogle mennesker i andre lande har de samme tiltag, som jeg har haft, hvor de bliver inspiratorer for et folkeslag. Min inspiration er også et folkeslag, der hedder menneskeheden, fordi jeg altid synes, at man kan skabe en ny ligevægt overalt, nye forståelsesrammer.

Lad os meditere i dag på Greven af Saint Germain, 7. stråle mesteren. Det har jeg gjort meget i mine yngre dage, og det har givet mig meget inspiration. Jeg har selvfølgelig studeret de forskellige inkarnationer, han har haft og hans virke. Selv om man ikke lige ved, hvad jeg snakker om i starten, så kan man jo slå det op i leksikon eller andre steder og se, hvad det handler om, og så udvider man sin bevidsthed igen.

Noget af det jeg arbejder med er at udvikle lederne i det næste rodracesystem, som bliver telepatisk opfattende. Husk på vi er født med skaberkraften, kærligheden, nytænkning. Vi er selvfølgelig også født med familiens mønstre, og hvad vi skal lære af nye udviklingsområder i denne inkarnation. Karmiske relationer, vi skal huske en ting, der er mest positiv karma. **Vi kan tage overskriften, der er mest positiv karma.**

Det er en proces at gå fra personlighedsopfattelse til sjælsbevidsthed, men det er en positiv proces. Vi kan også skabe videre udvikling af positive processer, der er flere ting, man kan sige, men nu kan jeg jo sige godmorgen, og så kan jeg ønske jer en fantastisk god dag i nytænkning, positiv tænkning, og så prøv at realisere det positive hver dag. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk