

## **Nr. 874 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation torsdag den 4. februar 2021

**Nøgleord: Lad kærligheden blomstre.**

Godmorgen og velopstået til en ny spændende dag torsdag den 4. februar 2021.

Vi skal se på, når vi er ved at forandre os, er ved at forandre os, så kommer der altid meget modstand, det der kommer ind, er angst og frygt. Angst og frygt kommer ind, når vi begynder at forandre os, bliver mere positive end vi var før. Nogle mennesker bliver enormt vrede, fordi de ligger i følelsen af, at det er synd for mig at skulle ændre på tingene. Nogen gange kan man slet ikke se, hvad man skal ændre på, man forstår det slet ikke. Så skal man have tillid, tillid til forandringsprocessen og sige, ”ok, jeg har en blind vinkel her, den er jeg nødt til at få noget oplyshed på.” Men det er vigtigt at lægge en kærlig forståelse ind, når man skal forandre sig, en kærlig forståelse.

Jeg tror her i dag skal vi ind og arbejde med villigheden i forandring

Jeg tror her i dag, der skal vi kigge lidt mere på kærligheden, kærlighed og visdom. Når vi tænker på, at vi bor her på en smertens og lidelsens planet, er det for at udvikle kærlighed, men det er ikke meningen, at vi skal stå fast i begrænsningen. Vi kan se, Corona sygdommen er i virkeligheden en epidemi af angst og frygt, som er ved at lamme hele kloden. Vi er nødt til at se på det og sige, det er kommet ind til os, for at vi skal udvikle ny bevidsthed, som er kærlighed, tillid og ny forståelse. Vores begærliv skal ændres til positiv tænkning. Når vi målrettede arbejder på at give kærlighed, tillid og visdom, så er der ingen vrede, angst og frygt. Så vi skal bremse det som noget af det første, så det er en god ide. Vi ved jo, at angst og frygt smitter, det springer fra den ene til den anden, det er utroligt at se på, hvor hurtigt det går. Kan vi nu få kærligheden til at blomstre lige så hurtigt, det sker ved, at man har tillid til den proces, at vi skal ændre på vores opfattelse og blive meget mere positive.

Vi ved, at de sårede følelser låser en ned, og så beholder man sin uvidenhed i stedet for at tænke på at blive fyldt op med visdom. Når vi tænker på, at universets bevidsthed er der utrolig meget energi i, vi ved jo, at universet er der til at hjælpe os. Når man lægger troen og tilliden ind til universets bevidsthed, så vil vi begynde at forandre os, vi vil begynde at hæve vores bevidsthed gennem kærlighed, lys og tillid. Det er en god ide at blive fyldt op med kærlighed. Kærligheden løfter, kærligheden inspirerer. Vi skal arbejde med at forøge vores kærlighedsliv og tillid.

Lad os i dag meditere på at Gud ser mig, Gud ser vores planet. Så kigger vi på den forandring, der skal til her, det er kærlighed og tillid. Vi mediterer i dag på, at Gud ser mig, og at vi er fyldt op med guddommelig kærlighed indefra.

Vi mediterer i dag på, at Gud ser mig.

Vi skal tænke på, at vi er på vej ind i en ny tidsalder, og at det er telepatien, der overtager. Spærren det er angst, frygt og uvidenhed og hukommelsen.

Vi mediterer på, at Gud ser mig, og Gud er inde i os. Jeg vil overføre energi til jer og til menneskeheden. Vi kan gøre det sammen, vi kan legemliggøre Guds kærlighed inde i vores hjerter, inde i vores bevidsthed. Det er noget, der ligger inde i os, vi har bare ikke fokus på det, at den guddommelige kærlighed er inde i os. Det kan knibe med at tro på det, og så skal vi arbejde med tro og tillid som det første. Hvis troen og tilliden ikke er tilstede, så ligger der angst og frygt, og det vil sige, at giver man energi til angst og frygt, så kommer vreden, så

kommer fastlåstheden, og så kommer desperationen. Vi kan ændre de her ting ved at tro på kærligheden, tro på tilliden og den kærlige forståelse. Vi lader lysets kræfter strømme igennem og ud på kloden og ind i os selv.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi. Hvis vi fokuserer ind mod den guddommelige kærlighed, så vil vi få en forløsning inde i os allesammen på en gang, vi kan forløse angst og frygt, modstand, smerter, lidelser, vrede. Vi kan omdanne til lys, kærlighed og tillid og kærlig forståelse. Vi har brug for kærligheden.

Mange mennesker er ikke vokset op i kærligheden, de skal først til at lære de her ting. Kærligheden som grundenergi, kærligheden som bærekraft. Jeg legemliggør Guds kærlighed. Jeg ser menneskeheden begynder at lyse, tristheden forsvinder. Hver eneste gammel begrænsning blegner gennem lyset, kærlighedslyset fra Guds hjerte.

Jeg overfører kærlighedslyset til jer. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Vi har en skaberkraft inde i os, der overgår al forstand, som lever i det evige. Forestil jer når I lægger kærligheden ind i morgenmeditationen, og vi forener os i vores højere bevidsthed. Det er ligesom en solopgang, der opstår inde i vores hjerter og inde i hjertechakraet i hovedcenteret, en solopgang i den guddommelige nærværelse, den ligger i lyset og i kærligheden, og det er det, jeg prøver at formidle til jer.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, jeg legemliggør Guds kærlighed i alle sind og alle bevidstheder. Vi kan alle være formidlere af kærlighedsaspektet, lige meget hvilket folkeslag man lever i. Alle har kærligheden med dybest inde i os selv, vi har også nådens lys og tilgivelsen. Vi har fantastiske muligheder hver eneste dag. Lad os leve i den ophøjede væren og ikke i angst og frygt, stress, lad det blegne og lad kærligheden blomstre.

**Lad kærligheden blomstre skal være nøgleordene i dag.**

Nu vil jeg gerne sige godmorgen til jer og ønske jer en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)