

Nr. 881 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 11. februar 2021

Nøgleord: Tænk på jeg kan begynde at opleve, at folk bliver glade og harmoniske.

Godmorgen og velopstået. I dag er det jo en frisk ny dag, det er torsdag den 11. feb. 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 881. Godt nok.

Se i går havde vi jo igen en god dag på skolen, positive mennesker, mennesker der gerne vil lære noget og nå længere frem i deres udvikling, og det spændende de oplever, hvor vi oplever velvillighed og indre fordybelse, vi møder på den åndelige Antakarana i går. Det er spændende at se, hvad det bringer folk til de store forståelser, den indre afklarethed, hvor følelseslivet ikke er tilstede. Det er spændende at komme dertil, det kan vi jo allesammen komme hen til.

Vi skal jo tænke på, at der er jo kun en, der tænker inde i os i vores tankeliv, det er os selv. Men hvis nu man har oplevet, at leve i en familieforhold hvor der har været meget kritik og negativitet og modstand og alt sådan ting, så efterligner børnene jo nøjagtigt det samme, som forældrene de gik inde i, så bliver de et produkt af forældrene. Så kan man give forældrene skylden for det, men det skal vi jo ikke helt, fordi vi er jo selv sjæle, der er i fysisk inkarnation for at lære ny bevidsthed. Vi har selv evnen til at forvandle tingene.

Jeg ser sommetider, når folk fungerer, fungerer de for det meste godt. Jeg ser nogen gange, at hvis folk har haft store problemer i barndommen, ungdomsårene, modstand mod forældrene, modvillighed, vrede, had, jamen så ligger det stadigvæk inde i os.

Man kan så møde en ny partner eller andre ting, så kan forelskelsen være et stykke tid, så glemmer man faktisk de store modstande, man har inde i sig selv, så kører forholdet fornuftigt i et stykke tid. Så bliver der på et nyt tidspunkt, så kommer der nye skuffelser ind igen, som er lig med de mønstre, man havde tidligere i sit liv. Så kan man gøre to ting, den ene ting man kan gøre, det er at begynde at frigøre sig for begrænsninger, den anden ting det er, at man kan lægge låg på. Nogen gange hvis der er sket en eller anden ting, som faktisk kan ødelægge et parforhold, så kan man lægge låg på det, og hvis man bliver ved med at være i modvilligheden, vreden, hadet og kritikken, skyldfølelsen, skælde ud og de ting, så laver man forgiftningstilstande i sin krop. Man forgifter sig selv, man ødelægger sin krop, fordi der er lagt låg på. Et låg på det betyder, tingene ikke forvandles, det koger stadigvæk op indvendig, og pludselig ryger låget af, så kommer der kraftige udbrud og vrede.

Sådan en vrede, den kan man ligge og have inde i kroppen hele tiden, det sætter sig jo på et tidspunkt, så sker der det, at når man fastlåser tingene i lang tid, så tærer man på selvet, og man nedbryder kroppen, og man nedbryder de omgivelser, man går i. Jamen bliver man ved med at køre i det, jamen så mister man jo livet, fordi man ødelægger de livslegemer, man skal fungere i. Så det er vigtigt at kan træde ind i det positive liv. Men der er jo det mange gange, at så er det negative blevet ens venner, de negative mønstre, selve kritikken, vreden, irritationen er blevet et venskab, man ikke vil af med. Man kan sige, det gør ondt at komme af med en begrænsning. Men det er vigtigt at begynde at frigøre sig fra en begrænsning og omdanne den til positiv energi. Det jeg snakker lidt om i dag her, det er, at man ikke har løst problemet tidligere, og man har lagt låg på problemet. Man kan hurtigt kaste skyld på et andet menneske, der ligner problemet, men at man er ikke problemet.

Jeg får ofte skældud, for de ting tidligere man har oplevet i sin barndom, fordi jeg ligner det problem, de har. Det er fordi, at jeg viser jer skyggesider. Så tror I, det er mig, der er problemet, men i virkeligheden kommer I til at se jeres eget problem inde i jer selv. Det er den, der er svær at se på. Så når man siger, nu ændrer vi på det og lægger positiv tænkning ind og laver en forvandlingsproces i vores personlighed og retter vores legemer op

igen til nytænkning, ny forståelse. Forestil jer hvis man har et kærlighedslegeme, man udsender kærlighed konstant, så er situationen en helt, helt, helt anden, så betyder det også, at man tiltrækker. Så den der er venlig, det der er vigtig, det er at have venligheden i sine tanker og sit ordforbrug, så man ikke kommer til at sige noget uvenlig. Det betyder, det man gør, det skal være integreret i en selv, det er ikke bare ord, det er virkeligheden.

Når virkeligheden er tilstede, så er der sjælsenergi tilstede, så er det i alt, så er det spændende igen, så er livet spændende, fordi sjælen er kærligheden. Modvilligheden er de negative tanker, som man har lagt låg på tidligere, løser op igen, og der kommer tingene frem igen. Jeg vil lige køre det sammen med nogle eksempler jeg kender.

Min bror Simon han var meget, meget selvoptaget af sig selv, og hvad han kan præstere, og hvad han kan ditten og datten. Han manglede hjerteenergi, kærlighedsenergi. Vi var vidt forskellige, han kører meget på materialistiske ting, jeg kører meget kærlighedsvejen. Så vi stødte sammen mange gange, rigtig mange gange, faktisk et helt liv, i kampen mod det positive. Jeg ønskede det positive, han havde besvær med at se det, han synes han gjorde det, men han blev intellektstyret uden at have hjerteenergien med. Jeg prøvede hele tiden at få ham til at bruge kærligheden først.

Jeg sagde til ham, ”hvis du ikke kan sige noget godt om andre, så hold din mund, men lad være med at være negativ. Prøv nu at se det positive.” Så sagde han, ”det kan jeg ikke se, det har jeg heller ikke lyst til,” sagde han. ”Jamen vi andre vi kan ikke holde ud at høre på dig, være sammen med dig,” sagde jeg til ham.

Så jeg kørte nogen gange hjem oppe fra ham, og siger ”det her det er sku for, det er for grov,” sagde jeg så. ”Jeg kommer, fordi vi skal være positive, vi skal øve os i at være positive.” ”Jamen der er ingenting, der er sjovt,” siger han så. ”Jamen vi kan få det til at blive sjovt,” siger jeg.

Så kan man fordybe sig i sine egne problemer og skabe problemer, og dem kan man give til andre mennesker. Så har han haft nogle hjerteproblemer, blodprop i hjertet som 30-årig, bypassoperation som 39-årig, kræft som 43-årig, og på et tidspunkt virkede kræften så stærk, at han ikke kunne blive forvandlet, han kunne ikke komme videre. Og så sagde jeg til ham, ”nu må du leve med det her, så lang tid du kan, vi kan ingenting hjælpe dig med.” Så snakkede jeg lidt med Simon der, og sagde, ”den eneste udvej du har tilbage, det er at begynde at blive sjælsstyret, og hvis karma tillader det, så kan du få livsforlængelse, men du skal have et positivt sindelag.” Det gik han så med til, fordi der var ikke andre udveje. Så begyndte jeg at arbejde med fjernhealing med ham og snakke i det positive. Han vidste godt, hvis han ikke kom ind i det positive, jamen så ville han dø af kræftsygdommen. Han fik noget andet næring, han fik meget hjælp og meget omsorg, han kom ud af det igen, han overlevede kræftsygdommen. Men hans indre modvillighed, hans indre vrede var der jo stadigvæk, det var ikke forløst, der var lagt låg på.

Det betyder så, at senere hen i livet, når han møder de samme ting igen, så bryder den gamle sygdom frem igen. Det gør den også inde i os, hvis vi ikke forvandler alting, så kommer det frem igen. Så kræftsygdommen kom meget af kritik, vrede, modvillighed, og hvor det var vanskeligt at tilgive, tilgive sig selv og tilgive andre.

Mange mennesker synes, de er uretfærdigt behandlet, når de har sådan en sygdom, uden og se på hvad er årsagen til sygdommen? Jeg arbejder altid med årsagsbehandling. Så vi kan sige, at alt det man lægger låg på, det er ligesom en byld inde i kroppen. På et tidspunkt så kommer den til overfladen, så punkterer den, så betyder det, alt inde i os det begynder at komme ud af os. Mangler man livsglæde og kærlighed, vi ved, blodet er bærer af livsenergi og kærlighed, jamen så forsvinder blodet fra en. Der hvor man kan sige, at man er ramt, hænger sammen med sin udviklingsgrad i kroppen og i sin bevidsthed.

Når man på et tidspunkt kommer ind på den åndelige udviklingsvej, så kan man ikke træde tilbage igen, fordi der er ligesom en afgrund for at komme tilbage, til den man var før. Men hvis nu man ønsker at være den, man

var før, så skaber man modstand igen i sin bevidsthed og ind mod sjælen. Så skaber sjælen et fixpunkt i kroppen, og så vil der ligge en sygdom der, det er en naturlig proces.

Så vi skal hele tiden kigge på årsagen, hvad var årsagen til min sygdom? Gør jeg nu noget ved at forvandle det? Har jeg tillid til, at det kan ændres? Kan min opfattelse ændres?

Når man er for langt nede i energi, så kan man ikke selv gøre det med sin egen kraft, så er man nødt til at have hjælp. Man tager selvfølgelig til sin læge, og beder om al den hjælp man kan få. Det kan også hjælpe et vist stykke hen ad vejen, men det man har lagt låg på tidligere skal forløses igennem kærlighed, tillid og forståelse. Det er helbredelsen, den indre helbredelse i sit æteriske legeme, som har påvirkningsgrad på sit fysiske legeme. Så helbredelsen kommer indefra, når man er i kontakt med sine livsopgaver, sin livsglæde, positiv tænkning. Så kommer der forvandling indefra. Så siger man, ”jamen det vil jeg ikke,” ja så har man modvilligheden.

På et tidspunkt så opgiver sjælen og trækker sig tilbage. Det er ikke så godt, fordi så er vi ved at afvikle vores liv. Først kommer dementheden, der er plads til, at man dør tre gange. Det er, når man holder op med at nytænke i positive retninger. Så kommer bagefter dementheden, det er sådan mest ved ældre mennesker, og så senere hen dementheden det er der, hvor bevidsthedstråden bliver trukket, og går man videre i tingene, så bliver man trukket i livstråden, der ligger nede i hjertet, så er man fysisk død.

Men lad os nu leve her og være glade ved vores liv. Vær taknemmelig hver eneste dag, læg taknemmelighed ind, læg tillid ind.

Vi mediterer i dag på, at vi er en tillidsskaber, vi er en tillidsskaber, skaber tillid, velstand og kærlighed omkring os, opfatter igennem kærlig forståelse. Vi har snakket om det mange gange, i mange år, at det er noget, der virker at få kærligheden til at blomstre, kærligheden til at blomstre, oprigtigheden, ansvarligheden få det til at virke i sit liv.

Mediter på at vi er en tillidsskaber.

Når man lægger låg på en ting, så laver man karmisk knude, og den skal man jo løse op gennem medfølelse, kærlighed og tillid. Jeg glæder mig rigtig meget på jeres vegne, når vi tager hul på tingene, laver forandringen i kærlighedsaspektet og får kærlighedslyset til at lyse igen. Lad livsgnisten lyse, løfte og inspirere. Som sagt, jeg glæder mig på jeres vegne og på mine egne vegne. Tænk på jeg kan begynde at opleve, at folk bliver glade og harmoniske. Det er da en stor gave at få, en god morgengave at få, når glæden og tilliden er tilstede. Prøv at tænke på når vi giver en medfølelsesgave fra os, som det man kun gerne vil, medfølelse og omsorg. Når vi kan rette det inde i os selv, så kan vi være medvirkende til at hæve klodens bevidsthed. Vi kan sige, at alt det vi forløser i det liv her bliver en villighed i det næste liv. Men lad os få villigheden til at fungere med det samme igennem tillid, kærlighed og forståelse. Tænk på at det er en positiv energi, der virker altid tilliden og den kærlige forståelse.

Så vil jeg gerne sige godmorgen til jer allesammen. Godmorgen og jeg ønsker jer en velsignet dag igennem tillid, kærlig forståelse, medfølelse, tolerance. Lad os tage glæden til bords som Rita hun plejer at sige, jeg tager glæden til bords, og det er jo dejligt at tænke på, at det er glæden, der skal fungere. Jeg siger tak, fordi I lyttede med, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag i dag.

Og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk