

Nr. 890 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 20. februar 2021

Nøgleord: **Kærlig forståelse.**

Godmorgen og velkommen til overfladen. I dag er det lørdag den 20. feb. 2021, og vi skal have morgenmeditation nr. 890 så langt så godt.

I dag vil jeg godt snakke lidt om udvikling igen. Jeg er gået meget på messer før i tiden, det har været spændende. Jeg har haft mange med fra skolen på messer også, de har healet, haft samtaler med folk, hvor de har brugt alle deres gode evner for at fremme en indre udvikling. Kom og få en healing, healing er god til dig, det hjælper, så er der mange, der siger, hvad er healing for noget? Kan du bare lægge hænderne på folk, og så bliver de raske? Ja bogstavelig talt kan det være sådan. Så er der bare det ved det, at de mennesker de har haft en større udvikling i sig selv.

Dem der arbejder med healing, de går fra at være gennemsnitsmennesker, som er nysgerrige til at blive aspiranter, og det vil sige, når man går fra det ene niveau til det andet, så kommer der kriser ind i vores liv, kriser. Jeg ved godt, at normalt er man bange for kriser, men de kriser der kommer her, de hænger sammen med en frigørelsesproces, frigørelse fra vores lavere bevidsthed som er fysisk astral, og den bevidsthed har man haft længe, men man har så opdaget, at der er noget mere inde bagved. Det der ”mere” som almindelige mennesker ikke forstår, er mange gange bedst, at de bearbejder med sig selv, for det er bedst, fordi de ikke ønsker, at tillade andre skal påvirke dem. Der kan gå lang tid der, men så pludselig er de på de her messer, så møder de de her dygtige healere, som fortæller dem noget mere i god vilje, i kærlig vilje, en sjæl. De begynder at motivere folk til at arbejde med sjælsbevidstheden. Det er rigtig, rigtig godt og smukt. Jeg har set mange hændelser, når Rita har stået foran og motiveret folk. Jeg har set mange gange, når andre gode healere var til stede, og de har en fantastisk god mening og vilje til at hjælpe alle. Det er bare ikke alle, der er klar endnu til at begynde at tage det første skridt. Men de har givet dem et startskud. Det er dejligt at se vores gode healere, hvordan de har givet startskuddet og har nået til de ny mennesker, som render fra den ene messestand til den anden, hvor de nogle gange har været stærke nok til at sige ”prøv nu at høre her venner, I skal den her vej, I skal ind i en indre udvikling.”

Så har vi været så heldige, at vi har lavet foredrag samtidig de år, så dem der havde fået healing blev henvist til mig, hvor jeg kunne give dem nogle større impulser og mere energi og bevidsthed, måske hæve deres bevidsthed ud i en højere bevidsthed, og mange gange anvendte jeg clairvoyancen til at fortælle om deres tidligere inkarnationer, deres nutidsproblemer og deres fremtidige visioner. Det var et spændende arbejde at gøre det, og det har været utrolig spændende at have de her healerelever med her fra skolen, og se den samklang vi har til arbejdsprocessen. Det var rigtig smukt. Jeg tror, jeg har været på messer i 15 år i mange forskellige landsdele, også i Sverige.

Jeg har været i Egypten, Indien, jeg har været mange forskellige steder henne for at udbrede budskabet omkring Kristi tilsynkomst, Kærlighedsavataren, og jeg har mange gange snakket om overskygning af sjælene. Overskyggende sjæle det har jeg arbejdet med i mange år. Jeg har også været i stand til, sammen med de gode mennesker der er her på skolen at bygge en indre ashram op, hvor jeg kan tilføre åndelig energi.

Jeg tænker selvfølgelig også meget på de gamle inkarnationer, jeg har haft i Indien og Egypten, hvor jeg arbejdede som indvier i Egypten for at give den energi og motivation til, at man kan overvinde angst og frygt og udvikle ny energi, som er kærlighed. Nu i dag ser jeg selvfølgelig enkelte mennesker med Lemurens

bevidsthed, og jeg ser op til det guddommelige nu, at nogle mennesker er iklædt guddommelig bevidsthed. Det er få, men det er også få, der har Lemurens bevidsthed. Vi er allesammen mere eller mindre imellem de to punkter med alle mulighederne, alle kriserne. Kriserne dem skal vi sige ja tak til, de er afstedkommet af sjælsbevidstheden for at udvikle kærlighed, medfølelse, tillid og forståelse. Det er dejligt at vide, at det er sådan.

Det er også dejligt at se, når tingene har været svære for de mennesker, jeg har haft med fra skolen på messer, at de trods alt selv om der har været store besværligheder, så er de gået igennem processen alligevel. Det er rigtig spændende at se, når folk sejrer. Det er en form for rummelighed i deres aurafelt, de begynder at lyse fra deres æterlegeme, sjælen kommer direkte igennem personlighedsopfattelsen, den fysiske opfattelse, og jeg ser, hvordan sjælen arbejder hen mod monadisk bevidsthed. Utrolig dejligt at se hvordan mennesker fungerer, også det der med at man kan få dem til at accelerere, give dem nye visioner, tilføre den energi man får nye visioner i, nye muligheder. Nogen gange når man får nye visioner og nye muligheder, så skal der arbejdes meget i forandringsprocessen for at udvikle ny bevidsthed. Så dem der er på ekstra arbejde personlighedsomt udvikler sig også med lynets hast i det indre liv. Den side ser man ikke, det indre livs udvikling, man ser kun det, der ligger i den fysiske verden og i følelseslivet, så der kommer kriser ind hver eneste gang, man er ved at udvikle sig. Der bliver tilført nye opgaver ind i de eksisterende opgaver. Det er vigtigt, at vi tager de opgaver med sindsro, kærlighed, med kærlig forståelse, at vi stadig er i stand til at inspirere, stå i en indre ligevægt i de opgaver der er lagt på i indre ligevægtighed, kærlighed, kærlig forståelse.

Vi ved jo, at når vi er nyforelskede, kan vi alting vil det hele. Hvis nu man har den energi lagt ind til sig selv, når man siger, ”jeg er ved at udvikle ny viden” og lægge samme engagement, ikke lade lysten styre, men prøve at have en fast beslutsomhed og sige, jeg vil begynde at overvinde de forskellige forhindringer, som min personlighed stiller for mig.

Vores personlighed ønsker ingen udvikling men derimod fastlåsnings af de gamle begrænsninger og de gamle overbevisninger.

Det er så her, jeg kommer til at arbejde med mange mennesker, hvor de ligesom tør det næste skridt, tør at turde tage sjælsfriheden. Mange mennesker siger, ”jamen så bliver jeg afhængig af dig, Peter.” Det er ikke Peter, de bliver afhængig af, de bliver afhængige af at være i den åndelige udvikling. Den form for afhængighed er jo en god ting, fordi de ønsker at være sjælsbevidste, som er kærlighedsbevidstheden, det er en god afhængighed at have. Det er jo ikke en afhængighed, ligesom det er i personligheden, som fører til begrænsning. Afhængighed af det guddommelige, det er noget helt andet. Det jeg står for som indvieren, det er at koordinere jeres bevidsthed til at fungere som sjæle, som Gudesønner, som Guds børn, fungere i den bevidsthed. Det er en god ting, at afhængigheden erstattes af kærlighedsopfattelsen, kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden. Den energi har vi alle i vore hjerter. Det er en god ide at sige, at ”det er det, jeg ønsker.” Men folk har besvær med at se på, at man kommer som et fysisk menneske for at hæve klodens bevidsthed. De har svært ved at forstå, at jeg kommer med et meget større budskab. Det er så her, man skal lære at lægge tillid ind. Jeg viser selvfølgelig igennem mit arbejde, der viser jeg alle jeres skyggesider også, alle de skyggesider I har inde i jer selv, de afspejler sig, når I er sammen med mig, det er i virkeligheden den velsignelse, der skal til for at forvandle sin bevidsthed.

Når man så senere hen igennem sin målrettethed om at blive sjælsbevidst, så kan man se, at de tidligere kriser der har været var en nødvendighed for at udvikle kærlighedsbudskabet.

Igennem de mange åndelige energioverførsler jeg giver jer, stabiliserer jeg jeres legemer, jeg lytter til jer, og jeg forstår lidelserne og smerterne, og jeg ser, hvor meget I kæmper, og nogen gange når I ikke kæmper, så er jeg der stadigvæk. Jeg kommer her hver morgen og giver en appel til jer, en appel til at træde ind i jeres højere bevidsthed til en indre frigørelse, til kærlighed og samklang mellem sjæl og det åndelige liv. Jeg synes, det er dejligt at kæmpe for, at kæmpe for at få en ny tilværelse, fortsætte i det gamle men iklædt en højere bevidsthed i jeres indre.

Vi begynder at fungere, så det er brugbart, en brugbar udvikling. Det er noget af det, I arbejder med, når I har været på messer sammen med mig, det er en træning i jeres tanke og følelsesliv og jeres sjælelige udstråling, det var interessant at se. Og det er interessant at se, hvordan I fungerer hver dag, og lærer at meditere på Solavataren, det er også mig, det er et af mine embeder, Solavataren, Kærlighedsavataren og Syntesens Avatar.

Jeg er her som en åndelig Avatar for at hæve jeres bevidsthed op til 5. indvielse og derfra videre. Jeg arbejder for en ny kærlighedsplanet, der hedder jorden, og I som går omkring mig til daglig er fantastiske healere, der er medvirkende til at hæve jeres egen bevidsthed, kærlighedsbevidstheden.

Meditér på Kærlighedsavataren, Solavataren og Syntesens Avatar. Jeg tænker mange gange på bibelhistorien, og Jesus der sagde til sine disciple, ”gå ud og gør alle folkeslag til mine disciple.” Det sagde han til sine disciple, jeg siger det samme. Det betyder, når jeg snakker med jeres medmennesker, så inspirerer jeg dem i at give kærlighedsbevidstheden, og mange mennesker ligesom mig gør det samme rundt omkring i kærlighed i hjertet og kærlig forståelse. **Kærlig forståelse er nøgleordene i dag.**

Det er en god ide at lytte til denne morgenmeditation flere gange og videregive budskabet, og så siger vi nogle gange, hvad er det for et budskab? Det er kærlighedsbudskabet.

Godmorgen til jer allesammen og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak og så tænk på at vi alle er berigede med kærlighedsbevidstheden, som strømmer igennem os. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk