

Nr. 907 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 9. marts 2021

Nøgleord: Kærlighedsavataren, Solavataren og Syntesens Avatar.

Godmorgen i dag er det jo tirsdag den 9. marts, og vi skal have morgenmeditation nr. 907, fint nok.

Nu skal I huske, at når vi laver morgenmeditationer, så er der mange informationer i det. De informationer der ligger i en morgenmeditation, de påvirker jer alle i forskellige henseende. Det ville være godt, hvis man siger, man lytter til kærlighedsbudskabet til det, jeg giver jer. Nogen gange så lytter man ikke fra en kærlig synsvinkel, nogen gange kan man lytte fra en kritisk synsvinkel, så hører man faktisk noget andet end det, jeg siger. Så opfatter man gennem kritik.

Det der er vigtigt for os selv, det er jo ikke sikkert, at det er vores hensigt at opfatte gennem kritik, men det kan være, kritiksiden er kommet til overfladen, fordi man har følt sig presset i mange år uden rigtig at kunne gøre noget ved presset, så har man følt kritik og irritation i stedet for. Vi skal hele tiden huske, at det man er klemmt i trækker det ufuldkomne op i bevidstheden. Det er en naturlov ligesom tyngdeloven, at det der er ufuldendt bliver synligt.

Når vi tænker igennem kærlighed og gennem tillid og kærlig forståelse, så er det jo det positive, der hele tiden er grundfundamentet. Vi siger, at hvis vi har kærlighed til os selv, til sin egen uformående, så begynder man stille og roligt at se, hvad der forhindrer en i det, men man kan også bære over med sig selv.

Når man begynder at bære over med sig selv, så forsvinder kritikken og irritationen. Det der er vigtigt er at leve i indre ligevægt. Kærlighed til sin egen sjæl, fordi sjælen er kærligheden. Det er godt at leve i kærlighed til sjælen og tænke på, at man er en sjæl i fysisk manifestation, man er her for at give kærlighed. Kærlighed, tillid og kærlig forståelse, det har vi mediteret på mange gange.

Der er også kommet mange forskellige resultater ud af det, det kommer an på ens sindelag, når man begynder, mange mennesker er meget fysisk orienteret. Hvis der er begrænsningstanker i ens aurafelt, og man giver kærlighed, så vokser begrænsningen også, så derfor skal vi omdanne vores begrænsninger til nytænkning og ny forståelse, så vi har kærligheden til os selv, kærligheden til familien, kærligheden til medmenneskene og kærlighed til vores klode. Vi skal hvile i kærligheden ikke i kritikken.

Som jeg nævnte før, så kan man mange gange være klemmt i årevis, og den årevise klemning vil altid skabe en ubalance. Der vil komme ubalance frem ved undertrykkelse. Den kan vi forvandle, den undertrykkelse til kærlighed og tillid ved at acceptere undertrykkelsen og sige, at det er for at udvikle en meget positiv egenskab i mig selv, nemlig overbærenhed, medfølelse og gennemslagskraft, okay gennemslagskraft i kærlighed. Så det er vigtigt for os at være i en indre væren af ren kærlighed, ren tillid og ren forståelse. Kan det være vores grundbevidsthed, så er vi godt kørende, så er vi godt kørende.

Som jeg siger, morgenmeditationerne bliver opfattet vidt forskelligt af mange mennesker, i forskellige opfattelser. Der bliver sagt det samme, men det kommer an på, hvor man står henne i sit liv, hvordan man modtager det. Vi kigger lidt på os selv i dag, og ser hvordan modtager jeg sådan en meditation, med det der bliver sagt, og det man mediterer på? I dag skal vi være sådan en ekstra iagttager til sin egen opfattelse. Det vil sige, man tænker og gør, ligesom man plejer, men lægger yderligere en iagttagelse på, som kan iagttage tingene neutralt, at man tænker i forskellige retninger.

Vi ved jo altid, at Gud ser mig. Det vil sige, at det guddommelige ser alle vores handlinger. Den indre iagttager er jo Gud. Det er mærkeligt at tænke på, at vi er guddommelige i vores inderste væsen. Der er ingen kritik, der er ingen irritation, der er ingenting, der hedder personlighed, der er kun ren bevidsthed og ren kærlighed, ren visdom.

De ting jeg har snakket om de første 8 minutter, kan vi så igen sige, der kommer mange forskellige opfattelser ud af det, mange forskellige opfattelser. Det kan også hænge sammen med, hvordan man har været længe, hvordan man har tænkt længe. Derfor skal vi igen i dag meditere på kærligheden, kærlig forståelse. Vi mediterer igen på Kærlighedsavataren. Nogen gange er det muligt, at se Kærlighedsavataren i sit indre eller i sit ydre. Det er ikke sikkert, man er der, hvor man kan iagttage det, men man er på vej alligevel.

Vi skal gøre det i dag igen, at vi mediterer på Kærlighedsavataren, Solavataren og Syntesens Avatar. Vi skal igen ind og iagttage og gå ind i en stille væren inde i en selv. I skal være helt stille, helt bevidste, helt årvågne. Husk vi arbejder på, at blive en tillidsskaber der er fyldt op med ren kærlighed, tillid og forståelse.

Vi mediterer i dag på Kærlighedsavataren, Solavataren og Syntesens Avatar. Man er bevidst om vores grundenergi, vores motiv.

Prøv at lukke jeres øjne og være bevidst indadvendte, forestil jer inde midt i hovedet der er kærlighedskilden i Guds hjerte. Lad vores opmærksomhed søge ind imod kærlighedskilden i Guds hjerte, det er det, vores sjæl søger. Det kunne være en god ide at lade personligheden søge det samme. Foren sjæl og personlighed i kærlighedskilden i Guds hjerte, hvil i det. Vi skal arbejde indad og opad, så vi får synkroniseret vores personlighed til at følge sin sjælelige ledelse.

Vi mediterer på Kærlighedsavataren, Solavataren og Syntesens Avatar. Det der er vigtigt her, det er at få vores personlighed opladet med lys, kærlighed og tillid, kærlig forståelse, forene sjæl og personlighed i kærlighedskilden i Guds hjerte. Vi skal i dag yderligere arbejde med at være den indre iagttager, samtidig med at I mediterer.

Medens I mediterer, så overfører jeg kærlighedsenergi til jer alle og til menneskeheden. Jeg ser mange af jeres lidelser, jeg ser også, hvordan I kommer ud af jeres lidelser, hvor I kan komme ind i en indre væren af ren kærlighed. Tilbuddet er der lige nu.

Jeg ønsker jer alle velkommen i meditationsgruppen her, også de nye I er hjertelig velkommen. Jeg vil gerne ønske jer en fantastisk god dag i dag. Prøv at bearbejde jeres morgenmeditation ved at lytte en gang mere og være i en stille væren inde i jer selv i ren kærlighed og ren tillid.

Godmorgen til jer, jeg ønsker jer en fantastisk god dag, og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk