

Nr. 911 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 13. marts 2021

Nøgleord: Vi mediterer på Solavataren, Kærlighedsavataren og Sanat Kumara, Shamballah.

Good morning og velopstået. I dag skal vi nemlig have en ny dag, det er nemlig lørdag i dag, det er cykeldag, så skal vi ud og cykle i dag, det er en glædens dag, hvor vi kan få noget motion.

Vi skal have morgenmeditation nummer 911.

Se motion kan man jo også få i sit højere mentallegeme, det er hensigtsmæssigt. Se vi ved godt, hvis vi skal en eller anden ting, så er vi nødt til at lægge noget bestemmelse ind i det, at det er det, man bestemmer sig for, og så gør man det. Det er mange, det ved de godt, når man bestemmer sig, så udfører man det. Der er også lige så mange, der ved, at når man bestemmer sig for det, så gør man bare noget andet, end det man siger til sig selv. Ja så er man jo ikke oprigtig længere, så gør man bare noget andet, men har man nu besluttet sig til en eller anden ting, så skal man jo udføre det. Det er vigtigt at udføre tingene i overensstemmelse med sin højere bevidsthed. Hvis vi siger igen, at når man bestemmer sig for en ting, så skal man udføre den ting, man bestemmer sig for, Berit husk det nu. Så det vil sige, at det man bestemmer sig for, det udfører man. Der er mange, der siger, ”jeg bestemmer mig til det og det,” og så finder man ud af, at man gør noget andet, og når man så har fundet ud af det, så har man ikke kørt på den oprigtige beslutning, så har man bare taget en anden beslutning, der var nemmere.

Jeg har mange gange hørt, der siger folk, ”jamen jeg kan bare ikke forstå, jeg ikke kan få skrevet de der ting ned omkring min undervisning, mine meditationer og mine morgenmeditationer, jeg vil jo så gerne, så gerne gøre det, jeg kan bare ikke forstå, det ikke bliver.” Jamen det er jo nok fordi, man har glemt, at anvende det der hedder viljens energi. Hvis nu man anvender sin vilje til at styre tankerne med, og man gør det igennem kærlighed, så har det en virkning. Så begynder man at kan ændre tingene, altså viljen mangler man, viljen til at realisere det på. Så hvis nu man havde en vilje, så kunne man gøre det så nemt som ingenting.

Viljen er også udholdenhed, viljen det er den, der får tingene til at ske i overensstemmelse med det, man har bestemt sig til. Når man bestemmer sig til noget i kærlighed, noget der har med opbyggende tanker at gøre, man beslutter sig til og arbejde med på mentallegemets aspekter, hvor vi arbejder igennem kærlighed, visdom, aktiv intelligens, abstraktionstænkning. Hvis man begynder at sige, ”jamen her arbejder vi igennem, vi arbejder for Hierarkiet, Hierarkiets mestre.” Vi har jo en vilje til at kan realisere, det bliver vi ved med dag efter dag at lave den samme opbyggende proces. Efterhånden kan vi lære at stille os ind på den telepatisk og have en forståelse af, hvad de gør, og hvorfor de gør det.

Se nu her i nat der havde jeg en dejlig drøm. Jeg var ved at bygge, jeg var et sted henne, hvor der skulle laves noget stort byggeri, det blev anvist mig, hvad man kunne tænke sig, jeg skulle lave nye fundamenter. Så siger jeg, nogle af de gamle fundamenter skal vi ikke smide dem væk, de er for dårlige? Så siger de, ”jo det bestemmer du.” Så brækkede jeg alt det op, der ikke duede. Jeg lavede nye fundamenter, i god, stærk beton, og jeg vidste ikke, hvor mange etager der skulle på.

Nå men det betyder så, at når man bygger nye fundamenter, så har vi nye muligheder for at skabe noget nyt, det gør vi også i dag. Vi skal bruge vores vilje. Hvis nu man anvender viljen igennem kærlighed, eller man bruger viljen, og er i sit kærlige væsen, sin sjælsbevidsthed.

Lad os nu sige at man anvender sit kraftords energi, så begynder tingene at være virksomme, så er der noget, der begynder at forandre sig. Man kan sige, det er devasubstans, man arbejder med bliver beriget i en ny udvikling, som vi skaber. Vi kan arbejde med bygmestrene i naturen, vi kan få det til at ske, når vi anvender viljen. Det vil sige, så bygger vi det, så gør vi det, det vi skal. Og så finder man ud af, jamen nu springer jeg ikke over mere, der hvor jeg plejer at springe over, fordi nu er jeg selv forvandlingsprocessen, jeg gør jo tingene, som der er aftalt efterhånden i forbindelse med Hierarkiets love. Det er godt at tænke sådan. Når man ikke anvender overspringshandlinger længere, så får man jo ting til og ske. Overspringshandlinger betyder, at man ikke er oprigtig, og det giver grundlaget til skyldfølelse, så hvorfor have skyldfølelse, når man kan undgå det. Skyldfølelse er Guds stemme, fordi man ved inderst inde, at man nemt kunne gøre det, men man lader bare sin personlighed bestemme. Når man hviler i sin sjælsbevidsthed og tænker igennem kærlighed, man bruger viljens energi, som er kærlighedsenergi og udtaler fadervor for eksempel, så har det en stærk virkning, på alt det man arbejder med, hvis vi bruger den store invokation, så har det en stærk virkning, men ser man kun igennem sin personlighed, jamen så er det bare noget, man siger, det kan lyde smukt, men man er ikke integreret i det.

Når jeg siger mit kraftords energi, jeg har en indre opkobling, en opkobling i de åndelige aspekter, når jeg siger ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder,” når jeg ser det igennem kærlighedsaspektet, når jeg anvender viljens energi, så får jeg nyt syn og nye klarhedsområder, klarheds områder som ellers var usynlige, men tingene bliver synlige, og det er blevet en bevidsthed, man kan anvende til at højne menneskeheden bevidsthed med. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, kærligheden, jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, tænk den kan begynde at træde ind i vores bevidsthed i stedet for sin personlighedsopfattelse, som ikke kan udføre og kan bære energien, som ligger i en guddommelig visdom. Vi kan ikke transformere det hele, men vi kan transformere en del af det guddommelige visdomsaspekt. Visdomsaspektet legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, lyksaligheden ligger i sit åndelige liv, en lyksalighed der overgår al forstand.

Når vi kan anvende lyksaligheden, så kan man gå ind og ud af vores legemer, vi kan træde helt ud af vores fysiske legeme og være inde i himmeriget, vi kan træde tilbage igen i vores fysiske legeme som udtryksform for en guddommelig hensigt. Når jeg ser jer for mig sidde nede i stalden, og jeg ser det, jeg siger, og det er opladet med kærlighed, tillid og forståelse, så har det en virkning på jer, det er næring til jeres sjæle. Når sjælene får næring, så får I mulighed at se lyset i andre, se kærligheden i andre mennesker. I er kommet hjem, som det hedder, men endnu er viljeslivet ikke etableret, fordi man ikke anvender det, viljesenergien ligger udenfor en, i stedet for det er en del af ens bevidsthed.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens og barmhjertighedens lys. Når vi anvender nådens og barmhjertighedens lys, så kan jeg frigøre de sjæle, der har stået under og været styret af mørkets energi. Jeg kan trække dem ud af vildfarelsen og trække dem ind på den oplyste vej, på kærlighedsvejen, kærligheden til det gode. Jeg gentager lige igen, når jeg ligger bevidstheden i det, jeg siger her, så er det en stor morgenmeditation. Jeg siger igen mit kraftord, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige, jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens, og jeg kommer med den åndelige viljesenergi.” Den der åndelige viljesenergi, det var den, vi lige nøjagtig manglede for at udtrykke vores sjælskvaliteter. Jeg er her for at give os det løft og det fremskridt, der skal til for at hæve klodens bevidsthed, og I kan tage del i det og være aktiv i at udvikle kærlighedsaspektet.

Når vi mediterer på Solavataren, Kærlighedsavataren, Sanat Kumara, Shamballa, så kan der begynde at ske forandringer igen, det gør vi nu her til sidst. Man bruger alt fra videnskaben, som jeg har udtalt i dag, ja det kender jeg. Mens I mediterer, så giver jeg en åndelig velsignelse til jer og til menneskeheden.

Godmorgen til jer alle, anvend den her morgenmeditation mange gange, det er en god ide. Tak fordi I lyttede med, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Godmorgen, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk