

## **Nr. 923 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation torsdag den 25. marts 2021

**Nøgleord: Gruppekærligheden og Gruppebevidstheden.**

Godmorgen, godmorgen Bente, vi glæder os over, vi snart skal se dig. Okay.

Så i dag er det jo torsdag den 25. marts 2021 vi skal have Morgenmeditation nummer 923. Okay.

Nå jeg tænkte lige over, sådan her de sidste par dage der har vi haft nogle fantastiske gode hold, og så er der nogen, der siger, ”hvorfors bliver det altid bedre og bedre, hvorfor er de altid så gode de hold, når jeg måske ikke selv har været der?” Men Inga du har lige nøjagtig været der nu, hvor du selv var med i et godt hold, du var med til at skabe det gode hold og det gode sammenhold. Det der er dejligt lige nu, ved de grupper vi har, der bygger vi sammenhold ind, sammenhold, forståelse, kærlighed, tillid, forståelse. Vi arbejder mere og mere i det indre liv, det er lidt spændende at tænke på, at man begynder mere og mere at trække sjælelig bevidsthed ind i sin opfattelse. Det er dejligt at gøre det, rigtig dejligt, det er dejligt at se udviklingen i de mennesker som er der, som gerne vil forvandringsprocessen, det er spændende at se, og det er spændende at se, den ild du er kommet med og har omdannet deres dagligdag med. Det er lidt spændende at se på, at når et menneske begynder at blive mere og mere sjælsstyret, hvordan det så ser ud.

Jeg skal lige lave en lille proces her, det var noget med lyden, der skulle lige fikses. Okay.

Jeg kom sådan til at tænke på, at da Jesus levede for 2000 år siden, blev han stenet i Jerusalem, og han laver hans virkning med at helbrede menneskeheden, og tænk på at de store undere der skete der, når folk kom og gerne ville have helbredt sin familie og venner og alting, og så den glæde der var i det.

Jeg kommer til at tænke på, da han sad på korset eller hængte på korset, hvor han sagde ”Fader ske din vilje ikke min vilje.” Det var lidt fantastisk og han sagde, ”fader i dine hænder befaler jeg min ånd.” Prøv at tænke på sådan en lidelse der er foretaget for menneskeheden for at få os til at udvikle os, til at komme ind i himmeriget, garantien for opstandelsen. Det er fantastisk at tænke på.

Når jeg så tænker på de mennesker, som går på skolen her, de er faktisk ved at lave den samme proces, der hedder, at hvis man overgiver sig til sin sjælsbevidsthed og siger, ”jamen det er det, jeg ønsker,” hvor det er ”Fader ske din vilje ikke min vilje.” Det vil sige, de frigør sig fra sine personlighedsbindinger i alle former, i al substans, de lægger deres liv ind i en højere bevidsthed. Det er meget svært at forstå, fordi man har intellektet som spærring, og man har sine gamle erfaringssider, som siger, ”det kan ikke være rigtigt.” Det er svært for et oplyst menneske at forstå, at man skal til at frigøre sig fra nogle af sine gamle låsninger og bindinger. Men lad os nu sige, at man har tillid til at gøre det, at virkelig have tillid til at sige, ”jamen jeg vil gerne være en del af at realisere Kristi tilsynekomst.” Kristi tilsynekomst betyder også, at det er sjælens tilsynekomst, der fungerer på alle planer.

Så hvis nu man siger, at sin viden var baseret på sjælelig bevidsthed i stedet for på intellektbevidsthed, konkurrence, konkret tænkning, prøv at tænke på hvis det ikke var det, man søgte hen i men hen i sin sjælsbevidsthed, hvor man arbejder med større gruppeforståelse og større gruppekærlighed. Det er det, jeg prøver på skolen her at realisere gruppekærligheden, gruppebevidstheden, det er det, jeg bruger de forskellige energioverførsler til, men også til at skabe en ny verden igennem de forskellige velsignelser jeg giver til jer, jeg giver åbenbaring, jeres sjælelige niveauer kommer med ind i de guddommelige niveauer.

Hvis nu I kunne forestille jer, at personligheden var styret gennem kærlighed med viljesenergi, hvis I havde den kontrol, og der var ingenting, der trak mere i personligheden. Men det der trækker, det er jo at være tilstede for

eksempel her på skolen og få de der energioverførsler, få de velsignelser, og få de der bevidsthedsudvidelser der skal til. Det vil sige, man kommer også igennem en del kriser. Kriser ligger jo for at udvide bevidstheden. Når man fjerner angsten og frygten, så sker der noget helt andet, man tør åbne sig for kærlighedsnaturen. I sin kærlighedsnatur, sin ophøjede bevidsthed, jamen der er man sådan set frigjort, for det der hedder menneskets fysiske, menneskets lidelser, det er fantastisk at tænke på, at den mulighed er tilstede lige nu.

Lad os forestille os, at der ingen personlighed er mere, og vi er i vores sjælsbevidsthed, og vi er ved at integrere den åndelige viljesenergi. Vi begynder at gå ind mod den side, så kommer man fra det skridt, hvor Jesus sagde ”Fader ske din vilje, som i himlen som på jorden.” Så er man kommet forbi det stadie, hvor man siger, at man er kommet forbi sjælsbevidstheden og træder ind i den åndelige vilje. Den åndelige vilje betyder, at der er total gennemstrømning af vores legemer med den åndelige bevidsthed. Det skridt kan man nå i det liv her, hvis man arbejder intenst med det. Det bliver en kæmpe bevidsthedsudvidelse, der skal til, men det kan lade sig gøre. Jeg er ved min egenskab af indvieren, indvieren hvor masser af de der individer er blevet taget i Egypten tidligere, jeg kan vise jer de ting, der skal til, og vi kan forny os selv. Vi kan forny os selv ind i områder, som er ufattelige lige nu, men som bliver en naturlig ting, når det er det åndelige menneske, der fremstår i dagligdagen.

Jeg vil gerne igen sige, ”jeg er den magiske himmelåbner, som ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljesenergi til at hæve klodens bevidsthed med, igennem kærlig forståelse, og igennem jeg prøver at arbejde på at hæve jeres bevidsthed, så jeres virke kommer fra sjæl og senere hen fra den åndelige viljesenergi.” Tænk på vi kan tage et ordentligt skridt og kæmpe bevidsthedsudvidelser.

Så vi mediterer i dag på Kristi tilsynekomst, sjælens tilsynekomst. Det næste jeg ønsker, I skal udvikle, det er den åndelige viljesenergi. Vi arbejder på de to store udviklinger. Først og fremmest kærlighedsbevidstheden, som er kristusbevidstheden. Det der er meningen, det er, at man kan leve den bevidsthed og få nye erfaringsområder, og det er muligt at gøre det, det kræver bare meget træning, hvor man kommer igennem mange krisetilstande, som er en nødvendighed for at udvikle bevidstheden og senere hen lade den åndelige vilje gennemstrømme os og blive den viljesenergi, for at vi kan sige, at det er det guddommelige, man lytter til, og det guddommelige er vores bundenergi.

Meditér i dag på Kristi tilsynekomst. Det er en god ide at højprioritere det, omgangen ligger i den indre afklarethed. Forestil jer hvordan det vil være ikke at have en personlighed. Forestil jer hvordan det vil være, at bakke mere op i det arbejde vi er ved at udføre med at hæve klodens bevidsthed. I ligger inde med ressourcer, som ikke rigtig er anvendt endnu, men som skal blive det igennem den ledelse og inspiration, jeg giver jer, en indre frihed og en indre lyksalighed.

Så i dag er en ny god dag, og det er det jo allerede ved at være. Jeg ønsker jer godmorgen og en velsignet dag, smil på læberne, lad os glædes over livet. Godmorgen til jer allesammen. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)