

Nr. 926 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 28. marts 2021

Nøgleord: Vi giver til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen.

Good morning, Good morning. En lille smule tekniske problemer i dag, men det gik jo alligevel, jeg kunne ikke åbne kanalen. Okay. Se i dag er det jo søndag den 28. marts 2021, vi skal have Morgenmeditation nummer 926.

Jeg håber, I har fået tilsendt de her ting omkring Twitter kontoen, Irene skulle gerne have sendt det ud til jer, så I kan installere det. Okay. Nå, men godmorgen til jer.

Nu skal vi huske, vi er gået over på sommertid, der er lidt, der afspejler sig til, at folk ikke er klar over det endnu, men det bliver vel bedre, okay.

Se æh jeg tænker lidt på nu i dag, det er vores indre væsen inde i os, det er det guddommelige. Så vi er alle guddommelige i vores indre substans, i det indre liv. Se det vi altid forholder os til, næsten altid, det er personlighedsopfattelsen. I personlighedsopfattelsen der går bevidstheden igennem vores lavere mentallegeme, som er intellektet, materialismen, konkret tænkning og konkurrence, følelseslivet, fysiske krop og det æteriske legeme, det er der, vi normalt fungerer i.

Nu skal vi ind i sjælsbevidstheden, som er abstraktionstænkning, kærlighed, tillid og visdom. Alle sjælskvaliteter fungerer i det, og senere hen ved tredje indvielse når vi får styr på personligheden, jamen så begynder det åndelige at virke inde i os. I hvertfald ved fjerde indvielse så begynder ånden at styre personligheden, eller ånden begynder at styre sjælen, eller undskyld det er vrøvl, jeg siger. Ånden giver inspiration til sjælen, og sjælen giver igen til sin personlighed. Nå men hvis nu vi allesammen tænker på, at vi går, vil gå hen til at blive sjæle, der er i fysisk inkarnation, vi er de indre mennesker, vi er den indre kærlighed. Hvis nu vi tænker, at vi er, det er sådan, vi er, så opnår vi samlet en indre balance, en indre forståelse af ren kærlighed, ren tillid. Prøv at tænke på hvis også verden så sådan ud, at hvis dette fungerer, så vil der ikke være mange sygdomme tilbage, nærmest ingenting, så det betyder hele tiden udvikling, vi er på udviklingsvejen.

Vi gør det i dag, vi starter med at give energi og kraft, nævne vores kraftords energi, nævne jeres eget kraftords energi. I dag giver vi så energi ind til Shamballa, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og menneskeheden.

Jeg siger for mit vedkommende, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg giver den energi og kraft til Shamballah, Sanat Kumaras ashram.”

Vi ved, vi har sommetider udtrykt det igennem vores fingre, hvor langefingeren hører med til Shamballa, til Hierarkiet, til Hierarkiets overhoved Kristus, til Peter L. Simonsen, til den indre vejleder og til menneskeheden, det bygger vi på i dag. Så lader jeg jer arbejde nu, hvor I anvender jeres eget kraftords energi, og dem af jer der ønsker kraftordsenergien, og den der hedder, ”jeg er villigheden i forandringen, jeg er villigheden i forandringen,” og så det næste niveau også, tag bare det hele med, og så begynd at give energien til Shamballa, Hierarkiet, Kristus, så laver I en smuk opladning i jer selv.

Forestil jer når I arbejder med det, og man har bevidstheden inde i sit hovedcenter eller kontakt med solenglen, som er sjælen. Herfra giver I jeres energikraft til Shamballa, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og menneskeheden. Samtidig meget bevidst på jeres hjerte, hjertechakra, og forestil jer hjertet banker af kærlighed til den her energioverførsel. Vi giver til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, til den indre vejleder og menneskeheden. I oplader jer selv, og I oplader energi til det, I tænker på.

På et tidspunkt når I er færdige med at give til de forskellige niveauer, vi giver kraft, så begynder I at være en indre iagttager, og fra den indre iagttagers bevidsthed så begynder I at meditere på den proces, I lige har udført. Prøv at forestille jer også, da I begynder at starte på skolen, da begynder I at lave håndhealing, mærker energien

i jeres hænder og imellem jeres hænder, responderer på en energibolds energi og forestiller jer, I har sådan en energi imellem jeres hænder, og ind imellem de forskellige legemer I har. Spænd healerkraften op i alt hvad I foretager jer, sjælskræfterne.

Imens I mediterer, så overfører jeg åndelig energi til jer. Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, den åndelige viljesenergi, den skabende intelligens, som også ser Helligåndens energi, jeg arbejder med jeres sjæle og lader den åndelige viljesenergi strømme ind i jeres sjæl. Nu opfat Guds kærlighed, den guddommelige nærværelse, mediter på den guddommelige visdom, også nærværelse, kærligheden, den altfavnende kærlighed.

Så har jeg bare at sige til jer godmorgen til jer allesammen, og på et tidspunkt så stopper I nok morgenmeditationen, men husk at videregive energien af kærlighed til vores klode som fjernhealing. Tak fordi I lyttede med.

Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk