

## Nr. 928 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 30. marts 2021

### Nøgleord: **Fredsavataren, Kærlighedsavataren og Solavataren.**

Godmorgen og velopstået. I dag er det jo tirsdag den 30. marts 2021 og vi skal have morgenmeditation nummer 928. Okay.

Ja. Okay. Se nu har vi haft en god darshanaften i går, det var helt rigtig hyggeligt. Det var dejligt at se, hvordan folk kan tage ved lære, hvor meget de kan lære igennem positiv kommunikation, med kærlighedsenergi, livsglæde, det var utroligt, at man kan forandre sit liv.

Når jeg tænker på, at hvad tog vi ved lære, da vi var børn? Lærte vi det, vores forældre sagde til os, eller lærte vi igennem deres udtryk, viste vores forældre vores vej, vi skulle gå? Altså ligner vi vores forældre, eller hvad gjorde vi for at højne vores bevidsthed? Tænk over hvad gør vi for at højne vores bevidsthed? Vi kan da sige, hvis vi hører morgenmeditationer, så har vi da en mulighed for at højne vores bevidsthed hver dag, hvis det er det, man ønsker. Så det er vigtigt at lægge noget livsglæde ind, kærlighed og tillid, så kommer livsglæden frem. Livsglæden kommer af, at gøre nogle af de ting man godt kan lide at gøre. Hvad kunne vi lide at gøre som børn og som unge mennesker fra starten af vores liv? Hvad kunne vi tænke os at gøre, og hvad gjorde vi? Det der altid er spændende, det er at lægge en forventningsglæde ind, en positiv forventningsglæde. Man kan selv skabe, selv skabe de situationer, hvor man kan udtrykke glæde, kærlighed igennem.

Jeg siger sommetider til jer, hvem tror I, I skal have ros af om en uge, fjorten dage, i morgen eller tre måneder, seks måneder, 12 måneder? Det er altid dejligt at være lidt bevidst om, hvem man tror, man får ros af, og hvad man får ros for. Det er godt at have den der filosofi, men det er også godt at sætte sig et mål og sige, ”jeg vil gerne udvikle mig til det og det i løbet af en uge, 14 dage til tre uger, tre måneder.”

Nu lavede vi nogle energioverførsler i går, og det betød jo så, at de mennesker som var der, de inderste mål de havde sat sig tidligere, dem nåede vi, og vi passerede de mål, som de havde sat sig, de tog et megaspring. Det er dejligt at se, hvordan folk glæder sig, over det nye de lærer, og hvordan de kan anvende det i dagligdagen. Begynd at gøre det med det samme, udfør den indsigt man lige har fået, det giver rummelighed, forståelse og tillid, livsglæde.

Når jeg for eksempel siger, ”jeg er Kærlighedsavataren, Solavataren, og vi tænker på at skabe fred på kloden og skabe oplystheden for menneskeheden, til menneskeheden, og til vores planet i det hele taget, jamen så er der noget, der begynder at virke. Det virker, det jeg siger. Det kan godt være, det virker på den måde, at mange, mange mennesker ser deres skyggesider først, at de skyggesider man har, som forhindrer en i at gøre det, ens sjælshensigt, at det bliver synligt. Det er så bare at give en mulighed for at skabe øget velstand i sit liv ved at lægge den positive egenskab ind. Det der er vigtigt, det er, altid at give det man selv har brug for kærlighed, tillid og forståelse, være pligttopfyldende, være nogen man kan regne med. Det er godt at vide, at man bare kan ringe til den og den, hvis der er brug for en eller anden ting, så vide at dem man snakker med, de er pligttopfyldende.

Prøv nu at forestille jer noget, som noget af det som måske ligger udenfor vores opfattelse. Hvis nu Vorherre ringer til os og siger, ”ved du hvad, jeg vil gerne, du gør det og det i morgen,” uden vi ved, det er Vorherre. Hvis, vil vi så gøre det, eller vil vi have en masse ting, der begrænser os først? Nogle gange ved vi slet ikke, hvor budskabet kommer fra, men det kunne være dejligt at være imødekommende, imødekommende overfor sit

indre liv i stedet for i personlighedsopfattelsen. Det kan godt være, der er brug for jer til en større udvikling, det er der stor sandsynlighed for. Er vi klar til at træde i arbejdstøjet på stedet?

Jeg ser mange gange, at der går lang, lang tid, inden folk de tager deres arbejdstøj på og arbejde med sin indre forståelse, de udsætter tingene i stedet for at gøre det med det samme. Jeg ser sommetider nogen mennesker, jeg ved, de har nogle specielle livsopgaver, og de har haft inspirationskilden til det flere gange, men de udsætter tingene, de venter, men hvad venter de på? Når inspirationen har været der, og man ikke udfører tingene, så mister man livsglæden, man mister kærligheden og tilliden. Det er ikke noget, jeg har opfundet, det er bare sådan, det er.

Vi mediterer i dag igen på Fredsavataren, Kærlighedsavataren og Solavataren. Forestil jer de står i en krafttriangel, er klar til at hæve menneskeheden bevidsthed med, prøv nu at forestille jer det, og prøv at forestille jer, om I nu er klar til at tage del i det.

Vi mediterer i dag på **Fredsavataren, Kærlighedsavataren og Solavataren, det er nøgleordene** igen ligesom i går. Mediter på Fredsavataren, Kærlighedsavataren og Solavataren mediter på deres virke i verden. Og mediter også på hvordan er jeres egen indsats, i forhold til den hjælp I får hver dag. I får hjælp hver eneste dag. I modtager hjælp hver dag, både bevidst og ubevidst.

Prøv at skrive tingene ned, så send det til mig her i dag. Send det på 2985 1763 som en sms, så vil jeg glæde mig over at se, hvordan I opfatter jeres egen meditation.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med åndens viljesenergi til højnelse af jeres bevidsthed og til at løfte vores klodes bevidsthed.

Nu ønsker jeg jer allesammen en fantastisk god dag. Og tænk på hvor dejligt det er at være pligtopfyldende. God morgen til jeg allesammen, og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)