

## **Nr. 931 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation fredag den 2. april 2021

Nøgleord: **Åndelig inspiration.**

Godmorgen i dag er det fredag den 2. april 2021 og vi skal have morgenmeditation nr. 931. Nu må vi se, om I kan komme op, det kan I nu nok, godmorgen Rita.

Det jeg vil starte med at fortælle i dag er, at al sygdom hænger sammen med hæmmet sjælsliv. Det vil sige, at smerter og lidelser hænger sammen med hæmmet sjælsliv, hvor man ikke er i kontakt med sin sjælelige opgave. Man bliver ved med at lede efter årsagen i sin personlighedsopfattelse, det har man det rigtig godt med, for det er svært at hæve energien op til sjælsbevidstheden. Det er næsten umuligt at hæve den der op til, og det er heller ikke det, man ønsker. Man ønsker at blive ved med at være i personlighedsopfattelsen. Det betyder, at angst for sygdom forstærker den sygdom, man er inde i. Det er sådan set meget logisk, det er sådan, men prøv nu at tænke på at det kan man ændre på. Man kan ændre på sin opfattelse ved at have tillid til, at man skal til at gå i en anden retning, end det man plejer at gøre.

Jeg nævner lige igen, at al sygdom, smerter og lidelser hænger sammen med hæmmet sjælsliv, hvor man ikke gør det, man skal. Ens sjæl ønsker noget andet, end det man gør i dag. Smerter og lidelser, kriser og konflikter.

Se, jeg tænker sommetider på, at I der går her på skolen, I hører med til en indre ashram, hvor der ligger nogle forskellige lovmæssigheder, man prøver at opfylde ifølge Hierarkiet og Sanat Kumara, forbindelse med den udvikling der ligger for at hæve klodens bevidsthed. Mange mennesker tænker ikke så meget på, at vi er ved at hæve klodens bevidsthed. De tænker måske heller ikke på, at vi er ved at hæve vores egen bevidsthed til at være sjælsstyrede personligheder. Mange mennesker tager faktisk afstand fra at blive oplyst, det lyder mærkeligt, men sådan er det bare.

Når man er syg eller andre ting, har smerter og lidelser, modstand så skal man spørge sig selv, hvad skal jeg lære af denne her proces? Hvad er det, min indre vejledning viser mig? Den indre vejledning er ens egen sjæl, ens egen sjæl ønsker at vise nogle ting, vi skal ændre på. Vil vi ændre på det, eller gør vi, ligesom vi plejer at gøre?

Se, når jeg kommer ind i jeres liv, så kommer jeg også som mester. Det vil sige, hvis der mangler tillid til, at det er sådan, det er, så kommer der mange kriser og konflikter, smerter og lidelser, det er uundgåeligt, fordi man lægger modstand ind på den indre visdom. Det er rigtig spændende at tænke på, at det er sådan, det er. Jeg kan altid sige også efter min egen erfaring, når ens indre mester, sjælen, det kan også være en mester, man tjener under, har tjent under hele sin inkarnation, ønsker at deltage, vise os en vej vi skal gå. Så starter det med, at der kommer en mængde angst og frygt ind. Angsten og frygten får os til at se, at nu skal vi lige være opmærksom på en eller anden ting. Nogle gange bliver det vist som vilde dyr, der kommer og vil æde os eller et eller andet. Det kan være et tegn på, at nu kommer der en mester ind, eller man kan sige, at de der angst og frygtsider man har bliver betydeligt forstærkede. Så er det igen måske en mester, der er ved at træde ind i vores bevidsthed for at give os en ny indre informationskilde. Vi skal ind og se på, hvad er hvad, er det vores egen sjæl, der inspirerer os, eller er det en mester?

Se, mestrene de kommer jo i starten af vores udvikling for at skabe relationer til vores indre liv, til det indre liv. Det er vigtigt at være bevidst om, give sig tid til at se på hvad er det, den indre mester vil fortælle en? Vil man lytte til tingene? Det kan godt være, man har valgt en inkarnation, hvor man siger, ”jeg vil gerne være med til at arbejde i gruppebevidsthed, i gruppeforståelse for at hæve gruppens bevidsthed og udvikling.” Det er der

mange af jer, der siger, at det har de sagt for lang tid siden. Man har måske glemt det, at det er det, det drejer sig om. Så det jeg prøver her på skolen, det er at tale i gruppebevidsthed, gruppeforståelse. Det betyder, at hver enkelt af jer har jeg arbejdet meget med også i tidligere inkarnationer, men det er svært at forstå, når man måske kun tænker i det liv her uden at kunne se i tidligere inkarnationer, kan se fremtiden. Jeg prøver som sagt at arbejde med jer, viser jer de hensigter der er. Så er det godt at se forskel på, om det er min sjæl, som er min højere bevidsthed, der vil fortælle mig, ”gå lige en anden vej, måske har du for travlt i dagligdagen til at være nærværende i dit indre liv.” Det kan man så begynde at ændre på og sige, at så har jeg mindre travlt, jeg er nødt til at stoppe op og sige, at min indre vejledning vil give mig en inspirationskilde, jeg er nødt til at være nærværende og tage den inspiration.

Det kan også være smerter eller lidelser, sygdom, som viser sig og siger, ”stop lige op her, lad mig lige se på hvorfor jeg går, som jeg gør.” Se på sig selv om man har tillid til at forandre sin egen opfattelse, det er noget af det første, man skal have tillid til, at ændre på sin egen opfattelse for ligesom at se de muligheder der er tilstede, men tænk lidt større og tænk lidt mere i gruppeansvarlighed for at få gruppen op at stå.

Vores gruppe arbejder med indre åbenbaringer, det har man gjort i ca. 2000 år.

Når man får en åbenbaring eller en erkendelse, så er det vigtigt at skrive erkendelsen ned. Skriv den ned, send den til mig, så kan jeg forstærke jeres indlæring og jeres levemåde og jeres nytænkning. Når I sender erkendelsen til mig, så kan jeg lave en større gennemstrømning af jeres bevidsthed med kærlighed, tillid og forståelse. Det er et procesforløb, der ligger i at sige, ”jeg vil godt lytte indad til.”

Men nu er jeg jo her i fysisk inkarnation, jeg har mulighed for at hjælpe jer utrolig meget. Men når jeg hjælper jer, så er det fordi, I skal hjælpe andre med nye indsigter, ny hensigt.

I dag vil det være en god ide at meditere på Sanat Kumara, som er leder af Shamballah hvor den åndelige vilje er til stede. Lad os meditere på Sanat Kumara. Han er vores åndelige overhoved, han er her og har været her i lang, lang tid for at hæve klodens bevidsthed, og han skal være her lang tid endnu. Lad os meditere på Sanat Kumaras bevidsthed, lad os gøre det som sjæle.

Jeg kan tilføje og sige, at dengang vi havde lavet de første morgenmeditationer for over 900 meditationer siden, der arbejdede vi også meget med at lave fjernhealing til dem, der ikke har det så godt for ligesom at hjælpe deres fokus, hjælpe dem til at få det bedre. Det brugte vi masser af tid på. I dag kan vi også lave fjernhealing til Rita og til Helle, og til mange andre der har brug for lys, kærlighed og tillid og kærlig forståelse. Vi kan utroligt mange ting, det der er vigtigt, det er at have den indre nærværelse. Den indre nærværelse ind mod sin sjælsbevidsthed og udføre sjælens hensigt.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med åndens viljesenergi, som også udspringer fra Sanat Kumaras bevidsthed.

Det er virkelig en udholdenheds prøve, vi er på for at motivere menneskeheden til indre oplysthed, gennem kærlig forståelse, tillid og visdom. Det ville være dejligt, hvis menneskeheden gik fra at være sovende til at være aktiv og oplyste.

Vi mediterer på **åndelig inspiration og det er også vores nøgleord i dag, åndelig inspiration.**

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen, og så vil jeg ønske jer en fantastisk god dag i kærlighed, tillid og forståelse. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)