

Nr. 941 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 20. april 2021

Nøgleord: Vi er ved at træne vores sjælsbevidsthed i vores skaberkraft.

Godmorgen og velopstået. Der var lidt tekniske problemer, med dem har jeg løst. Det er tirsdag den 20. april 2021 og vi skal have morgenmeditation nr. 941.

Se, jeg tænker sådan på i dag, jeg fik en rift i næsen i går morges, og det er ikke holdt op med at bløde endnu, det er lidt kedeligt, men det må jeg leve med, indtil vi kan gøre noget andet. Jeg tænker meget på, hvordan vi fungerer i dagligdagen, om vi fungerer med livsglæde, kærlighed og tillid, eller om vi slet ikke synes, det går fremad. Det er så vigtigt for os at prøve at iagttage vores tanker, prøve at være den indre iagttager, hvordan bruger vi vores tankeenergi, hvordan udtrykker vi os, hvordan prøver vi at motivere, kan vi motivere os selv, kan vi skabe livsglæde? Kan vi skabe livsglæde, kærlighed og tillid omkring os? Det er vigtigt at bruge sin kreativitet, det er vigtigt, uanset hvad man laver ikke at opgive, det ville være det samme som at smide livsenergien væk, livsglæden.

Når vi kigger ud på naturen, så vokser alting, det kan vi også gøre, vi kan vokse inde i os selv, og tænk på at vi kan forny os selv hver eneste dag. Det er godt at tænke sådan. Nogen gange i nogle hjem kan energien være tung, men hvorfor blive i sådan en tung energi, når man kan leve i en let energi? Det der er vigtigt, det er at se sit eget tankesind, hvordan man anvender det? Vi skal huske, vi er kreative mennesker allesammen, anvender vi vores kreativitet? Skab velstand omkring os, velstand, kærlighed, tillid og forståelse. Det er vigtigt, man kan gøre det. Læg livsglæden ind.

Nogen siger, de har ingen livsglæde. ”Hvorfor har du ikke det?” ”Ja, hvor skulle den komme fra?” ”Den kommer fra vores hjerter, vores sjæl, der ligger livsglæden i.” ”Jamen,” er der nogen, der siger, ”jeg har jo ingen sjæl.” Jo du har da, du har bare adskilt dig fra din sjælsbevidsthed.” Hvis vi bare går ned i følelserne hele tiden, så er der jo ingen fremtid. Vi er ved at træne vores sjælsbevidsthed i vores skaberkraft. Prøv at tænke på at vi kan lade livsglæden flyde, der er meget at kæmpe for. Vi kan kæmpe for livsglæden, få livsglæden til at flyde, glæde os hver eneste dag over at vi har skabt nye muligheder i dag. Tænke på at der kan ikke være en triviell dag, det er kun noget, vi selv skaber, ved at vi ikke handler. Prøv at trække det allerbedste man kan ønske sig ind i sit liv. Jeg tænker bl.a. på, at jeg har virkelig noget at kæmpe for, en dejlig familie, en dejlig kæreste, jeg har mange ting. Jeg arbejder for Hierarkiet og Kristus og Kærlighedsavataren, og ham Solavataren Peter ham arbejder jeg også for. Det er mærkeligt, der er forskellige dele inde i os selv. Prøv at tænke på at vi har alle muligheder. Prøv at tænke på når børn ser op til os, de handlinger vi foretager os, skaber vores børns fremtid. Vær glad ved alle de ting der kommer til jer af positivitet, anvend det hver eneste dag.

Vi mediterer på, at vi er positive mennesker, der er fyldt op med livsglæde, kærlighed og tillid, lad os meditere på det helt enkelt, at vi er positive mennesker, der er fyldt op med kærlighed og tillid og kærlig forståelse, og så husk, at vi er her for at hjælpe hinanden, vi er her for at hjælpe menneskeheden fremad i gear. Vi har evnerne til at gøre det, og vi skal anvende vores evner. Lad kreativiteten udfolde sig. Prøv at tænke på hvis vi har det i vores tanker, at det arbejde vi udfører er en forlængelse af den guddommelige kærlighed, som vi har i vores hjerter. Det hedder at lade kærligheden blomstre. Fjern mørket omkring jer fyld op med lys, kærlighed og tillid og en kærlig forståelse.

Jeg gør altid det, når tingene er svære, så tænker jeg på kærlighedskilden i Guds hjerte eller Sai Baba. Når vi tænker på Sai Baba, som arbejdede til det sidste, og han fortsætter efter sin død på de indre planer, han hjælper

os stadigvæk. Kunne du forestille dig at arbejde med det guddommelige hele dit liv, og fortsætte efter du er død videre indtil den næste inkarnation? Er det sådan, I ønsker at gøre?

Tænk på at livet er en stor rejse, hvor vi går fra det ene bevidsthedsstadiet til det næste. Tænk på at vi har drivkraften inde i os selv, kreativiteten, kærligheden, tilliden og forståelsen.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med åndens viljesenergi, og mit formål er at hæve klodens bevidsthed og udvikle nogle af jer til at være ledere i den næste rodrace, hvor det er telepatien, der er kommunikationsmidlet. Vi har evnerne, lad os bruge de evner vi har.

Tænk på jeres kraftord og jeres kraftords energi. Hvis det kniber jer lidt at gøre det, så få en tid ude hos mig, så kan jeg hjælpe jer med jeres kreativitet og skaberkraft, livsglæden og kærligheden.

Godmorgen til alle jeg ønsker jer en fantastisk god dag i lys, kærlighed og taknemmelighed. Tænk på vi har fået et liv lad os nu bruge det liv fornuftigt. Godmorgen, tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk