

Nr. 942 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 21. april 2021 Nøgleord:

Nøgleord: En velsignet dag.

Godmorgen, det er jo i dag en dejlig ny dag. I går snakkede vi om kreativitet, det skal vi også gøre i dag, det er jo altid godt at have den i orden. Nu vil jeg gerne lige fortælle jer noget, der er noget, der hedder kreativitet på personlighedsplanet. Det er det, mange mennesker som er gode til at gøre noget ved, men der er også mange mennesker, der ikke kan få det til at fungere, fordi de ikke synes, de kan være kreative mere. Hvorfor kan de så ikke være kreative mere? Det er fordi, deres gamle mønstre har indhentet dem de mønstre fra tidligere i deres liv. Det ved vi jo godt, at hver gang vi skal fremad, så henter de gamle mønstre os. Så er det der, vi begynder at skælde ud og brokke os.

Når jeg laver morgenmeditationer, så kan det godt være, jeg tager nogle ting frem, som har været tydelige for mig de sidste dage som for andre mennesker i andre relationer, så skal I sige okay, i stedet for at nu snakker han om mig med negativ betoning, i stedet for skal man sige, det ser ud til, at jeg får en ny mulighed for ny forandring, hvis man har villigheden i forandringen. Det er vigtigt at kigge den vej rundt. Jeg gentager det lige igen, når jeg sommetider snakker med folk i dagligdagen, i det I laver og kan se, hvilke problemer I har, og hvordan I kan løse det, og hvis jeg så tager lige noget af det med i morgenmeditationen så kig ikke på det med personlighedsopfattelsen, nu snakker han om mig, det kan være nedværdigende. Se nu på det på den måde, at der nok kommer nogle guldkorn til mig her, hvordan jeg kan se på mine kreative sider med min kreative intelligens.

Hvis man bruger sin kreative intelligens, så begynder man at blande sin sjælsbevidsthed ind i det, så er det kreativitet på sjælsplan. Så er det en hel anden betydning. Man kan også være kreativ på sit åndelige plan, så er det en hel anden forståelse og opfattelse. Så når vi arbejder med det i dagligdagen og ser, om det kan fungere hvis vi, når vi er på arbejde og kigger på, om vi er glade for vores arbejde. Nogle vil sige, de ikke er det, det er kedeligt, og det kan være trist.

Hvordan er det grundlæggende mønster inde i en selv, er det kedeligt og trist, så har det ikke noget med arbejdet at gøre. Det er den måde, man forholder sig til det, man laver, om man har glæden til det, man laver, eller man ikke har glæden. Hvor kommer glæden fra? Den kommer fra sjælen. Så vores kreativitets udtryksform skal gerne komme fra sjælsbevidstheden, det vil sige, sjælen gennemstrømmer vores legemer. Det vil sige, der kommer magnetisme, og vi får en anden udstråling på, glæden kommer til at fungere igen i vores liv. Det er næsten altid glæden, der mangler til det, man foretager sig, fordi man ofte siger, det er ensformigt, det er træls og trist.

Hver dag er en ny udfordring, vi kan skabe noget nyt hver eneste dag. Vi kan glæde os over den fremgang, der er tilstede inde i os selv. Lad os begynde at glæde os til det liv vi lever og sige, ”der vil komme forandringer i mit liv, fordi jeg er i stagnation.” Se på jer selv om I er i stagnation, om I har glæden til at nytænke? Når man begynder at nytænke, så lukker man op for sin kreative åre, som ligger i sjælsbevidstheden. Så strømmer der nye gode ideer ind, og så kan man begynde at anvende de ideer, der strømmer ind. Det der er vigtig er, at kommer der en ny positiv energi ind så anvend den på stedet. Hvis man er vant til ikke at handle på stedet, det dur ikke. Luk op for de kreative egenskaber og udfør det på stedet. Læg livsglæden ind, så kommer der en hel anden forandring.

Når vi siger en kreativ intelligens, betyder det, at det ligger i universet. Kreativiteten ligger hos Gud, der skaber de forskellige verdener, som vi lever i. Vi lever i det samme muligheds land som i det guddommelige, det

kommer an på, hvilket niveau vi ser fra. Lad os nu sige nu har jeg gået på den samme arbejdsplads i årevis har jeg været i stand til på den arbejdsplads at putte en masse spontanitet ind. At sige hver dag kan vi lave en fornyelse, at have en nytæknings ting med i sin bagage og give det videre. Det er ikke sikkert, folk modtager det med glæde, fordi de ikke har oplevet kærligheden i sig selv. Men prøv at tænke på, at vi kommer med vores bagage, der er fyldt op med positiv tænkning og den videregiver vi. Det vil sige, at det er kreativ intelligens, vi arbejder med, og at muligheden er tilstede hver eneste dag. Læg glæden ind i vores liv, så fungerer vores hjerter endnu bedre. Når jeg kan få jer til at fungere positiv med hinanden, så er der mindre nedslidning på mit helbred. Så kan jeg holde ud i mange flere år. Men tingene skal ud i en udtryksform, og det skal videregives, det skal bredes ud.

Vi kan meditere i dag på kreativ intelligens på personlighedsplanet, vi kan tage kreativ intelligens på sjælsplanet og kreativ intelligens på det åndelig plan. Så kan vi sige, vi har tre valgmuligheder, hvad kan vi nå af niveau ud fra den viden vi har på nuværende tidspunkt, og hvad kan vi gøre, og hvad vil vi gøre. Det er vigtigt at handle med det samme, når vi begynder at lukke op for energien.

Jeg ser muligheder hver dag, jeg ser muligheder ind i de næste mange generationer for menneskeheden, og det er det, jeg vil tilføje min energi og udvikling til, så vi kan få det fremskridt, der skal til for at hæve klodens bevidsthed. Det betyder, jeg begynder at arbejde dybere igennem jer til jeres børn og efterkommere. Det vil sige, der kommer en kreativ intelligens hele vejen igennem, så at de næste 400 til 500 år vil få en anden drejning, end den der er i dag. Det er min intension at gøre de her ting, og det er jeg begyndt med nu. Når I begynder at meditere på en af de tre niveauer, så vil jeg overføre velsignet energi til jer samtidig. Når jeg siger, I skal meditere på en af de tre ting, kan man møde en af de sider i sig selv, hvor man ikke er vant til at komme ud af røret, fordi mange mennesker er på deres arbejdsplads, hvor de ikke ved, hvad de vil, og så kan de ikke tage beslutninger, de har mistet livsgnist. Nu fjerner vi det, så gnisten kommer til at fungere igen. Livsgnist skal fungere i alt, hvad vi foretager os. I mediterer på kreativiteten på personlighedsplanet, sjælsplanet eller det åndelig plan. I vælger selv, hvad I gør. Jeg glæder mig til at se, hvad I gør. Tillykke med det. Jeg siger lige mit kraftord, mens I er ved at meditere på en af de tre niveauer, og så har I lige det med i baghovedet, jeg har snakket om i dag som en indfaldsvinkel til en anden forståelse.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Her ligger kreativitetens forskellige differentieringer, den skabende intelligens, nådens lys, lyksaligheden og jeg kommer med den åndelige viljes energi. Det er drivkraft til manifestation af Kristus bevidstheden, kærlighedens bevidsthed i vores hjerter. Kærligheden helbreder.

Jeg overfører velsignet energi til jer, velsignet lys og energi. Jeg tænker på alle jeres kampe. Jeg er opmærksom på menneskehedens problemer og prøver at arbejde med en større forståelse og en større kærlighed. Det menneskeheden har besvær med er at gå kærlighedsvejen. Vi kan hjælpe dem med at gå kærlighedsvejen. Lad os omdanne vrede til glæde og forestille os, at vi går fra mørket ind i lyset ind i oplystheden, og vi bliver badet i kærlighedslyset hver eneste dag. Forestil jer I vender jer om mod jeres nærmeste og giver dem kærlighed, lys og tillid. Begynd at respondere på en indre værens tilstand, der kommer frem lige her, samtidig med I mediterer på de forskellige niveauer.

God morgen til alle, jeg ønsker alle en velsignet dag i kærlighed, tillid og forståelse. **Nøgleordene er en velsignet dag.** Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.