

## **Nr. 954 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation mandag den 3. maj 2021

**Nøgleord: Vi kan tage positiviteten med os.**

Godmorgen, godmorgen Rita er vi i strålende humør i dag? Det er i hvertfald strålende vejr udenfor. Dejligt regnvejr, vi får grødevejr, det er da dejligt. Når man snakker om strålende, så kan vi lige så godt samtidig tænke på det strålende liv, vi skal have. Alt det vi tænker lige nu skaber vores fremtid. Har vi opbyggende tanker, så har vi en opbyggende fremtid, nutid og fremtid. Vi kan lige så godt begynde at tænke på, at vi får en strålende fremtid med masser af fremgang og masser af kærlighed, lad os da tænke sådan. Masser af kærlighed, masser af tillid, det kan det strålende vejr fortælle om.

Nu er det meget overskyet, men om et lille stykke tid så skinner solen igen, så går det endnu bedre igen. Vi kan jo få solen til at skinne inde i os selv hele tiden ved at være i strålende humør og have det godt.

Nogen gange kan der altid vælte nogle bekymringstanker op i os, fordi dem har vi jo med os fra barndommen, fra vores forældre. Vores forældre var meget bekymrede, eller det er der nogen, der er, og det smitter jo af på børnene. Det vil sige, mange gange er det vores forældres tanker, vi går med hver eneste dag uden at tænke over, at vi selv skal leve vores eget liv uden de her store bekymringstanker.

Jeg tænker mange gange på, at når vi fungerer i vores liv, der kan jeg huske, fra alle de forskellige jobs jeg har haft i tidens løb, at den indstilling jeg havde, når jeg skulle have et nyt job, hvis nu jeg tænkte, at det nye job ville blive meget positivt, og at der ville være mange mennesker, der ville have brug for min viden, lige nøjagtig det sted jeg kom hen, så er det jo lidt spændende at tænke sådan.

Prøv at tænke på at vi kan gøre en forskel i en positiv retning i alt det, vi foretager os. Vi kan tage positiviteten med os. Det var jo ikke altid vores forældre kunne tage den positive vinkel med i det, de skulle foretage sig. De tænkte oftest igennem begrænsningstanker og lever måske gennem deres begrænsningstanker stadigvæk, fordi de aldrig har lært at putte positiv tænkning ind. Så når vi arbejder med positiv tænkning, så skaber vi nye muligheder hver dag. Vi kan begynde med, at sige tak for det gamle job vi havde, og så kan vi sige, at vi åbner døre for nye muligheder i mit eget sind, jeg glæder mig til det nye job, jeg skal have.

Som verdienstjenere får vi nye job hver eneste dag. Det vil sige, vi møder nye mennesker, og de mennesker prøver vi at løfte op, ud af deres starthuller og lukke mere lys og kærlighed ind til dem.

Mange gange er det helt forfærdeligt at få lys og kærlighed ind, fordi så ser man også sine begrænsninger. Men vores begrænsninger ligger der jo for at blive omdannet til kærlighed, til positiv tænkning.

Mange mennesker de går faktisk i det, der hedder fattigmandstanker, de går i fattigmandstanker hver eneste dag. Så når vi tænker positivt, om de nye jobs vi skal have, fordi hver dag får vi nye jobs, fordi som sjæle der møder vi sider inde i vores personlighed, som skal forvandles til kærlighed, tillid og forståelse. Det er vigtigt at tænke sådan. Det er vigtigt at tænke på, at der er masser af nye muligheder.

Jeg glemte lige at sige, at det er mandag i dag, hvis I skulle have glemt det, så vi starter lige på en ny uge med masser af muligheder. Det er mandag den 3. maj 2021, og vi har morgenmeditation nr. 954. Det lyder faktisk til, at det er en hel del, vi har ekspederet efterhånden, det er det jo også, men der kommer jo mange flere. Og det kan være, at ligesom vi laver flere til, at tingene bliver bedre, for vi er ved at øve os i, at blive bedre end det vi var i går. Så det er vigtigt, at lægge kærlighed ind til de nye jobtyper vi skal have og se de nye muligheder.

I dag skal jeg ud og have et lille stik i armen, noget vaccine. Så bliver det spændende, om jeg også bliver klogere af sådan et lille stik, nu må vi se, hvad der sker.

Der er jo nogen gange, at når man prøver noget nyt, så har man jo ingenting at sammenligne med, men vi kan i hvert fald lægge glæden ind i det og sige, at der kommer måske en forandring i vores liv på en eller anden positiv måde. Så lad os tage det positive til os.

Jeg kan huske før i tiden, der underviste jeg en del i det, der hedder fattigmandstanker. Fattigmandstanker det er der, hvor man begrænser sig selv hele tiden, man ser begrænsningen først i stedet for muligheden. Se på begrænsningen og slip den, omdan begrænsningen til kærlighed. Det er det, vi gør i vores delpersonlighedsskema, og det er jo derfor, vi er så flittige til at sende det, for vi vil jo så gerne forandre tingene. Vi er jo et liv i forandring, så det er jo godt nok.

Man kan jo også sige, at når man fungerer i dagligdagen, så kan man jo også være åben for nye indtægtskilder, nye muligheder. Tænker vi i nytænkning, i positiv tænkning?

Jeg kommer med et stykke værktøj, som folk har brug for. Det vil de gerne have, og alting bliver modtaget med kærlighed, tillid og forståelse, jamen så er det jo rigtig dejligt. Nogen gange skal vi have muligheden for at dykke lidt ned, hvor det kan være svært at se fremtiden. Men det er en naturlig proces, at tingene kører lidt op og ned for at få et ekstra syn, og nyt syn og nytænkning på den virkelighed man lever i. Det er vigtigt at have det, lægge livsglæden ind, tro på det bedste, tro på at det liv man havde tidligere, det har jo haft sin periode. Men hver dag er jo en ny dag, det vil sige, vi lever noget nyt, vi oplever noget nyt. Vi kan tage visdommen med fra vores fortid men lad være med at tage begrænsningerne med. Se om vi kan undgå at tage de der gamle begrænsninger med, læg glæden ind, læg et lille smil på ansigtet ligesom når vi er nyforelskede. Kan I huske, hvordan det er at være nyforelskede, det er jo dejligt, så vil vi alting. Sådan kan vi jo have det hver dag, vi kan være nyforelsket i livet hver eneste dag, det er jo supergodt at have det sådan.

I dag skal vi have en dejlig darshan dag. Nu må vi være 9 personer, det er jo lidt spændende. Det er spændende, om de mennesker kommer med det bedste, de har i sig selv, det må vi have tillid til. Der er jo ingen grund til at tage sine skyggesider med og se gennem sine begrænsningstanker, nej lad os nu kigge gennem vores opløftede tanker og se den nye mulighed der er hver eneste dag. Hver gang man trækker vejret ind og puster ud igen. Vi tager ny ilt ind, og vi kommer af med det gamle, vi har brugt.

Vi skal meditere på, at vi skal glæde os over nutiden og fremtiden. Vi går ind i områder med nye livserfaringer med positivitet og livsglæde, det er det, vi mediterer på den positive nutid, og en positiv fremtid hvor vi anvender vores sjælskræfter hver eneste dag til nytænkning og ny udvikling. Tænk på at i dag skal vi møde nye spændende mennesker, som vi kan skabe en ny fremtid sammen med.

Det er lidt sjovt at tænke på, at inde i os der er vi en solengel, en solengel, det er lidt fantastisk at tænke på, at vi er en solengel.

Tænk på at vi er skabt i Guds billede, tænk på hvor hvilke egenskaber vi ligger inde med, guddommelige egenskaber. Det er lidt fantastisk at tænke på, at det ikke bare er vores gamle personlighed, men at vi kan være positive i nuet og skabe en positiv fremtid som vi kan leve i hver eneste dag, livsglæde, kærlighed, tillid, det er lidt fantastisk, at de muligheder er tilstede hver eneste dag.

Jeg siger lige mit kraftord, og det vil også være godt for jer at tænke på jeres eget kraftords energi og visdom.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med den åndelige viljes energi, legemliggørelsen af det åndelige liv, Helligåndens energi. De store reformer og de store forvandlinger til nyudvikling til udvikling i de telepatiske områder. Vi kan gå fra sjæle til åndelige enheder.

Jeg er Solavataren og jeg er Kærlighedsavataren, det hænger sammen, jeg har fået ny bevidsthed ind i jeres legemer og en ny forståelse. Vi bygger på en ny positiv fremtid, lad os glæde os over nutiden og tænke på en meget positiv fremtid.

Prøv nu at sige at vi vil gøre det bedste for alle i dag og i al fremtid, løfte dem med vores kærlighedstanker.

Godmorgen jeg vil ønske jer en fantastisk god dag fyldt op med kærlighed, tillid og forståelse. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)