

Nr. 955 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 4. maj 2021

Nøgleord: Kærligheden, tilliden og at vi er Guds børn.

Godmorgen, så er det en ny dag, masser af dejlig regn, det skal nok blive godt til gulerødderne.

I dag er det den 4. maj 2021, det er tirsdag, og vi skal have morgenmeditation nr. 955.

Vi havde en god darshan dag i går, det var dejligt at se folk veltilpasse, imødekommende, venlige og at de gerne ville udvikle sig.

Jeg kom til at tænke lidt på, da vi var små, rigtig små, det er svært at tænke på, at vi har været rigtig, rigtig små babyer engang. Jeg kan huske, når jeg så sådan nogle babyer, når jeg kiggede på dem, så var man aldrig i tvivl om, hvordan de havde det. Hvis de var glade og lykkelige, så havde forældrene det fantastisk godt og forældrene også. Men hvis de her babyer var ulykkelige, så vidste alle det, selv naboerne vidste, at de var ulykkelige, de skreg og de skreg og de skreg. Det er helt vildt at tænke på.

Prøv at tænke på at sådan en baby har vi også inde i os, som skal have omsorg, kærlighed og tillid. Prøv at tænke på de første år når vi vokser op fra babyer til de første leveår, hvor hurtig sådanne små, små børn indtil de bliver 5 år prøver at afspejle forældrenes bevidsthedstilstande og trækker de sider ind til sig og lærer gennem forældrene, hvad de viser os af energi, følelser. Alle de ting der ligger derinde bagved, det kopierer de små børn, og sådan som forældrene er, sådan påvirker de de små børn gennem fostertilværelsen og de første leveår. Så vi har som forældre et kæmpe ansvar.

Prøv at tænke på hvor mange gange man faktisk sluger de negative oplevelser som børn, de der oplevelser forældrene har, når de lever sammen, tænk på at de mønstre går igen inde i os. Tænk på har forældrene nu haft angst og frygt, så er det jo også det, der præger os, når vi skal til at tage beslutninger. Har de haft modstande, så ligger det også som modstande hos det nye barn. Vi har meget at tænke på, hvad vi giver vores børn, så det er vigtigt at fylde dem på med kærlighed, tillid og forståelse, så de virkelig kan mærke, de er velkomne.

Så siger man, at jeg var så velkommen, så velkommen, men så kan man stadigvæk have ubalancer i sit følelsesliv, så siger man, hvor kommer det så fra? Er det ikke prægning fra vores forældre, så må det jo være karmisk, noget vi ikke er blevet frigjort fra i vores tidligere liv.

Vi kan altid give forældrene skylden for det, hvis vi ikke rigtig magter det, men det kan godt ligge i vores eget tankesind, at vi ikke tror nok på vores evner og kvaliteter.

Hvad skal vi meditere på i dag? Vi mediterer på lad kærligheden blomstre. Vi ved, at det vi giver energi til, det vokser, så når man tror på kærligheden, tror på tilliden og på, at vi er Guds børn, når vi mediterer på det, så begynder det at integrere i en selv. Kærlighed, tillid, vi er Guds børn, det mediterer vi på i dag. Få glæden ind i dit liv. Tænk på at ting forandrer sig, og at det går som det skal, lad os glæde os over tilværelsen.

Vi mediterer i dag på **kærligheden, tilliden og at vi er Guds børn. Det er også vores nøgleord i dag.**

Vær bevidst om kærlighedslyset inden i vores hjerter – kærlighedens lys.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Lad lys og kærlighed strømme ud til menneskeheden.

Nu vil jeg gerne ønske jer en fantastisk dejlig dag med maser af regn. Vi må håbe, vi snart får lidt solskin igen, det er jo altid dejligt. Lad os glæde os over vores dag, nutiden og fremtiden.

Tak fordi I lyttede med, mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk