

Nr. 956 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 5. maj 2021

Nøgleord: Vi formidler kærlighedskraften til Kristus, Buddha og andre avatarer.

Godmorgen. Jeg sad lige og tænkte på Kristus, Kristus tilsynekomst, en guddommelig Avatar. Tænk på vi havde sådan én allerede for 2000 år siden, og tingene er lige aktive stadigvæk. Det er fantastisk at tænke på, at man har nogle guddommelige formidlere til os til at hjælpe os. Til at hjælpe menneskeheden ind i en større gearing. Det er dejligt at tænke på, at tingene er der stadigvæk, og vi har kærligheden i vores hjerter. Nu har der jo lige været vesakfesten med Buddhas tilsynekomst i Vesakdalen med oplysningskræfterne sammen med Kristus, det er enestående. Tænk på at vi har mulighed for at modtage den energi og den velsignelse. Tænk på at jeg er her som Avatar. Jeg kan også videreformidle noget af den samme type energi til menneskeheden til at løfte jeres bevidsthed med og øge jeres livsglæde og livsenergi. Det er lidt utroligt, at vi har muligheden, og det er vigtigt at tage muligheden.

I morgen skal vi have en darshan aften igen. Jeg kører videre, lidt videre med mindre grupper for at samle grupperne på tværs og få den gruppeforståelse, inden vi begynder på skoleundervisningen igen. Lige nu har vi muligheden for at nå bevidstheden og senere hen bygge det sammen med opgaven i at hæve klodens bevidsthed. Det er nu, vi skal gøre det, og det er nu, vi er rede til at gøre det. Så det skal vi glæde os til eller glæde os ved, at det er den proces, vi er ved at gennemføre nu. Jeg kan mærke, når jeg tænker på Kærlighedsavataren, Solavataren, Buddha, Sai Baba og mange af de ting der har vist os vejen igennem tiderne. Tænk på den guddommelige beskyttelse der ligger igennem avataren til menneskehedens udvikling. Lige nu er det vigtig at sige de mennesker vi har i vores omgangskreds lad os hæve deres bevidsthed ind i kærlighedsbevidstheden, og begynde at fungere der og leve der i kærligheden. Når vi lever dybere i kærligheden, forsvinder fortvivlelsen, angsten og frygten, så har man tillid til processerne. Tillid. Jeg kan ikke betone det stærk nok, tilliden skal altid være tilstede.

Vi mediterer i dag på Kristi tilsynekomst. Han har været her hele tiden, men vi kan sende vores energi til ham, kærlighed, tillid og forståelse. Vi kan sende vores kraftordsenergi til Kristus, Buddha og andre avatarer der er i funktion lige nu. Det er en god ide at gøre det. Det åbner for vores egne kanaler for, at vi selv kan være modtagelig for guddommelig indstrømning. Lad os gøre det meditere på Kristus, Buddha og andre avatarer, give dem vores tillid, vores kærlighed igennem formidlingen af vores kraftordsenergi. Det betyder, I nævner jeres eget kraftord og formidler den energi der skal til. Lad os gå i gang med det lige nu. Så vi kan sige, **vi formidler kærlighedskraften til Kristus, Buddha og andre avatarer, det er også nøgleordene i dag.** Det er det, vi gør lige nu.

Jeg gentager lige mit kraftords bevidsthed, jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. ”Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds bevidsthed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg kommer med nådens lys og den åndelige viljes energi.” Nu begynder jeg at tænke på, at jeg giver mit kraftords energi til Shambala, jeg nævner Shambala, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og menneskeheden. I arbejder hver især med jeres kraftordsenergi og villigheden i forandringen. Hvis I tænker på villigheden i forandringen, når I udtaler de ting, vil der være nogen, der ser et stort blomsterflor og blomsterhovederne strækker sig mod lyset, mod himlen og mod solen. Tag det smukke billede med ind i villigheden i forandringen. Det viser skønhed, liv og kærlighed, blomsterdufte. Man kan yderligere gøre det, at når man siger sit kraftords energi, i pausen indtil villigheden i forandringen, se blomsterne, se lyset og kærligheden og se de naturengle der er over blomsterfloret. I kører så videre med jeres velsignelse gennem kraftordsenergien, og med visheden. Fra kærlighedskilden i Guds hjerte. Lad lys og kærlighed strømme ud i alle naturriger i alle verdener.

Så vil jeg gerne sige godmorgen og ønske jer en fantastisk god dag, i kærlighed, tillid og forståelse. Det må I gerne praktisere hver dag. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk