

Nr. 958 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 7. maj 2021

Nøgleord:

Godmorgen Rigmor From og Lotte godte. I dag er det fredag den 7. maj.2021, og vi skal have Morgenmeditation nummer 958.

Se i dag er det jo en dejlig ny dag igen, med gråvejr kan jeg se, regnvejr, lidt blæsevejr. Nå vi ved jo, at alting skifter, vi skal nok få bedre vejr i løbet af dagen eller i morgen, så vi har noget at glæde os til.

Jeg vil gerne lige sige tak til de her mennesker, som var på skole i går til darshan undervisning. Vi havde faktisk en rigtig god aften, så det gik fremad, og vi gik et skridt fremad i vores udvikling, så det var dejligt at se. Og så skal vi have sådan en ny dejlig aften igen på mandag, hvor der også skal ske nye ting.

Lige et øjeblik, en lille tudse i halsen som det hedder, det var ikke rart at have en tudse dernede, en rigtig tudse, uha, uha. Okay.

Se i går snakkede vi en lille smule om lyset, kærlighedslyset fra Guds kærligheds tankesind eller bevidsthed. Det skal vi arbejde videre med i dag, tror jeg, hvis alt går vel. Nå og hvis stemmen vil, det vil den nok.

Jeg vil gerne, I lige tænker på jeres kraftord og lige nævner kraftordet og begynder at give kraftordets energi til Shamballa, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og menneskeheden. Jeg vil gerne, at I lige starter op med det, så vi får lidt fokusering, noget inderlighed og ydmyghed.

Et øjeblik. Så skulle det være i orden igen. Ja.

Så er vi i gang med vores kraftords energi, Shamballa, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og til menneskeheden. Jeg er den, jeg siger lige mit kraftord, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Jeg sender min energi og bevidsthed til Shamballa, Sanat Kumaras ashram. Så tager vi gentagelsen forfra, til hver enkelt ting vi giver energi til.

Så vil jeg gerne, at vi siger igen, at vi er bevidst på kærlighedskilden i Guds hjerte. Prøv at lægge vores fokus her i kærlighedskilden i Guds hjerte. Forestil jer den kærlighed er ligesom en sol, den oplyser alt og fornyer alt. Jeg vil gerne vi tænker lidt på ikke at leve i adskillelsen ja inde i os selv, og det er personligheden, vi dyrker i stedet for Guds kærlighed. Mange fornægter jo deres eksistens til at leve i kærlighedslivet. Prøv at tænke på hvor mange par og mennesker i det hele taget som tager afstand fra sin ophøjede, sin egen ophøjede bevidsthed, tager afstand fra den guddommelige kærlighed. Det er utroligt at tænke på, man hellere vil leve i sine fattigmandstanker i stedet for sin ophøjede bevidsthed.

Forestil os igen at Guds kærlighedslys i dag rammer ind i vores hovedcenter, ind i vores sjæl og omfavner sjælen, til et stort smukt blå område inde i vores hovedcenter. Guddommeligt lys træder igennem vores hovedcenter, ind i vores hjertechakra i hovedcenteret og oplyser vores solengel til et blå englelys, kærlighedslyset, kristuslyset. Mediterer videre på at kærlighedslyset ligger inde i vores hovedcenter, oplyser os, oplyser hele vores fysiske legeme, astrallegemet, hele vores personlighed bliver badet i kærlighedslyset. Når vi forestiller os, vi hviler i det lys, det er det samme lys, som ligger i jordens atmosfære. Mennesket er udset til at

udvikle kærlighed, så vi kan udvikle en kærlighedsplanet vores jord til en kærlighedsplanet. Prøv nu og lade det lys, det blå lys gennemstrømme vores legemer, rense vores legemer, lad os vokse igennem det blå lys.

Jeg kan huske for små 30 år siden, da jeg gik på skole ved Gamborg, og der kunne jeg altid se lysudstråling ved alting. Når der kom hvide biler forbi, så så jeg dem som blå biler, jeg så altid de komplementærfarver. Så siger hun, siger jeg til hende, ”når jeg ser det der de hvide biler eller de hvide trøjer eller kærligheden i det, så ser jeg det lyser blå, det er både gyldent, det er også blå.” Så spurgte jeg, ”kan du ikke fortælle mig lidt om det?” Så fik jeg et fantastisk godt svar, så sagde hun ”Det finder du ud af Peter, når tid er.” Det tog nogle år, inden jeg fandt ud af det, men I skal ikke vente med at få det at vide, fordi det er jo kærlighedslyset.

Lad os nu sige vi er her i det lys inde i vores hovedcenter, og vi forestiller os, vi er ude på et smukt bjerg, og vi ser morgenstunden. Solen står op, og vi forestiller os, vi møder solen i det blå lys, vi har i vores hovedcenter. Lad det lys strømme igennem os, som er en del af Guds kærlighedslys. Lad det strømme ind i solen, idet solen står op. Lad os forene os i den guddommelige kærlighed. Forestil os i den værens tilstand der kan vi få vores indre opmærksomhed på alle verdens kloder, alle verdens byer, skove, træer, biler. Vi kan se det hele for os, vi kan se den indre aktivitet. Vi kan være tilstede i Guds tempel, tempelbygninger som går 100 meter, hundredevis af meter op over os, kæmpestort tempel af Guds kærlighed. Der kan vi være bevidsthedsmæssigt, samtidig med at solen står op. Vi har det inde i os, vi har storheden, det er jo kun vores fatteevne, der mange gange sætter vores begrænsninger, men vores højere bevidsthed er uden begrænsninger. Når vi tænker på, at Herrens veje er uransaglige, og samtidig med giver det også fantastisk indre oplysning.

Okay, jeg kan se, tiden er ved at være gået for os. Men prøv at hvile i den her morgenmeditation mange gange, det vil give jer en god opladning, og en lidt større forståelse af hvad vi har med at gøre.

Godmorgen til jer allesammen, og jeg vil ønske jer en fantastisk god dag, og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk