

## Nr. 961 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 10. maj 2021

Nøgleord: **Kærligheden lyser og kærligheden rummer alt.**

Goodmorning. Good morning, Rita. Er der i gang i systemet her i dag eller ingenting? Godmorgen til jer. I dag er det mandag den 10. maj 2021, og vi skal have morgenmeditation nummer 961. Så langt og så godt. Okay, nu skal vi se, om I er på dupperne i dag måske, måske er vi det.

Vi har haft voldsomt regnvejr, tordenvejr, lyn og tordenvejr her ved os her i morges tidlig, i morges klokken fire, halvfire, så det var noget af en omgang. Så er det godt, vores huse de er hule, vi kan være inden døre, det er dejligt. Ja.

Se jeg tænkte bare meget på i dag, de her opbyggende tanker, hvor man bygger på nye tankeformer, der ligger livsglæde, kærlighed og tillid ind. Det kunne være en god ide at arbejde dybere med det også, hvis vi siger, at vi er ved at forandre vores opfattelse, jamen så skal der bruges noget viljesenergi til at ændre på den opfattelse, man er ved at lægge ind, fordi ellers gentager man det gamle mønster meget hurtigt igen, og så kommer der gnidninger i sit mentallegeme, som giver spændingshovedpine, migræne og andre ting. Men det er vigtigt at sige, ”okay nu tager vi en ny kurs,” og så holder vi fast i kursen ikke noget slinger i den, men bare sige, ”okay den nye kurs den tager vi, og så bygger vi energien op derfra.” Men det har vi før snakket om, og så kan man så sige, er det interessant? Det er ikke sikkert, det er det. Men det kan være, det giver god mening at bygge det op.

Så vi kan jo meditere vi på bygmestrene i naturen, bygmestre i naturen. Uden at definere hvad bygmestrene er, så begynder vi at meditere på bygmestrene i naturen, og så lader vi os se, hvad vi kan inspireres af heraf. Vi mediterer på bygmestrene i naturen. Lad os gå i gang med det.

Undskyld hvad er det for en ide, jeg har fået med at sidde og gabe her.

Vi mediterer i dag på bygmestrene i naturen.

Så tror jeg da også, vi lige skal sende lidt energi til Hanna, hun skal have lidt oplysninger fra lægerne i dag klokken 14.

Vi mediterer på bygmestrene i naturen i dag.

Jeg tænker sommetider på, at nogen gange så ligger der masser forudbestemt gode ting til os, som vi ikke tænker på. Vi tænker måske bare øjeblikkelig på de situationer, vi går ind i, men der er mange goodwills områder, der ligger til os, og dem ser vi ikke, vi ser kun vores egen måde at fungere på. Så det vil være vigtigt at sådan ligesom sige, gå lidt længere ud og så sige, og kigge lidt på de forspildte muligheder der ligger og sige, ”hvis nu jeg ikke har forspildt dem, hvordan vil det så se ud?” Så vi kan sige, bygmestrene i naturen de har jo en form, de ser, og den bygger de på, indtil den er fuldendt. Vi mennesker vi kan også godt se på en form, der skal bygges op, men det er ikke ensbetydende med, at vi kan få vores tankesind til at virke, i den retning der er forudbestemt, eller som kan være hensigtsmæssigt. Men vi har altid vores frie vilje, til at bygge sådan som vi ønsker at bygge. Det er også fint nok, men det kan være, man har følelseslivet, der ikke får det til at ske, fordi følelserne vil noget andet, end det sin ophøjede bevidsthed ønsker, så sker der noget andet i byggeriet. Menneskets personlighedsbygmestre fungerer jo ikke altid lige godt. Men det er interessant at se, hvordan vækst er lige nu i naturen.

Det vil være godt lige nu at lægge sin bevidsthed ind på Hierarkiets mestre. Begynd at se de forskellige mestre for jer en efter en, og så se på de forskellige egenskaber de har. Så når I lander på en af dem, så siger I, ”okay de egenskaber den mester har, vil jeg også gerne udvikle i mig selv.” Så skal man til at bygge nye tankeformer op, der har en opbyggende virkning. Det er meget spændende at give sig til at lave for nogle, og andre siger, ”det er lige meget, vi er jo forskellige steder.”

Så når jeg siger, jeg prøver at arbejde med legemliggørelsen af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, jamen så er det interessant for nogen, og for andre er det lige meget, der er det bare ord. Men åbner man nu for sine sjælskræfter inde i sig selv, så vil man opdage, at det er meget mere end ord, det er faktisk de indre bygmestre, som man er i gang med at arbejde med og udvikle. Man kan se på sig selv, sin egen proces, er det interessant at bygge noget nyt op, eller er det for sjov bare at være passiv. Hvad bygger vi med i dag?

Når I så har fundet den mester, I kunne tænke jer at arbejde med, så prøv at sende jeres kraftords energi, jeres healing til den pågældende mester, så kan det være, der er andre, der kan bruge noget af jeres energi, ved at de ikke er målrettede endnu, men der er altid brug for støttende energi til at bygge noget nyt op med, støttende energi, kærlighedsenergien, udholdenhedsenergi.

I skal huske på, at kærligheden lyser, kærligheden rummer alt. Så vi tager **kraftordene i dag, der hedder at kærligheden lyser og kærligheden rummer alt.**

Det bliver lysere og lysere dage vi får nu, det bliver dejligt.

Og nu her i dag, der skal vi have en dejlig darshan dag, darshan undervisning, så det bliver rigtig hyggeligt fra 16 til 21, og vi begynder at glæde os.

Nu vil jeg ønske jer en fantastisk god dag i kærlighed, tillid og forståelse. Det jeg kiggede efter, det var solen, der stod op, det er jo dejligt at se. Godmorgen til jer allesammen og tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)