

Nr. 962 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 11. maj 2021

Nøgleord: Guds kærlighed og legemliggørelsen af Guds kærlighed.

Good morning. I dag er det jo tirsdag den 11. maj 2021. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 962, og det er jo tirsdag i dag. Fantastisk dag kan det blive til, hvis vi kun får regnvejr, men regnvejr er jo også godt nok, vi skal bare klæde os på derefter. Så det er jo sådan set vældig, vældig fint.

I går havde vi en god dag på skolen, en med masser af healing og åndelig energi.

Godmorgen til Hanna, jeg håber du har det godt, giv lige en tilbagemelding i løbet af dagen på hvordan det går med dig. Ja tak, tak Peter. Ja.

Se æh, hvis nu jeg fortæller lidt om, ja hvad skal vi starte med? Det er en god ide, skål.

Inden jeg kom i gang hernede på skolen, der havde jeg så ledt efter, jeg skulle have en at leve sammen med. Men det betyder, man sender energi ud, og så responderer man på den energi, og så får, finder man en, man skal leve sammen med. Så er det jo vigtigt, når man lever sammen med en, hvordan vi kan bi bevare den åndelige energi, den indre målrettedhed som det hedder, at først arbejder man som aspiranter, disciple, accepteret discipel og senere på indvielsesvejen, og så kører vi på den oplyste vej, og så kan man jo så sige, at man sådan begynder at arbejde for Hierarkiet og senere med planen, den guddommelige plan.

Så stedet her er blevet til en legemliggørelse af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens og velsignelser med helligåndsensenergien. Det vil sige, at vi har skabt et åndeligt hierarki her på kloden i det her regi. Det betyder så, at de medlemmer som skal træde ind i de opgaver, er jo også tilstede, I er til stede. Det drejer sig bare en lille smule om, at I kan se et større formål med jeres liv, så I kan arbejde i et samlet flow på, hvad der skal til. Jeg har altid haft i bagehovedet, at jeg arbejder for Hierarkiet, Hierarkiets mestre.

Nu i går da arbejdede vi så lidt med at finde nogle mestre, vi var tiltrukket af og mediterede lidt på dem, gav energi til dem. Lige nu da arbejder vi med, at vi kan give vores kraftords energi til Shamballa, Hierarkiet, Kristus, til Peter L. Simonsen, til den indre vejleder, menneskeheden.

Det er min plan, at stedet her kan stå i flere hundrede år frem i tiden. Det vil sige, at det er et sted, hvor den åndelige energi er tilstede altid. Der er hjertevarme, der er kærlighed, der er målrettedhed, der er sindsro og ikke mindst den guddommelige kærlighed er tilstede i huset, boligerne, bygningerne. Til de steder man kan sige de mennesker som kommer på skolen æh kan begynde at udvikle de evner og efterhånden udvikle intuitiv bevidsthed og kan se frem i tiden.

Så det er meningen, at I som fungerer på skolen, efterhånden finder I nogle gode mennesker, der er åndeligt inspireret, som senere hen kan overtage jeres ting, når I ikke kan fungere længere, det vil sige, når man bliver trådt ud af inkarnationen. Men så vil I sige, jamen vi er velvidende om, at vi har sat nogle andre i gang, hvor man kan arbejde videre med de guddommelige planer, det vil sige, hævelsen af klodens bevidsthed. Det er det, der sådan set er formålet lige nu også i en langsigtet plan, og så styre de midler, den energi der er tilstede også, hvor man bliver ved med at få tilført nye muligheder, nye inspirationskilder. Det kommer igennem den åndelige, den åndelige intelligens, åndelig viljesenergi. Så de ting jeg arbejder med, har gjort en del år, det bliver mere og mere en realitet til, hvordan tingene vil fungere i fremtiden.

Lige et øjeblik.

Så er det vigtigt lige her at sige, jamen det her det kan jeg sandelig ikke overskue. Nej det gør heller ingenting, det er noget, man vokser med opgaverne ligesom dagene går. Som tiden går, så udvikler man sig mere og mere til at kan se større begrebsniveauer. Nogle er gode til at arbejde med ude i verdensrummet, og nogle er gode til mestrene, nogle er gode til Manuen, og nogle er med Kristus tilsynekomst, og vi arbejder med forskellige niveauer, alting inde i hinanden og med hinanden, alting går hånd i hånd. Så det vil sige, at der er masser af tryghed, masser af tillid, masser af kærlig forståelse. Det betyder også, at når man har problemer i sin dagligdag, så er det noget, vi kan løse i fællesskab, fordi vi er alsidige allesammen, og vi har indsigten i, hvordan og hvorledes man gør det. Og hvis man ikke har hele indsigten, så er man ved at få indsigten, fordi man skal huske, at der kommer en evig fornyelse dag for dag til, at vi kan se nye helheder, nye forståelsesgrader. Det er det, der er så godt i det, og det vil så sige, jamen der er altid hjælp undervejs til os, indtil vi selv kan beherske tingene. Men når vi ligesom udvikler vores evner og kvaliteter, så giver vi den evne og kvalitet videre til andre mennesker, som kan få gavn af vores inspiration og vores tænkning, og de ting vi har taget, foretaget os af muligheder i vores liv, så det giver vi videre som en arv til de næste efterkommende generationer, hvor vi siger, vi har stillet en kurs ind, og den kurs den kan man køre videre på.

Lige så vel jeg kan huske for en del år siden, at vi var hernede i haven og finde nogle energipunkter, hvor man kan stå på jorden og blive opladet af jordens energi. Men hele området her bliver til sådan et center for kærlighedsenergi, hvor den guddommelige plan realiseres på, og det vil sige, alle jordstykkerne det der er rundt omkring bliver omdannet til parkanlæg og helligt sted, hvor man kan komme her, være tilstede, og være meditativ, og mærke den der åndelige vilje. Man kan sige, at det bliver både en åndelig bolig, et åndeligt tempel, en åndelig kirke der er til stede her på en gang, og hvor forskellige mennesker af jer vil kunne pege, ja, eller viderefortælle om nye bevidstheder og nye områder.

Når vi tænker ind i det og siger, ”jamen vi har alle noget input, vi kan gøre,” men det er jo ikke ensbetydende med, at man har turdet realisere sine indre værdinormer, fordi i starten har der ligget meget angst og frygt i og så sige, ”jamen kan jeg blive grint af, kan jeg blive troet på” og det og det, fordi man har søgt til tryghed i sine begrænsningstanker. Men nu skal man jo til at være fri og være i sjælsbevidstheden, intuitiv bevidsthed, åndelig bevidsthed og op mod de kosmiske bevidstheder, så der er jo nogen, så er vi jo nogle helt helt andre mennesker, som har en anden forståelse, og jeg glæder mig sådan allerede nu at kan se, at det kan blive en realitet.

Jeg så på de mennesker, som var her i går, hvor godt det vil begynde at gå dem. Det var dejligt at se et stort fremskridt, og jeg har set det de sidste gange, vi var på skolen her, den sidste måneds tid hvordan det kommer større fremgang på alle områder. Vi kan så sige, i dag den 11. maj der var det så en måned siden, at jeg, hvad hedder det, kom på sygehuset, og jeg havde min blodprop i hovedkranspulsåren og alligevel kom derfra, og det kører godt fremad, og jeg kan se, både for mit vedkommende og for jeres vedkommende at vi er i fremgang, og det er fantastisk dejligt at se.

Man glæder sig over, hver eneste dag man lever, men rigtig meget over at kan se hvordan det kan se ud i de næste 500 år, med den viden og den energi vi er ved at bygge op. Så vi har faciliteterne, vi har bygningerne, vi har evnerne, vi har kvaliteterne, vi har udstrålingen, vi har lyset i os, vi har kærligheden i os. Vi kan det her, og det er bare det, vi gør. Vi gør det, vi er gearet til at løfte menneskehedens bevidsthed, klodens bevidsthed. Det er faktisk så enkelt, så enkelt, når man begynder at tænke mere over det, hvad der skal til og have en større forståelse.

Det der er vigtigt, det er, at bibeholde den indre kontakt igennem de energioverførsler jeg giver til jer, så det gør det, at jeg vil højne jeres bevidsthed konstant, hvor I kan se nye muligheder, nye perspektiver, nye

vidensområder. De vidensområder dem trækker jeg jo ind til jer, så I hver eneste af jer kan være medvirkende til at bygge på den ashram, vi har her på skolen også, hvor vi kan bygge mindre ashrammer ud i andre verdensdele, hvor I tager ud og besøger nogle mennesker og sår nogle guldkorn derude, nogle kærlighedsbudskaber.

Så det er mit ønske, at se I gør sådanne nogle ting og sige, ”jamen vi er jo her for et højere formål, og når vi er her for et højere formål, så ser vi de kriser, som er der som udviklingskriser, udvikling for at opnå fusionsenergi, hvor vi kan fusionere hele tiden med vores højere bevidsthed. Det er jo dejligt at tænke på, at det er sådanne nogle ting, vi skaber, og så siger vi, ”jamen okay de forskellige prøvelser på udholdenhed ligger her jo, fordi vi er gearret til at tage skridtene,” og det er det, vi gør, vi ændrer på opfattelsen, og efterhånden kan vi gå ind og præge på alle områder i samfundet, fordi I begynder at tro på jeres evner og kvaliteter. Det vil falde jer naturligt at kan gå ind og præge samfundet, i stedet for at man synes, at det ligger udenfor en selv. Men det gør det ikke, fordi vi er ved at lave et indre gennembrud for vores højere bevidsthed, så den vores højere bevidsthed træder igennem os, og det vil sige, det hylster vi har, der hedder kroppen bliver gearret til at kan realisere den indre virkelighed.

Så efterhånden skal vi selvfølgelig også tænke på vores madvaner, spisevaner, og der er mange ting, vi gradvis ændrer på, og det er simpelthen for at forfine vores legemer til at opnå et højere energispændingsfelt på. Jeg kan se, jeg er selv begyndt med det for mange år siden, men efterhånden så kan man se betydningen i at forædle sine legemer til åndelige formål, hvad det betyder, og hvad det i virkeligheden er. Så det er rigtig godt at se på det.

Lige nu der bygger jeg mange fremtidsplaner ind, også efter min tid, fordi efter min tid der kan man så sige, der accelererer tingene helt kolossalt, fordi I har evnerne, og I bruger dem. Det er ikke noget, man siger, ”jamen kan jeg det og det,” den der gamle tankeform eksisterer ikke, I begynder at blive intuitive. Det vil sige, at man udtrykker de indre budskaber som en indre forståelse. Man kan sige, man taler med Gud, man kan også sige, at Gud er inde i os, og det er Guds stemme, der går igennem vores bevidsthed, jamen hvor er problemet? Der er ingen problemer, det er kun videreførelsen af den indre plan, den indre realisering som jeg arbejder med. Så lad os sige, at vi siger, at stedet her kommer til at stå uændret i omkring staldbygninger, vores undervisningsrum og sådan nogle ting i flere 100 år frem i tiden. Der skal noget vedligeholdelse til, det har vi også muligheder for, men ellers er der muligheder for at skabe alting lige her, fordi det er et åndeligt formål, vi arbejder på, en åndelig bolig.

Selvfulgelig kommer der fornyelser undervejs, ligesom tingene går til. Det ender jo nok med, vi kan omdanne solens energi som varmekilde, så vi står som varmeveksler med jeres tilstedeværelse. Det er en god måde at begynde at arbejde på, og nogle af jer vil arbejde med devasubstansen. Man kan sige, man omdanner æh, hvad hedder det, alle de her forureningsenergier til skabende energier med forskellige lysfarver også, stråler og de her varme, alle mulige ting er inde for vores rækkevidde, inden for vores rækkevidde, i hvert fald forståelsen af det. Men legemliggørelsen af det kan også lade sig gøre, når vi arbejder i pagt med naturen og arbejder med naturens bygmestre. Så er det en realitet. Det har jeg været lidt inde på de sidste dage, men det bliver meget, meget mere. Så vi kan sige, at det er en stor fremadskridende proces, vi arbejder på, når vi begynder at give alt det, vi kan inde i os selv som naturlighed, helt naturlighed, fordi det er sådan, vi er, og det er det, vi ønsker at gøre.

Det betyder så, at I kommer til at se jer selv på en anden måde, I vil blive forbavset, når der er gået nogle år og siger, ”har jeg virkelig levet sådan på den gamle måde der gennem personlighedsopfattelsen, jamen det er jo helt utænkeligt, fordi nu lever jeg i min sjælsopfattelse, intuitiv opfattelse og senere i den åndelige opfattelse, det er noget helt andet.” Man kan sige, den indre ro og den indre visdom er tilstede, i alt det I foretager jer. Det

vil sige, at der kommer en anden værenstilstand inde i jer, og I bliver, ja det bliver fantastisk at se, og det der er fantastisk at se, det bliver om et kort stykke tid realiteten, at det er sådan, det er, ikke noget der er udenfor os, det er noget, der er inde i os, det er noget, vi kan, og det er noget, vi gør.

Vi sender i dag igen vores kraftords energi til Shamballa, Sanat Kumaras ashram, til Hierarkiet, Hierarkiets mestre, til Kristus, til Peter L. Simonsen, Solavataren, den indre vejleder og til menneskeheden. Vi skal glæde os over, at vi er fremtidsorienteret, og vi bliver det mere og mere med i realiseringen af Guds plan, det ligger inde i vores rækkevidde.

Når jeg snakker om de her ting, så kan jeg mærke en indre rørthed inde i mig selv, en rørthed der breder sig inde i mig, en kærlighed til jer alle, og jeg kan se, alle fungerer. Jeg kan se deres fremtidige gøremål, det er rigtig interessant. Det er en glæde for mig at se, hvordan det virker, og vi kommer til at påvirke menneskeheden og kloden på en ny måde.

Nøgleordene i dag er Guds kærlighed og legemliggørelsen af Guds kærlighed.

Jeg kommer med den åndelige viljesenergi, jeg legemliggør bevidstheden i jer og giver jer de fornødne evner og kvaliteter. De ligger inde i jer, vi gør dem stærkere og igennem aktivitet, så er vi alle forbundet inde i os, vi er alle guddommelige.

Den her morgenmeditation er hensigtsmæssigt at lytte til mange gange, begynd at integrere det inde i jer, det er formålet med det. Og så sige at vi gradvis lader de nye evner træde igennem.

Så vil jeg gerne sige tak, fordi I lyttede med, og så vil jeg ønske jer en fantastisk god dag i kærlighed til hinanden, en kærlig forståelse. Godmorgen og tak. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk